



“Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς και ιδού, Εγώ είμαι μεθ' ύμών πάσας τας ημέρας, εως της συντελείας του αιώνος” (Ματθαίος κη' 19,20)

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

Αισίως φθάσαμε στο έτος 2004 και ήδη κάναμε και μερικά δήματα μέσα σ' αυτό το χρόνο. Πώς περνάει ο καιρός και τρέχει ο χρόνος! Όποιος δεν το προσέξει, χάνει όλες τις ευκαιρίες και στο τέλος αντιμετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα. Δυστυχώς για όλους μας το έτος 2003 πέρασε με πολύ δυσάρεστα γεγονότα, τα οποία άνοιξαν την προοπτική για πιο δυσάρεστα ακόμη. Όλοι ζούμε με ένα φόβο, γιατί διερωτώμεθα: πού θα σκάσει τώρα η βόμβα; ποιος έχει σειρά να υποστεί τις εκδικήσεις και τις αντιπαραθέσεις των διαφόρων εχθρών που μισούν ο ένας τον άλλον θανάσιμα;

Δυστυχώς ο κόσμος έχει μπει στο χειρότερο κανάλι των εκδικήσεων και αντεκδικήσεων, ενώ όλος ο κόσμος τρέχει στην αμαρτία για να απαλύνει τον πόνο του. Από τη μια η βία και ο

του ανθρώπου. Έρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθ' ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν και ήλθεν ο κατακλυσμός και απώλεσεν άπαντας». Λουκάς κα: 26,27.

Τον καιρό του Νώε οι άνθρωποι είχαν τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, «επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γης και πάντες οι διαλογισμοί της καρδιάς αυτού ήσαν μόνον κακία, πάσας τας ημέρας». Δεύτερον, «Διεφθάρη η γη ενώπιον του Θεού και ενεπλήθη η γη αδικίας». Τρίτον, «είδεν ο Θεός την γην και ιδού, ήτο διεφθαρμένη, διότι πάσα σαρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης», Γένεσις στ:11-13. Κακία, αδικία και σαρκολατρεία τα τρία μεγάλα κακά της εποχής μας τα οποία οδηγούν όλο τον κόσμο στη δυστυχία και στους φόβους των επερχομένων δεινών στην οικουμένη.

Κατά τα άλλα ευχόμαστε όλοι ο ένας στον άλλο «χρόνια πολλά», οι θρησκευτικοί άρχοντες μαλώνουν για τις πρωτοκαθεδρίες και οι οπαδοί ανάδουν καντήλια και καίνε τα κεριά, χωρίς να μετανοούν και να λατρεύουν το Θεό και Πατέρα «εν Πνεύματι και αληθεία». Το Ευαγγέλιο κηρύττεται από λίγους ανθρώπους ορθοτομημένο και σωστό και νοηλεί πολλούς παραβάτες που δε θέλουν να το εφαρμόσουν, διότι έχουν το δικό τους σύστημα.

Πώς θα αλλάξουν τα πράγματα; Δυστυχώς όχι μόνο δεν θα αλλάξουν, αλλά θα γίνουν χειρότερα και ο κόσμος θα καταντήσει

στην καταστροφή και αν ο Χριστός δεν ερχόταν θα καίγανε και όλη τη γη. Ευτυχώς όμως θα έλθει ο Χριστός. Μέσα στη μεγάλη αυτή ταραχή και ακαταστασία το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύττεται σε όλο τον κόσμο, όπως το είχε πει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. «Και θέλει κηρυγή τουτό το Ευαγγέλιο της βασιλείας σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει έλθει το τέλος». Ματθαίος κδ:14

Πραγματικό θαύμα, μέσα σ' ένα κόσμο που διαφρμίζεται με όλα τα μέσα η αμαρτία, διδάσκεται η σαρκολατρεία και προοδεύει το μίσος, το Ευαγγέλιο κηρύττεται και χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα αναγεννώνται, σώζονται και ακολουθούν τον Ιησού Χριστό.

Σ' ένα χωριό της Ρουμανίας που βρέθηκα, από τους δυο χιλιάδες κατοίκους, οι οκτακόσιοι έχουν πιστέψει στο Χριστό και ακολουθούν την εκκλησία της Πεντηκοστής. Σήμερα σε 224 έθνη κηρύττεται το Ευαγγέλιο και πολύς κόσμος έρχεται στο Χριστό.

Ο Κύριος καλεί τους ειλικρινείς ανθρώπους να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο, να μετανοήσουν και να χωρισθούν από τη Βαβυλώνα των εθνών.

Αυτοί θα είναι οι κερδοσήμενοι της ζωής και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός θα έλθει να τους παραλάβει. Δεν θα αρηγήσει. «Ιδού έρχομαι ταχέως και ο μισός μου είναι μετ' Εμού δια να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού». Αποκάλυψη κβ:10

Του Λεωνίδα Φέγγου

φόβος, από την άλλη η διαφθορά και ο μολυσμός. Βρισκόμαστε στην κατάσταση που περιγράφει ο Λόγος του Θεού, «οι άνθρωποι θέλουν αποφυγεί εκ του φόβου και της προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην», Λουκάς κα:26. Όλοι περιμένουμε κάτι κακό και μόνο κακό και αυτό οφείλεται στην πολύ μεγάλη κακία που έχει επικρατήσει στον κόσμο. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός το είχε πει, όταν έλεγε τα σημεία των εσχάτων ημερών. «Και καθός έγγεινε εν τας ημέρας του Νώε, ούτω θέλει είσθαι εν τας ημέρας του Υιού

Η υγιής

εσωτερική πνευματική ζωή

I. ΡΟΥΣΜΠΡΟΕΚ (1293-1381 μ.Χ.),

«Ο Ακτινοδόλος λίθος», κεφ. VII

«Ενώ δε απήρχοντο, αυτός εισήλθε εις κόμην τινά, και γυνή τις ονομαζομένη Μάρθα, υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και αυτή είχε αδελφήν καλουμένην Μαρίαν, ήτις και καθήσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε τον λόγον αυτού. Η δε Μάρθα ενησχολείτο εις πολλήν υπηρεσίαν, και ελθούσα έμπροσθεν αυτού, είπε: Κύριε δεν σε μέλλει ότι η αδελφή μου με αφήκε μόνη...» (Λουκ., 10:38-41). Ορισμένοι χονδροειδείς και εξωτερικοί άνθρωποι συνεχώς κατηγορούν και καταδικάζουν τους οραματιστές της εσωτερικής ζωής, επειδή νομίζουν ότι αυτοί είναι αδρανείς - απαθείς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και η Μάρθα παραπονέθηκε στον Κύριο για την αδελφή της Μαρία. Ο Κύριος την επαινέσε για την εργατικότητα της, διότι η υπηρεσία της ήταν χρήσιμη και αγαθή αλλά κατέκρινε την ανησυχία της διότι βασανιζόταν και καταπιεζόταν από πλήθος μεριμνών. Εξύμνησε δε τη Μαρία για την εσωτερική της ενάσκηση και είπε ότι ενός πράγματος υπάρχει -ουσιαστική- ανάγκη και ότι εκείνη είχε εκλέξει το καλύτερο, το οποίον δεν πρέπει να της αφαιρεθεί... Υπάρχουν όμως μερικοί ανόητοι που είναι τόσο εσωστρεφείς, ώστε ούτε δρουν ούτε υπηρετούν, ακόμη και στις ανάγκες των συνανθρώπων τους. Αυτοί δεν είναι ούτε πνευματικοί, ούτε πιστοί υπηρέτες του Θεού αλλά εντελώς λαθεμένοι και παραπλανημένοι...»

Από το δίδυλο:

ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ή ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ;

(Γ. Κρίσιλα)

μέρος 5ο

ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

10. Κάνουν θαύματα οι εικόνες;

ΟΧΙ. Κατά γενική ομολογία οι εικόνες δεν κάνουν θαύματα και όσα λέγονται ή ακούγονται και γράφονται στις εφημερίδες δεν είναι αληθή. Διαδίδονται για να προσελκύσουν προσκυνητές με τα σχετικά οφέλη για την Εκκλησία.

11. Αν πραγματικά μια εικόνα κάνει κάποιο θαύμα τότε πρέπει να τις δεχθούμε;

Και τότε πάλι, όχι. Ο Θεός απαγορεύει και συνεπώς δεν είναι

αυτός που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να έχουν εικόνες. Υπάρχει και ο Πονηρός που πλανά τους ανθρώπους με παράξενα θαύματα για να τους απομακρύνει από την αλήθεια του Θεού. Ότι θαύμα έχει σχέση με εικόνες είναι από τον Πονηρό.

-Δευτερονόμιο ιγ' 1-5: «Εάν εγερθή εν μέσω σου προφήτης ή ενυπνιαζόμενος ενύπνια, και δώση εις σε σημειον ή τεράστιον και αληθέυση το σημείον ή το τεράστιον, περί του οποίου ελάλησε προς σε λέγων, Ας υπάγωμεν κατόπιν άλλων Θεών και ας λατρεύσωμεν αυτούς, δεν θέλεις δώσει ακρόασιν ... διότι δοκιμάζει εσάς Κύριος ο Θεός σας, δια να γνωρίσει εάν αγαπάτε Κύριον τον Θεόν σας ... τας εντολάς αυτού θέλετε φυλάττει και εις την φωνήν αυτού θέλετε υπακούει».

-Αποκάλυψη ιγ' 14-15: «Και εδόθη εις αυτό να δώση πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου (του Αντίχριστου) ώστε να λαλήσει

η προτροπή του Θεού είναι προτροπή αγάπης και τούτο φανερόνεται από την ίδια την προσφορά Του, διότι δεν δίστασε να δώσει τον Υιόν Αυτού τον μονογενή, θυσία στο σταυρό και τούτο δια να μην απολεσθεί ο άνθρωπος, αλλά δια του Χριστού να απολαύσει ζωή αιώνια.

Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Ούτω λέγει Κύριος, Στήτε επί τας οδούς, και ιδέτε, και ερωτήσατε περί των αιωνίων τριών, πού είναι η αγαθή οδός, και περιπατήτε εν αυτή, και θέλετε ευρεί ανάπαισιν εν τας ψυχάς σας». Ιερεμίας στ:16. Αυτή είναι η προτροπή του Θεού προς τον άνθρωπο. Στη συνέχεια ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός φανερώνει ποια είναι αυτή η οδός, την οποία καλείται ο άνθρωπος από τον Ίδιο το Θεό να περπατήσει. «Εγώ είμαι η οδός, και η αλήθεια και η ζωή, ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού». Ιωάννης ιδ:16

Αυτή η προτροπή πείθει και πρέπει να πείθει όποιον την ακούει, διότι προέρχεται από αυτόν, ο Οποίος έδωκε τον εαυτόν Του, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του ανθρώπου. Η αγάπη του Θεού φανερόνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και εκφράζει την επιθυμία του Θεού, να ζήσει ο άνθρωπος αιώνια κοντά Του, στη βασιλεία των ουρανών, σε ένα περιβάλλον άγιο, όπου δικαιοσύνη κατοικεί, και την οποία ο άνθρωπος θα απολαμβάνει αιώνιας. Δια τούτο ο άνθρωπος πρέπει να ακούσει την προτροπή του Θεού και να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Ο Ίδιος ο Ιησούς έλεγε: «Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει». Ματθαίος ια:28

Ας είναι λοιπόν αυτός ο καινούργιος χρόνος, τον οποίο ήδη διανύουμε, ο χρόνος της ωραιότερης απόφασης που πήραμε ποτέ, της απόφασης που θα είναι καθοριστική για το μέλλον μας και που θα μας οδηγήσει μαζί με το Χριστό στη δόξα την αιώνια. Ας πάρουμε λοιπόν τη Μεγάλη Απόφαση.

η εικών του θηρίου. και να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου να θανατωθούν».

-Αποκάλυψη ιδ' 9-11: «Και τρίτος άγγελος ηκολούθησεν αυτούς λέγων μετά φωνής μεγάλης, Όστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού ... θέλει βασανισθή με πυρ και θείον ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου».

Πολλοί που είναι συνηθισμένοι στην προσκύνηση των

σελίδα 2

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
“ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ”
ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
http://www.christianity.gr

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

«Ήρθε το Πνεύμα του Θεού και μου έδειξε ότι αυτή η ζωή που έκανα θα με οδηγούσε στο κακό»



Γεννήθηκα στη Ρουμανία στις 10 Σεπτεμβρίου 1978, σε μια οικογένεια φτωχή, η οποία αποτελείται από έξι παιδιά. Οι γονείς μου πάντα φρόντιζαν να μας μάθουν το καλό και έκαναν ό,τι μπορούσαν να μη μας λείψει τίποτα.

Σε ηλικία 10-12 χρονών, κοντά στο σπίτι μου έρχονταν κάποιοι άνθρωποι από την εκκλησία της Πεντηκοστής, μαζί με κάποιους νέους και άρχισαν να μιλάνε στους ανθρώπους για το Λόγο του Θεού και ψάλλανε χριστιανικούς ύμνους. Κάποια μέρα από αυτές πήγα με τη μάνα μου να ακούσουμε τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Πράγματι αυτοί οι άνθρωποι μιλάγανε για το Λόγο του Θεού και πώς μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί και αισθανθήκαμε για πρώτη φορά έντονη την αγάπη του Θεού. Αυτό που θαύμασα σε αυτούς τους ανθρώπους ήταν ότι είδα κάτι διαφορετικό στα πρόσωπά τους και ότι αυτά που λέγανε τα πίστευαν.

Κάθε φορά που έρχονταν αυτοί οι άνθρωποι, πηγαίναμε και τους ακούγαμε. Μετά από καιρό μάθαμε ότι υπάρχει μια εκκλησία όπου μαζεύονταν και πήγαμε και εμείς και μείναμε. Μετά από λίγο καιρό η μάνα μου αναγεννήθηκε, βαπτίστηκε στο νερό και ο Θεός τη βάπτισε με το Πνεύμα το Άγιο. Έπειτα το Χριστό ακολούθησαν οι δυο μου αδελφές και μετά εγώ, όπου δεν έμεινα για πολύ καιρό, γιατί πήγα στο Λύκειο και έμπλεξα με άσχημες παρέες. Αυτές οι παρέες με οδήγησαν να γνωρίσω την αμαρτία και τη νυχτερινή ζωή.

Συνέχισα σε αυτού του είδους τη ζωή μέχρι τα δεκαεπτά μου χρόνια, ώπου μια μέρα ήρθε το Πνεύμα του Θεού και μου έδειξε ότι αυτή η ζωή που έκανα θα με οδηγούσε στο κακό. Όμως εγώ δεν μπορούσα εύκολα να σταματήσω τη ζωή που έκανα, γιατί είχα μπλέξει άσχημα. Ο Θεός έδλεπε ότι ήθελα να αλλάξω, αλλά δεν είχα τη δύναμη.

Ένα βράδυ, ενώ κοιμόμουν, είδα τον Κύριο και μου είπε: «Θέλεις να με ακολουθήσεις;» Εκείνο το βράδυ ο Κύριος με αναγέννησε και από εκείνη την ημέρα έδωσα την καρδιά μου στον Κύριο και μετά από λίγο καιρό αποφάσισα να βαπτιστώ στο νερό. Σε ηλικία είκοσι ετών πήρα την απόφαση να φύγω από τη χώρα μου και να έρθω στην Ελλάδα για να δουλέψω. Όταν έφτασα στην Ελλάδα, ο Θεός με οδήγησε να πάω στη Λαμία όπου εκεί δρῖκα την εκκλησία, την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Ευχαριστώ το Θεό γιατί εκεί οι αδελφοί μου φέρθηκαν με πολλή αγάπη και με δοήθησαν στα πρώτα μου βήματα.

Σε αυτή την εκκλησία έμαθα την ορθότητα του Λόγου του Θεού, και μου λύθηκαν πολλές απορίες που είχα, ειδικά για το Πνεύμα το Άγιο, γιατί νόμιζα ότι δεν ήταν αναγκαίο να βαπτιστώ. Όταν όμως κατάλαβα την αναγκαιότητα αυτή, ζητούσα επίμονα από το Θεό να βαπτίσει και μένα με το Πνεύμα το Άγιο. Όσοι δεν πέρασε πολύς καιρός και με βάπτισε ο Θεός με το Πνεύμα Του το Άγιο μέσα στην εκκλησία. Από τότε ακολουθώ το Θεό και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που με ελευθέρωσε από την αμαρτία και έγραψε το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής.

Stoica Ion Nicolae

«Έπεσα πάνω στη συχνότητα του “Χριστιανισμού”»



Γεννήθηκα το 1952 στην Αθήνα και ήμουν το τρίτο παιδί μιας τετραμελούς και φτωχής οικογένειας. Από μικρή άρχισα να εργάζομαι διότι η οικονομική κατάσταση στο σπίτι ήταν δύσκολη. Όσο για το Θεό, κανείς δε μας είχε μιλήσει γι' αυτόν και όπως είναι λογικό στην εκκλησία πήγα να κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα.

Έτσι τα χρόνια περνούσαν με πολλές δυσκολίες και δουλεύοντας συνέχεια. Για τους λόγους αυτούς εγώ και η αδερφή μου αρραβωνιαστήκαμε πολύ νωρίς. Εγώ στην ηλικία των 15 ετών γνώρισα τον άντρα μου. Χωρίς να έχω συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει δροήθηκα αρραβωνιασμένη με έναν άνθρωπο που μου συμπεριφερόταν με άσχημο τρόπο. Οι δυσκολίες δυστυχώς συνεχίζονταν, αλλά εγώ ντρεπόμουν πολύ τον κόσμο και έτσι πήρα την απόφαση να παντρευτώ αυτόν τον άνθρωπο στα 18 μου χρόνια. Δυστυχώς τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα για μένα. Έκανα υπομονή, γιατί πίστευα ότι με την αγάπη που είχα για την οικογένειά μου, κάποτε θα φτιάξουν όλα. Όμως το πρώτο μου παιδί το έχασα στον όγδοο μήνα, αλλά η ανάγκη μου για χαρά και ευτυχία με οδήγησαν να ξαναμείνω έγκυος. Ο φόβος μου όμως ήταν πολύ μεγάλος μήπως χάσω και το δεύτερο παιδί μου, γι' αυτό και καθηλώθηκα τους επόμενους 8 μήνες στο κρεβάτι.

Ο άνδρας μου εκείνη την περίοδο βρισκόταν στη Λάρισα σαν έφεδρος αξιωματικός, αλλά τα προβλήματα και οι εντάσεις δεν έπαψαν να υπάρχουν. Ο άντρας μου δυστυχώς δε σεβάστηκε την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρισκόμουν και όλα αυτά για μένα ήταν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Όταν έφτασε η ώρα να γεννήσω το παιδί μου δυσκολεύτηκα πολύ λόγω της αμορραγίας που είχα και έτσι έκραξα μέσα από την καρδιά μου στο Θεό να με δοήθησει να γεννήσω το παιδί μου. Ο Θεός με άκουσε και ενήργησε θαυμαστά σ' όλη τη ζωή μου και μου χάρισε συνολικά τρία παιδιά.

Τα πράγματα όμως στη ζωή μου ολοένα και χειροτέρευαν. Δούλευα τη νύχτα σε μια λέσχη για να συντηρώ το σπίτι μου, ενώ τα πράγματα με τον άντρα μου βρισκόταν πια σε πολύ άσχημο δρόμο. Μετά από πολλές προσωπικές εντάσεις και θλιβερές καταστάσεις που είχα με τον άντρα μου χωρίσαμε. Μέσα όμως σ' όλα αυτά τα αδιέξοδα και τις ταλαιπωρίες που είχα στη ζωή μου, ο Ιησούς Χριστός στεκόταν δίπλα μου και με στήριζε, χωρίς εγώ να το γνωρίζω. Το κατάλαβα αφού τον γνώρισα σαν προσωπικό μου Σωτήρα (οι αναζητήσεις που είχα πριν την αναγέννησή μου ήταν πολλές, διότι έψαχνα παντού να δω την αλήθεια, επισκεπτόμουν μοναστήρια, προσπαθώντας να καλύψω το κενό της ψυχής μου). Τα χρόνια κυλούσαν και οι ανησυχίες και οι φόβοι για τη ζωή μου και την οικογένειά μου μεγάλωναν. Όσοι ένα βράδυ έγινε κάτι θαυμαστό, όταν είδα στον ύπνο μου τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο με ανθρώπινη μορφή και τον Χριστό να με καλεί και να μου λέει: “Ελισάβετ, έλα να σωθείς, έρχεται το τέλος”. Απ' τη στιγμή που ξύπνησα τα λόγια αυτά ηχούσαν συνέχεια μέσα μου.

Πέρασαν έξι μήνες αφότου είχα δει στον ύπνο μου τον Χριστό, μα το κενό της ψυχής μου ήταν τεράστιο. Έκλαιγα, γιατί αισθανόμουν θλίψη και απογοήτευση (υπήρχαν και προβλήματα με τη δουλειά μου καθώς και προβλήματα υγείας), αλλά αυτό που με δασάνιζε παραπάνω ήταν το δάρος της αμαρτίας. Όσοι έφτασε στη ζωή μου ένα ευλογημένο πρωινό, όταν γύρισα από τη δουλειά μου ξημερώματα και σηκώθηκα το μεσημέρι να μαγειρέψω. Στην κουζίνα που βρισκόμουν έψαχνα στο ραδιόφωνο να ακούσω κάτι και η δελόνα έπεσε πάνω στη συχνότητα του “Χριστιανισμού”. Εκείνη τη στιγμή άκουσα τα εξής λόγια, ότι ο Θεός δε δίνει διαζύγιο. Εγώ αμέσως άλλαξα συχνότητα, αλλά τα λόγια αυτά καρφώθηκαν μέσα μου. Τότε σκέφτηκα ότι το διαζύγιό μου δόθηκε από ανθρώπους και όχι απ' το Θεό. Η σκέψη αυτή με συγκλόνησε και μέσα μου άρχισε να πλημμυρίζει η παρουσία του Θεού.

Άρχισα να ακούω συνέχεια το σταθμό και παράλληλα κρατούσα το Ευαγγέλιο στα χέρια μου και παρατηρούσα ότι τα λόγια όλων των ομιλητών υπήρχαν μέσα στο Λόγο του Θεού. Συνέχισα να ακούω το σταθμό “Χριστιανισμός” και πήρα την απόφαση, χωρίς να μου έχει μιλήσει κανείς, να πάω στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής.

Αμέσως με άγγιξε η παρουσία του Θεού. Η χαρά μου ήταν πολύ μεγάλη και θυμάμαι μάλιστα τη στιγμή που ήρθε κοντά μου ο αδερφός Λούης Φέγγος και με αγκάλιασε λέγοντάς μου ότι αναγεννήθηκα. Ήταν το Σεπτέμβριο του 1996. Η ζωή μου άλλαξε ολοκληρωτικά, απόκτησε νόημα. Γέμισα με αγάπη και χαρά. Κατάλαβα το σκοπό της ζωής και σε ένα μήνα πήρα την απόφαση να βαπτιστώ.

Η ζωή μου έχει αλλάξει με τον Χριστό. Ο Κύριος με δοήθησε να δω μια καλύτερη δουλειά, όπως επίσης δοήθησε και τα παιδιά μου. Πάντρεψα την κόρη μου, ο γιος μου μπήκε στην αστυνομία και η μικρή μου κόρη σπουδάζει βιολόγος.

Ευχαριστώ τον Ιησού Χριστό μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για το σωτήριο έργο που έκανα στη ζωή μου και για όλες τις θαυμαστές του ενέργειες. Είμαι πολύ ευτυχομένη για τα αδέρφια που μου έχει χάρισει και για την εκκλησία Του στο Παγκράτι. Τον ευχαριστώ που είναι δίπλα μου και γνωρίζω ότι ποτέ δε θα με αφήσει μέχρι να φτάσουμε όλοι μαζί στη γλυκιά του αγκαλιά και στο ένδοξο τέλος!

**Ελισάβετ Βλάσση
Αθήνα**

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΒΡΥΞΕΛΕΣ

Στις Βρυξέλες έκανε επίσκεψη ο αδελφός Λ. Φέγγος με συνεργάτες τον Παύλο Κοροδέση, το Σάββα Καμπρόγιαννη και το Λουίτζι Ντι Σάρλο. Το πρώτο βράδυ, Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, έγινε ωραία συνάθροιση στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής των Βρυξελλών, όπου ποιμένας είναι ο αδελφός Θεόδωρος Τριανταφυλλάκης. Ωραία συνάθροιση, ευλογημένη και το πιο χαρούμενο γεγονός είναι ότι ο Κύριος πρόσθεσε μια συγγένεια από την Πολωνία.

ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ

Πέμπτη δροήθηκαμε στο Σαρλερουά, μια πόλη περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα. Εκεί συναντήσαμε μια ομάδα Ιταλών, οι οποίοι είχαν όλη τη διάθεση να ακολουθήσουν κατά πάντα το Λόγο του Θεού. Αυτοί οι αδελφοί λοιπόν νοίκιασαν κάποια αίθουσα και άρχισαν ένα νέο έργο. Ενώθησαν με τους Έλληνες και έκαναν μια εκκλησία με αρχηγό τον Ιησού Χριστό και καταστατικό τους το Ευαγγέλιο. Το Σάββατο το απόγευμα είχαμε κοινή συνάθροιση στην ιταλική αίθουσα, Ιταλοί και Έλληνες και μας ρώτησαν πολλά πράγματα από το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα. Τους εξηγήσαμε όλες τις απορίες τους και δέχθηκαν όλο το σύστημα του Ευαγγελίου που ακολουθεί η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Έτσι αποφάσισαν να παίρνουν τη Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή, να φορούν οι γυναίκες το μαντήλι την ώρα της προσευχής και να αποβάλλουν την κοσμικότητα. Επίσης απεφασίσθη να χειροτονηθούν όσοι έχουν τα προσόντα, πρεσβύτεροι και διάκονοι και ένας αδελφός Έλληνας να τους κάνει τη Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Ο αδελφός Παύλος Κοροδέσης μαζί με το Λουίτζι Ντι Σάρλο, έμειναν μέχρι τις 1 μετά τα μεσάνυχτα και έλυσαν όλες τις απορίες των Ιταλών αδελφών, οι οποίοι συμφώνησαν κατά πάντα να ακολουθήσουν τον Κύριο μας Ιησού Χριστό με καταστατικό το Ευαγγέλιο.

ΓΚΕΝΚ

Την Παρασκευή δροήθηκαμε στο Γκενκ, όπου μένει ο αδελφός Βασίλης Παναγιούλιας με την οικογένειά του και μερικούς αδελφούς. Έγινε ωραία συνάθροιση και ήλθε και ο αδελφός Καρλχάιντ από τη Γερμανία και άλλους αδελφούς. Η χαρά μας ήταν πλήρης και η ευλογία φανερή σε όλους. Δοξάσαμε τον Κύριο και φύγαμε πολύ ευχαριστημένοι για ό,τι ο Κύριος έκανε.

ΑΙΓΑΛΕΟ

Την Κυριακή το βράδυ 23 Νοεμβρίου 2003, έγινε η χειροτονία ενός πρεσβυτέρου του Χρήστου Παπαδόπουλου και δύο διακόνων, του Παναγιώτη Δημόπουλου και του Γεράσιμου Χαρίτου. Στη χειροτονία παραδρόθησαν πολλοί ποιμένες και πρεσβύτεροι. Ο αδελφός Λ. Φέγγος με τους αδελφούς Ν. Νικολακόπουλο, Γ. Κοροδέση, Κ. Κονδύλη, Π. Σπινάκη, Α. Σπινάκη. Έγινε πραγματική ευλογία. Αφιερώσαμε τους αδελφούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ΓΛΥΦΑΔΑ

Την Τετάρτη το βράδυ στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Άνω Γλυφάδας, όπου ποιμένας είναι ο αδελφός Ηλίας Καρπόζηλος, έγινε χειροτονία δύο διακόνων, του αδελφού Μανόλη Καλτσονάκη και του αδελφού Αντώνη Καλτσονάκη. Έγινε μεγάλη ευλογία με τις ομιλίες των αδελφών Καρπόζηλου Ηλία, Πατέλη Τάκη και Λεωνίδα Φέγγου. Χαρήκαμε όλοι και ευχαριστήσαμε το Θεό και Πατέρα μας δια Ιησού Χριστού, διότι οι δούλοι του Θεού αυξάνουν.

ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Συνέχεια απο τη σελίδα 1

εικόνων, όταν έλθει ο Αντίχριστος και απαιτήσει οι άνθρωποι να προσκυνήσουν την εικόνα του επειδή αυτή μίλησε, θα εξαπατηθούν και θα την προσκυνήσουν, με αποτέλεσμα να χαθούν αιωνίως.

12. Πολλοί λένε, εγώ δε λατρεύω τις εικόνες, απλώς θυμάμαι τους Αγίους, στους οποίους δίνω τιμητική προσκύνηση. Είναι σωστό;

Δεν είναι σωστό. Είναι απλώς μια δικαιολογία για να πείσουν τη συνειδησή τους ότι δεν κάνουν κακό. Όταν ανάβουν κερί στην εικόνα, όταν ανάβουν καντήλι, όταν τη φιλάνε, όταν σκύβουν μπροστά της, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να τις λατρεύουν και να τις προσκυνούν. Αυτό που κάνουν σημαίνει λατρεία και προσκύνηση, που απαγορεύει ο Θεός. Η τιμητική προσκύνηση δεν υπάρχει σήμερα στην κοινω-

νία μας σα χαιρετισμός ή σαν απόδοση τιμής. Με άλλο τρόπο χαιρετούμε και τιμούμε αυτούς που θέλουμε να τιμήσουμε. Ακόμη και ο ίδιος ο Άγιος να βρισκόταν εδώ ζωντανός, δεν επιτρέπεται να τον τιμήσουμε με προσκύνηση. Με άλλο τρόπο θα πρέπει να τον τιμήσουμε. Η τιμητική προσκύνηση καταργήθηκε στην Καινή Διαθήκη. Δεν την δέχθηκαν ούτε οι Απόστολοι ούτε οι άγγελοι.

-Πράξεις 10:26 «Ο Πέτρος εσήκωσεν αυτόν λέγων, Σικώθητι και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι».

-Αποκάλυψη 22:8-9 «Εγώ ο Ιωάννης έπεσα να προσκυνήσω έμπροσθεν των ποδών του αγγέλου του δεικνύοντος εις εμέ ταύτα. Και λέγει προς εμέ, πρόσχε μη κάμεις τούτο... τον Θεόν προσκύνησον».

(συνεχίζεται)

ΛΟΝΔΙΝΟ

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 24 Νοεμβρίου επισκέφθηκαν την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής στο Λονδίνο δώδεκα αδέρφια από την Εκκλησία της Αγ. Παρασκευής Αθηνών με επικεφαλής τους πρεσβυτέρους Σωτήρη Στέργιο και Κώστα Δικαίο. Η χαρά των αδελφών ήταν μεγάλη και ήθελε αναζωπύρωση. Συνάχθηκαν αδέρφια και από μακρινές πόλεις που ταξίδεψαν έως και τρεις ώρες για να παραστούν στη συναθροίση και να ακούσουν μηνύματα από το Λόγο του Θεού. Τα αδέρφια εκεί διψάνε για τον λόγο του Κυρίου και προθυμοποιούνται πάντοτε να παρευρίσκονται στις συναθροίσεις. Επίσης στις συναθροίσεις παρευρέθηκαν ψυχές για πρώτη φορά που είχαν ενημερωθεί για την εκκλησία μέσω ίντερνετ. Το Σάββατο και την Κυριακή μετά τις συναθροίσεις φάγαμε όλοι μαζί και δοξάσαμε τον Κύριο για την ωραία κοινωνία που μας χάρισε και την άψογη φιλοξενία των αδελφών, επίσης έγινε ευαγγελισμός σε κάποιες Ελληνικές συνοικίες του Λονδίνου, μοιράστηκαν



εφημερίδες και φυλλάδια και δόθηκε αφορμή να ακούσουν τον Λόγο του Κυρίου αρκετοί ομογενείς, Έλληνες και Κύπριοι. Προσευχόμαστε ο Κύριος να αυξήσει το έργο του στην Ελληνική παροικία του Λονδίνου και να ευλογήσει όλα τα αδέρφια καθώς και τον αδελφό Γιάννη Καϊτατζή με τη σύζυγό του Αναστασία που εργάζονται στο έργο και ανοίγουν το σπίτι τους για φιλοξενία.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

- ΑΘΗΝΑ 2 10722393
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ . 2 109757035
- ΝΙΚΑΙΑ 2 1049 15393
- ΒΕΡΟΙΑ 233 1065092
- ΒΟΛΟΣ 242 1039920
- ΓΑΣΤΟΥΝΗ ... 2623035584
- ΘΗΒΑ 2262021956
- ΜΥΤΙΛΗΝΗ 225 1045428

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ** ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ:
ΓΙΑ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: 677/740344-57
ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ: 184-29600366
(ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ)

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
 Στις συναθροίσεις μας γίνεται κήρυγμα του Ευαγγελίου

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:** Χίου 40 και Κάλδου (Παλιό Ταχυδρομείο), Δ Τρ Πα 8-9μμ Κ 10:30-12:30πμ & 7-9μμ τηλ 0106004512
- ΑΘΗΝΑ:** Σοφοκλέους 52 και Μετάνδρου, κάθε μέρα 8-9μμ Κ 9:30-11:30πμ & 7-9μμ τηλ 2105235066
- ΑΙΓΑΛΕΩ:** Ιερά Οδός 187 και Ραιδεστού (πλησίον πλατείας Εσταυρωμένου), Δ Πε Σ 8-9μμ Κ 10:00-12:00πμ & 8-9μμ τηλ 2105900042
- ΑΙΓΙΝΑ:** Αγ. Νεκταρίου 5, Τε Πα 7-8μμ Κ 10-12πμ τηλ 2297025979
- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:** Θεμιστοκλέους 8 (συνέχεια της οδού Αρκαδίας έναντι τοιμ. Χάλυψ), Τρ Πε Σ 8-9μμ Κ 10:30 - 12:00πμ & 8-9μμ τηλ 2105577529
- ΒΟΥΛΑ:** Μικράς Ασίας 3 κοντά στο τέarma λεωφορείων, Τε 11-12πμ Δ Πε Σ 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ τηλ 2108955690
- ΓΑΛΑΤΣΙ:** Πρωτοπαπαδάκη 56, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ και 7-9μμ τηλ 2102138885
- ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΝΩ):** Αττικής 6 & Γούναρη, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-11πμ και 8-9μμ τηλ 2109647402
- ΕΛΕΥΣΙΝΑ:** Ερμού 73, Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-12:00πμ τηλ 2105900042
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ:** Λεωφ. Δημοκρατίας 38 (Αγία Μαρίνα), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ & 8-9μμ τηλ 2109757035
- ΚΑΛΛΙΘΕΑ:** Παναγή Τσαλδάρη 377 (1ος ορ.), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ τηλ 2109417383 & 2109412963
- ΚΗΦΙΣΙΑ:** Δρυμῶνος 7, Δ Πε Πα 8:30-9:30πμ Κ 11-1πμ & 7:30-9:30πμ τηλ 2106253095
- ΛΟΥΤΣΑ:** Λ. Βραυρώνος 18 (παραλία), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ τηλ 2294081595
- ΜΕΓΑΡΑ:** Σηλυθρίας 38, Τε Πε Σ 8-9μμ Κ 10-11πμ
- ΜΕΝΙΔΙ:** Εσπερίδων 18 (πλησίον Αγ. Τριάδας), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ & 8-9μμ τηλ 2102442210.
- Ν.ΙΩΝΙΑ:** Ελ. Βενιζέλου 30-32 (3ος ορ), Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ & 8-9μμ τηλ 2102759167
- Ν.ΛΙΟΣΙΑ:** Λ. Πετρούπολης & Αγ.Γεωργίου 1, Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ & 8-9μμ τηλ 2102619067
- ΝΙΚΑΙΑ:** Αδραμυτιού 53, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ & 8-9μμ τηλ 2104915393 & 2104922371
- ΠΑΓΚΡΑΤΙ:** Φιλολάου 166, Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-12:30πμ & 8-9μμ τηλ 2107521408
- ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ:** Κοραή 6, Τρ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ τηλ 2109817277
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ:** Θερμοπυλών 30Α, Άγιος Διονύσιος - Ακτή Κονδύλη, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-12:30πμ & 8-9μμ τηλ 2104623330 & 2104233303
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ:** Δωδεκανήσου 1 & Πελασγίας, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ & 7-9μμ τηλ 2105771974
- ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (ΚΑΤΩ):** Θεσσαλονίκης 136 (1ος όροφος), Δ Τε Πα Κ 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ τηλ 2103422518
- ΡΕΝΤΗΣ:** Θεμιστοκλέους 14 & Νάξου, Δ Πε 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2104823237
- ΣΑΛΑΜΙΝΑ:** Ιπποκράτους 15 Συνοικισμός, Τρ Πε Κ 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2104675884
- ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΑΤΩ):** Ηρώων Πολυτεχνείου & Τριπόλεως 24, Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 10-12πμ & 8-9μμ τηλ 2106726876 & 2106748036
- ΧΟΛΑΡΓΟΣ:** (Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής), Μεσογίων 331 (7η στάση), Δ Τε Πε 8-9μμ Κ 10:30-12:30πμ & 8-9μμ τηλ 2106713138
- ΩΡΩΠΟΣ:** Οικία Καθίδα Βασίλη, Ειρήνης 8, Οικισμός Λάκκα Λιοventάρι, Τρ Πα 8-9μμ τηλ 6944-694640

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

- ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:** Αλ. Παπάγου 28, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2310465094
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** Προμηθέως και Αφροδίτης 12 (όπισθεν ξενοδοχείου "ΚΑΨΗΣ"), κάθε μέρα 8-9μμ Κ 10-12πμ & 8-9μμ τηλ 2310566362
- ΚΑΛΟΧΩΡΙ:** Ελ. Βενιζέλου 79, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ τηλ 2310753575

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

- ΑΓΙΑ ANNA ΗΛΕΙΑΣ:** τηλ 2621093240
- ΑΓΡΙΝΟ:** Αναστασιάδου 8 (2ος ορ), Τε 7-8μμ Σ 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2641059275 & 2641039725
- ΑΙΓΑΝΗ ΛΑΡΙΣΣΑΣ:** Σ Κ 8-9μμ
- ΑΙΓΙΟ:** Κορινθίου 10 (1ος ορ), Δ Τε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2691026427
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ:** Παπάγου 11, Τρ Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2333026510
- ΑΜΑΛΙΑΔΑ:** Πλάτωνος 4, Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12:30πμ τηλ 2622021617
- ΒΑΓΙΑ:** Τρ Πε 7:30-8:30μμ Κ 9:30-10:30πμ 6-7μμ τηλ 2262061679
- ΒΕΡΟΙΑ:** Θεανός Ζωιγιοπούλου 3 (2ος ορ), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2331065092
- ΒΟΛΟΣ:** Κουταρέλια 57 & 28ης Οκτωβρίου, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ & 8-9μμ τηλ 2421039920
- ΓΑΣΤΟΥΝΗ:** Σμύρνης 15, Δ Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2623035584
- ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ:** Ελευθερίου Βενιζέλου 56, Δ Τε Πε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΓΡΕΒΕΝΑ:** Μακεδονομάχων 12, Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΔΡΑΜΑ:** Δημήτρως 15 (δίπλα Αμαραντίδη), Δ Τρ Πε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2521027597
- ΕΛΑΣΣΟΝΑ:** οικία Μένκου Δημητρίου, Χριστ. Περαιθού 18, Τε 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2493023265
- ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ:** Μπουζίνας 4, Τρ Πε 8-9 μμ Κ 10-12πμ τηλ 2592023283
- ΕΛΛΟΠΙΑ ΘΗΒΩΝ:** Πα 8-9μμ Κ 10:30-12:00πμ τηλ 2262080781
- ΖΑΚΥΝΘΟΣ:** Μπόχαλη 43, Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2695055093 & 2104819429
- ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ:** Κακριδή 5 (Λεωφ. Κνωσού - δίπλα SAΤΟ), Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2810322554
- ΘΑΣΟΣ (ΠΕΡΙΟΣ):** Τρ Πε 8-9μμ Κ 12-2 μμ τηλ 2593071881
- ΘΗΒΑ:** Αμφίωνος 19, Τε Σα 8-9μμ Κ 10:30-12πμ τηλ 2262021956
- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ:** Επισκόπου Αμβροσίου Σφακιανή 10, όπισθεν Αγροτικής Τράπεζας, Πε Κ 8-9μμ τηλ 2810761066
- ΙΩΑΝΝΙΝΑ:** Πυριανέλλα 6, (4ος ορ) όπισθεν Νομαρχίας, Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ τηλ 2651032931
- ΚΑΒΑΛΑ:** Φιλώτα 2 (πρώην κινηματογράφος Αττικόν), Δ Τε Πα Σ 8-9μμ Κ 10-12:30πμ τηλ 2510836529
- ΚΑΛΑΜΑΤΑ:** Νέδοντος & Θεμιστοκλέους (πλησίον ΣΕΗΜ), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2721069316
- ΚΑΛΥΜΝΟΣ (ΠΟΘΙΑ):** Ενορία Χριστού, Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 223061572
- ΚΑΡΔΙΤΣΑ:** Υψηλάντου & Χατζημήτρου (2ος ορ), Τρ Πε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2441075379
- ΚΑΣΤΟΡΙΑ:** Μοσχόπολεως 27 (παράλληλη της Μητροπόλεως), Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ & 8-9μμ τηλ 2467084862 & 2467022473
- ΚΑΤΕΡΙΝΗ:** Κλεισούρας 2Α (πλησίον πάρκινγκ Ευκαρπίδη), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2351078146
- ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΚΑΒΑΛΑΣ:** παραπλεύρως οικίας Γιώργου Αυγερινάκη, Τρ Πε 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2591051785
- ΚΕΡΚΥΡΑ:** Εθνική Λευκίμης 1 (πλησίον αεροδρομίου), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ & 8-9μμ τηλ 2661046798
- ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ):** Αντιόχου Ευαγγελιάτου 5 (έναντι Δημοτικού Θεάτρου), Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2671024520
- ΚΙΛΚΙΣ:** Εθν. Αντίστασης 21, Τε 8-9μμ Κ 10-12πμ & 8-9μμ τηλ 2341024971
- ΚΙΡΡΑ ΙΤΕΑΣ:** οικία Γαρυφαλιάς Τρικογιά, Αγ. Ιωάννου 89, Κ 7-8μμ τηλ 2265032684
- ΚΟΖΑΝΗ:** 1ο χλμ Κοζάνης-Κρόκου, Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2461025317
- ΚΟΜΟΤΗΝΗ:** Αγ. Γεωργίου 3 (2ος ορ), Δε Τε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2531034463
- ΚΟΡΙΝΘΟΣ:** Ευποίας 39 (πάρδος Εθνικής οδού Κορινθίου-Πατρών στο ύψος του ΔΙΑ), Τε Πα 8-9μμ Κ 10:00-12:00πμ τηλ 2741023854
- ΚΥΛΛΙΝΗ:** Κάτω Παναγία οικία Κων/νου Μηνιώτη, Τε Πα 8-9μμ τηλ 2623092323
- ΚΩΣ:** Θεοφρόστου 15 (έναντι σχολής χορού Πνευματικού Κέντρου), Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 6937-426425 & 2242028813
- ΛΑΜΙΑ:** Γραβιάς 16, Τε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2231034565
- ΛΑΟΔΙΚΗΝΟΝ ΚΙΛΚΙΣ:** Τε Κ 8-9μμ
- ΛΑΡΙΣΣΑ:** Ελ. Βενιζέλου και Λατφών 6 (πεζόδρομ.), Τρ Πε 8-9μμ Κ 10-12:30πμ τηλ 2410549246
- ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ ΔΟΡΙΑΣ:** Κεντρική οδός, Τε Πα 7-8μμ Κ 10:30-12πμ & 7-8μμ
- ΛΗΜΝΟΣ:** τηλ 2108955690, 2108959470, 6946-901702
- ΛΙΒΑΔΕΙΑ:** Δημ. Παπασιπούρου 46, Τε Κ 8-9μμ τηλ 2261022337
- ΜΑΡΤΙΝΟ ΦΩΙΩΤΙΔΟΣ:** Οικία Σωτηρίου Τσουλοχά, Τρ Κ 8-9μμ τηλ 223061572
- ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ:** Οικία Καλδή Γεωργίου, Πε 8-9μμ τηλ 2252092420
- ΜΕΣΣΗΝΗ:** Μακεδονομάχου Σπυρόπουλου 10, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ:** Αγία Κυριακή, Σ 8-9μμ Κ 11-12:30πμ τηλ 2732061445 & 2732061719 & 6936-620635
- ΜΥΤΙΛΗΝΗ:** Παπαδιαμάντη και Βαλαωρίτου 35 (Χρυσομαλλούσα), Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 10-11πμ τηλ 2251045428
- Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ:** 28ης Οκτωβρίου (συγκρότημα Σεϊτίδη), Τρ Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2594023088
- ΝΑΞΟΣ (ΧΩΡΑ):** Περιφερειακή οδός Παλαί Σφαγεία, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ τηλ 2285025171
- ΝΑΟΥΣΑ:** Χατζηγιργιορίδου 14, Δ Τε Κ 8-9μμ τηλ 2332028491
- ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ:** πάρδος Ευρυτανίας, Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, Δ Τε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2634024421
- ΝΑΥΠΛΙΟ:** Καλαμάτας 19, Δ Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2752021023 & 6936-518512
- ΝΕΟΧΩΡΙ:** οικία Σιώνη Αργύρη, Τρ Πε 8-9μμ Κ 10-12πμ
- ΞΑΝΘΗ:** Πλάτωνος 11 (έναντι Αζοκικού Τομογράφου), Δ Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2541071933
- ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ:** πάρδος Αναγεννήσεως 6 (δίπλα στο Μαρινόπουλο), Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2552027066
- ΟΡΥΝΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ:** Κεντρική οδός, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2592041755
- ΠΑΡΟΣ (ΠΑΡΟΙΚΙΑ):** Περιφερική οδός όπισθεν ΙΚΑ, Τε 8-9μμ Κ 10-11πμ τηλ 2284023272
- ΠΑΤΡΑ:** Οθωνος Αμαλίας 85, Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2610278593
- ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ:** Οικία Τζιάρα Αθαν. πλατεία Χορού, Πε 6-8μμ
- ΠΗΓΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ:** Κ 7-9μμ
- ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ:** Νίκης 19 (απέναντι Ευλείας Γραβάνη), Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2352044508
- ΠΛΑΤΥ:** Παπασάββα 5, Τρ Πε Κ 8-9μμ τηλ 2333063346
- ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ:** Βασ. Σοφίας 58, Τρ Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2463081352
- ΠΥΡΓΟΣ:** 28ης Οκτωβρίου 1, Τρ Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2621036021
- ΡΕΘΥΜΝΟ:** Κριάρη 42 (πλησίον νοσοκομείου), Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2831025299
- ΡΟΔΟΣ:** Λεωφ. Ρόδου-Λίνδου 208, Δ Τε Πα Σ 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2241061111
- ΣΑΜΟΣ:** Καρλόδασι (έναντι Δασονομείου - Καναπιταϊκά) Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2273035843 & 2273033428
- ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ:** Βουρβούλος, οικία Δημήτρη Νικολαΐδη, Κ 5-7μμ τηλ 2286024994
- ΣΕΡΙΦΟΣ:** Οικία Γ. Γεροντίνη, Παραλία Λιβαδιού (δίπλα ζαχαροπλαστείου "ΜΕΛΙ"), Τρ Πε 8-9μμ Κ 10-11πμ & 8-9μμ τηλ 2281051247 & 6972-836399
- ΣΕΡΡΕΣ:** Φλωρίνης 1 (όπισθεν πυροβολικού προς ΚΤΕΟ), Τε Πα 7-9μμ Κ 10:00-12:00πμ τηλ 2321027189 & 2321023192
- ΣΗΤΕΙΑ:** Βουρλιδάκη 1 (πλησίον ΚΑΠΗ), Τρ 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 6944-106800 & 6944-253795
- ΣΚΟΥΤΑΡΟΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ:** οικία Βασίλη Οτουσμπίρη, Πα 8-9μμ τηλ 2253092401
- ΣΠΑΡΤΗ:** Χαμαρέτου 74, Τε Πα 8-9μμ Κ 11:30-12:30πμ
- ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:** Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2376022528
- ΣΥΡΟΣ:** Νικ. Μανδηλαρά 16 (2ος ορ.) έναντι Εθν. Τράπεζας, Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ τηλ 2281081942
- ΤΡΙΚΑΛΑ:** Λαρίσης 27 (2ος ορ), Τε 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2421051755 & 6944-721283
- ΤΡΙΠΟΛΗ:** Λεωφ. ΟΗΕ 3 (πλησίον του Γυμνασίου), Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2710227316
- ΤΥΡΝΑΒΟΣ:** οικία Στέλιου Πατσιούρα πρ. Χασιώτη 29 απέναντι Κ. Υγείας, Πα 8-9μμ τηλ 2492022203
- ΦΑΡΣΑΛΑ:** (οικία Βασίλη Νίκου) Καποδιστρίου 14 (εργατικές κατοικίες), Τε 8-9μμ τηλ 2510517308
- ΦΙΛΙΠΠΟΙ (ΚΡΗΝΙΔΕΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΚΙΑ):** Δ Τε Πα 8:00-9:00μμ Κ 11-12πμ τηλ 2510517308
- ΧΑΛΚΙΔΑ:** 28ης Οκτωβρίου 11, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-12:30πμ τηλ 2221085170
- ΧΑΝΙΑ:** Αλεξάνδρου Παναγούλη 38 (περιοχή Κουμπέ), Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2821076210 & 2831057361
- ΧΙΟΣ:** Λεωφ. Ενώσεως 98 (δίπλα εισόδου αεροδρομίου), Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2271043655 & 2271028941
- ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ (ΚΑΒΑΛΑΣ):** Πάρδος Ποντιάδος - Φαναρίου, Τε Σ 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2591023093

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

- ΑΓΓΛΙΑ:** Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, Bowes & Palmerston Rd., Palmers Green, North London N22 4PA, Σάββατο 3-4μμ & Κυριακή 1-3μμ, τηλ: 0785-57-63677
- ΑΛΒΑΝΙΑ:** Άγιοι Σαράντα, Λάγια Νο 2, Πε 4-5μμ, Κυ 10-12πμ, τηλ: 00355-8523637 & 00355-682536975
- ΑΛΒΑΝΙΑ:** Ελμπασάν, Kinqoklub Metalurgu (2ος ορ.), Πα 6-8μμ Κ 10-12πμ τηλ 00355-692163751 & 00355-5453562 & 00355-692121171
- ΑΛΒΑΝΙΑ:** Πολιτόων (Σκραπάρ), Λάγια Προνόβι, Τε 2-3μμ Κ 10-12πμ τηλ 00355-682287163
- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ:** Ελληνική Εκκλησία του Χριστού, P.O.BOX 193, Adelaide, Campbelltown, 5074 τηλ: 0061-8-2341905
- ΒΕΛΓΙΟ (CHARLEROI):** Pontikos Stelios, 55 Rue Du Gouffre, 6200 CHATELAIN, Τε 7-8μμ Κ 11:30-12:30πμ τηλ: 0032-02-4142934 & 0032-071-392895
- ΒΕΛΓΙΟ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ):** Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, Rue Des Palais 343, 1000 Laeken, Τετάρτη 8-9 μμ-Παρασκευή 8-9 μμ, & Κυριακή 12-1μμ, τηλ. 0032-2-5207510
- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ:** ΒΑΡΜΠΙΤΣΑ, οδός Σεπτ. Βαστάνιε 57, Τρίτη Πέμπτη 6-8μμ Κυριακή 10-12πμ, τηλ 053912149 & 089506638 Ιορδάν Γεωργίεβ
- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ:** ΓΙΑΜΠΟΛ, Πλ Ζάχαρη Στσίανσβ 2, Τετάρτη Παρασκευή 6-8μμ Κυριακή 10-12πμ, τηλ 04632030
- Βόσνη:** Βόσνη Στσίανσβ & 04633456 Ράικο Ράικοβ
- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ:** ΜΙΚΡΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, οδός ΙΒΑΝ ΤΕΝΕΒ 7, τηλ. 00359-4727425 Γιάντσο Ιλιεβ
- ΓΕΡΜΑΝΙΑ (HUCKELHOVEN):** FREIE APOSTOLISCHE PFINGSTGEMEINDE Markt 37, Eingang Berresheimring, 41836 Huckelhoven. Κάθε μέρα 8-9μμ., Κυριακή 11-12πμ. tel:02433-43452
- ΓΕΡΜΑΝΙΑ (LEONBERG):** Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, Mollenbachstr. 25, 71229, Τρίτη Πέμπτη Σάββατο 8-9 μμ, Κυριακή 11-12:30πμ, τηλ. 07152-75939
- ΓΕΡΜΑΝΙΑ (DARMSTAD):** Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, 64347 Griesheim, Reiffenstr. 2, Τρίτη - Πέμπτη 7:00-9:00 μμ, Κυριακή 10:30-12:30πμ., τηλ: 0615563392 & 061552192
- ΓΕΡΜΑΝΙΑ (BIETIGHEIM):** Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής 74321 Bietigheim - Bissingen Prinz - Eugen Str 11 (έναντι GROSSO), Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή - Σάββατο 7:00-9:00 μμ, Κυριακή 10:00-12:30 π.μ., τηλ. 07142-221156
- ΓΕΡΜΑΝΙΑ (NUERNBERG):** Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, Hillerstrasse 25, 90429 Nuernberg (Nahe Maximilianstrasse), Τρίτη & Πέμπτη 7:00-9:00μμ., Κυριακή 10:00-12:00π.μ., τηλ: 0911-3224619
- Η.Π.Α.-ΟΧΑΪΟ:** Ελληνική Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής 1734 North Rd. NE, Warren, Ohio 44483, τηλ. 216-3724967, Παρασκευή 7:30-8:30 μμ., Κυριακή 11:30-1:30 μμ. & 6:30-7:30 μμ.
- Η.Π.Α.-ΟΧΑΪΟ:** Free Apostolic Church of Pentecost, 4888 Pearl Rd, Cleveland, Ohio 44109 Τετάρτη 8:00-9:00 μμ, Κυριακή 7:00-8:00 μμ.
- Η.Π.Α.-ΝΥΟΥΡΚΗ:** ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 20-47 Seinway Street, Astoria, Queens 11105 N. York, Τρίτη Παρασκευή 8-9 μμ., Σάββατο 7-8μμ., Κυριακή 11:00-12:30 μμ., τηλ: 001-718-728-6208
- ΛΑΡΝΑΚΑ:** ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Γεωργίου Βιζυμνού 17Α, δίπλα στην είσοδο του λιμανιού, Τετ. 7-9 μμ. Κυρ. 10:30-12:00πμ, τηλ. 00357-4-665418
- ΛΕΜΕΣΟΣ:** Πτολεμαίων 55, κατάσταση 1, Πε 7-9μμ, Κυρ. 9:30-11:30πμ
- ΛΕΥΚΩΣΙΑ:** ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Ζήνας Κάνθερ 16 παράλληλος Στασικράτους, μέγαρον Καραντόκη, όροφος α' Νο 2, Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή 8-9 μμ., Κυριακή 10-12 πμ, τηλ. 00357-2-678215



ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟ ΖΩΗ, Η ΜΟΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Στην αρχή του νέου έτους, που η αγαθή πρόνοια και αγάπη του Θεού μας χαρίζει, η στήλη "Χριστιανισμός και Επιστήμη" εύχεται στους αγαπητούς αναγνώστες του "Χριστιανισμού" κάθε ευλογία από το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο Θεός θέλει και μπορεί να προστατέψει και να ευλογήσει κάθε άνθρωπο που θα ζητήσει να βρει καταφύγιο μέσα στον Άγιο Λόγο Του. **"Ο κατοικών υπό την σκέπη του Υψίστου, υπό την σκιά του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει... Επειδή ου τον Κύριον, την ελπίδα μου, τον Υψιστον, έκαμες καταφύγιόν σου, δεν θέλει συμβαίνει εις σε κακόν, και μάλιστα δεν θέλει πλησιάζει εις την σκηνή σου"** (Ψαλμός 91:1, 9-10).

Αυτό πιστοποιεί και μια μεγάλη μελέτη που άρχισε τον Αύγουστο του 2001 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2005 και της οποίας τα αρχικά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Προέρχεται από το πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και είναι η πιο εκτεταμένη και λεπτομερής μελέτη πάνω στις σχέσεις γονέων και εφήβων που έγινε μέχρι τώρα. Οι κοινωνιολόγοι της μελέτης βρήκαν ότι έφηβοι ηλικίας 12-14 ετών, των οποίων οι οικογένειες είχαν μια ενεργό θρησκευτική ζωή είχαν πολύ καλύτερες σχέσεις με τους γονείς τους από οικογένειες στις οποίες αυτή απουσίαζε.

Ο Christian Smith, κύριος ερευνητής της μελέτης ανέφερε ότι έφηβοι που προέρχονται από οικογένειες οι οποίες πηγαίνουν συχνά στην εκκλησία, μελετούν την Αγία Γραφή και προσεύχονται μαζί, θαυμάζουν, εκτιμούν και χαίρονται τους γονείς τους. Επίσης, οι έφηβοι ανέφεραν ότι οι γονείς τους, τους τιμούν και τους επαινούν και αισθάνονται χαρά και ασφάλεια μέσα στην οικογένεια. Τρώνε τα γεύματα μαζί με τους γονείς τους, οι οποίοι γνωρίζουν τις κοινωνικές συναναστροφές των παιδιών τους και

αυτά πολύ σπάνια φεύγουν από την οικογένεια και χάνονται μέσα στο κόσμο.

Σε αντίθεση έφηβοι των οποίων οι οικογένειες δεν έχουν ενεργό θρησκευτική ζωή, δεν πηγαίνουν στην εκκλησία, δεν μελετούν την Αγία Γραφή και δεν προσεύχονται μαζί, έχουν χαλαρές και προβληματικές σχέσεις με τους γονείς τους, δεν τρώνε μαζί, δεν συμμετέχουν στην κοινή ζωή της οικογένειας και συχνά εγκαταλείπουν τα σπίτια τους δραστηριώντας προς το άγνωστο από μία σχέση που δεν τους καλύπτει.

Η κατά Θεόν οικογένεια είναι το ήσυχο λιμάνι, το ασφαλές καταφύγιο και ορητήριο μέσα στο οποίο τα μέλη της οικογένειας βρίσκουν αγάπη και ανανεώνουν τις δυνάμεις τους για το δύσκολο αγώνα της ζωής. Είναι υποχρέωση και προνόμιο των γονέων να δώσουν στα παιδιά τους την παιδεία και νοηθεία που αρμόζει σε μία χριστιανική οικογένεια. Οι γονείς δέβαια οι ίδιοι πρέπει να είναι παραδείγματα χριστιανικής ζωής και συμπεριφοράς και να ενδιαφέρονται περισσότερο για την ανατροφή και σωτηρία των παιδιών τους παρά για τη σταδιοδρομία τους, τις δουλειές τους, ή την κοινωνική τους προβολή. **«Ίδου κληρονομία παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα, μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας».** (Ψαλμός 127:3).

Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ο Λόγος του Θεού συμβούλευε τους γονείς να οδηγήσουν τα παιδιά τους σε μία ζωή ευάρεστη ενώπιον του Θεού. **«Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου, εξ' όλης της καρδιάς σου, και εξ' όλης της ψυχής σου, και εξ' όλης της δυνάμεώς σου. Και ούτοι οι λόγοι, τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα, θέλουν εις εσάς εν τη καρδιά σου. Και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου, και περιπατών εν τη οδώ, και πλαγιάζων και εργαζόμενος».** (Δευτερονόμιο 6:7). Δυστυχώς πολλές φορές μέσα στην ιστορία του λαού Ισραήλ βλέπουμε τους γονείς να ξεχνούν την οδηγία του Θεού, με συνέπεια η επόμενη γενεά να δρiscεται μακριά από την προστασία και ευλογία του

Θεού. Η αποστασία ενός ολόκληρου έθνους είναι πάντα μόλις μία γενεά μακριά! (Κριταί 2:10)

Όταν επρόκειτο να έρθει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός πάλι ο λαός είχε αποστατήσει και είχε απομακρυνθεί από την εντολή του Θεού, όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση της οικογένειας, γι' αυτό και ένας από τους σκοπούς της διακονίας του Ιωάννου του Βαπτιστή ήταν: **«...να επιστρέψη τας καρδιάς των πατέρων εις τα τέκνα, ...διά να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένον»** (Λουκάς 1:17).

Τις έσχατες αυτές ημέρες που ζούμε, λίγο πριν τη δεύτερη έλευση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο προφητικός Λόγος του Θεού μας ενημερώνει ότι θα έλθουν καιροί κακοί **“διότι θέλουν εις εσάς οι άνθρωποι φίλαντοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, δλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αγάριστοι, ανόσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδοτά, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι άλλων παρά φιλόθεοι”** (Τιμόθεον Β' 3: 1-4).

Ο Λόγος του Θεού το βεβαιώνει, η επιστήμη το πιστοποιεί, η απόφαση πλέον είναι δική μας. Ας μετανοήσουμε λοιπόν και ας επιστρέψουμε στην υπακοή του Λόγου του Θεού, δια να εξαλειφθούν οι αμαρτίες μας **“και να έλθωσι καιροί αναμνηχής από της παρουσίας του Κυρίου”** (Πράξεις των Αποστόλων 3:19).

Α. ΠΕΡΑΚΗΣ

**ΚΑΣΣΕΤΕΣ
Κηρύγματα
μέσα από το
Ευαγγέλιο**

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

**ΣΤΕΛΙΟΣ
ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ
Τ.Θ. 620 40
152 10
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ. & ΦΑΞ:
2106818442**

ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Εαν θέλετε να γραφτείτε συνδρομητής στην εφημερίδα, να λάβετε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη ή να σας επισκεφτεί αδελφός να συζητήσετε, σημειώστε το αντίστοιχο τετράγωνο συμπληρώνοντας καθαρά τα στοιχεία σας.

- ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Επώνυμο.....
Όνομα.....
Διεύθυνση.....
Τ.Κ.....Πόλη.....
Τηλέφωνο.....

“ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ”, Κειριαδών 35, 118 54 Αθήνα

01/2004



2103420511 - 2109886099

ΤΙ ΔΕ ΛΕΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Οι μάγοι εξ' ανατολών ταξίδεψαν πολλές ημέρες για να φθάσουν εκεί που τους οδηγούσε το αστέρι. Το αστέρι τους οδηγούσε, στη Βηθλεέμ, αλλά αυτοί όταν περνούσαν έξω από την Ιερουσαλήμ, νόμιζαν ότι ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Σωτήρας του κόσμου, ο Μεσσίας θα είχε γεννηθεί στην Ιερουσαλήμ, που ήταν η πόλη του μεγάλου βασιλέως. Όμως έκαναν λάθος που σταμάτησαν να ακολουθούν το αστέρι. Το αστέρι δε σταμάτησε στην Ιερουσαλήμ, αλλά τους οδηγούσε πέντε χιλιόμετρα πιο πέρα, στη Βηθλεέμ, σε μια κομόπολη με δυο χιλιάδες κατοίκους που όλοι ήταν ποιμένες με ποίμνια.

Οι μάγοι αφού ταλαιπωρήθηκαν με τα κατώματα του Ηρώδη, βγήκαν από την Ιερουσαλήμ και «ιδού ο αστήρ τον οποίο είδον εν τη ανατολή, προεπορεύετο αυτών, εωσού, ελθών εστάθη επάνω όπου ήτο το παιδίον. Ίδόντες δε τον αστέρα, έχρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα», Ματθαίος 6:9-11. Αλήθεια είναι ότι κι εμείς αν σταματήσουμε να προσβλέπουμε στο Λόγο του Θεού, που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, οπωσδήποτε θα πλανηθούμε.

Όταν οι μάγοι ήλθαν στο σπίτι όπου ήταν ο Χριστός με τη μητέρα Του, διότι είχαν φύγει πλέον από το στάβλο που γεννήθηκε, «προσεκύνησαν αυτόν και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσέφεραν εις αυτόν δώρα. Χρυσόν και λίβανον και σμύρναν», Ματθαίος 6:11. Ανοίξαντες τους θησαυρούς τους. Δεν άνοιξαν την ιδιωτική διαθήκη, ούτε καμία αποθήκη κειμηλίων ιερών και σεπτών. Άνοιξαν το ταμείο των θησαυρών τους και προσέφεραν στην οικογένεια χρυσό, λίβανον και σμύρνα. Ακριβά πράγματα για να βοηθήσουν την πτωχή οικογένεια του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, η οποία έμελλε να περάσει μεγάλη περιπέτεια, όταν αργότερα ο Ηρώδης αποφάσισε να σκοτώσει όλα τα μωρά από δύο ετών και κάτω, περίπου 15-20 παιδιά. Ο Ιωσήφ όμως είδε στον ύπνο τον άγγελο Κυρίου ο οποίος τον ειδοποίησε να φύγει στην Αίγυπτο, για να γλιτώσει ο μικρός Ιησός τη σφαγή.

Το ταξίδι στην Αίγυπτο δεν ήταν εύκολο. Ο Ιωσήφ ήταν ένας φτωχός μαραγκός και δεν μπορούσε ποτέ να πάει στην Αίγυπτο και να μείνει εκεί δυο χρόνια περίπου, χωρίς τους θησαυρούς που του χάρισαν οι μάγοι. Με αυτούς τους θησαυρούς έζησαν δυο χρόνια, όταν άγγελος Κυρίου τους ειδοποίησε πάλι να επιστρέψουν. Ο Λόγος του Θεού γράφει: **«Τελευτήσαντος του Ηρώδου, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' όναρ εις τον Ιωσήφ εν Αιγύπτω, λέγων, Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και ύπαγε εις γην Ισραήλ».** Ματθαίος 6:19,20

Ο Ιωσήφ πήρε το μικρό Ιησού και τη μητέρα Του και επέστρεψε στο Ισραήλ και κατοίκησε στη Ναζαρέτ. Ο Θεός γι αυτό έστειλε τους μάγους και οι μάγοι καλά έκαναν και άνοιξαν τους θησαυρούς τους και προσέφεραν οικονομική ενίσχυση στη φτωχή οικογένεια του Ιωσήφ. Ύστερα από 2000 χρόνια, είδαμε με έκπληξη μέσα σε μια μόστρα τα δώρα των μάγων να προσφέρονται σε κοινή προσκύνηση με το αζημίωτο δέβαιο. Όταν ρωτήσαμε πού βρήκαν τα δώρα αυτά των μάγων ύστερα από δύο χιλιάδες χρόνια, με μεγάλη θρασύτητα και αναίδεια, έπλασαν ένα παραμύθι κατάλληλο για την περίπτωση, τελείως ψεύτικο και ανυπόστατο και προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Και όταν ρωτήσαμε, γιατί τα έβαλαν αυτά τα δώρα μέσα σε μια μόστρα και κάλεσαν όλους τους θρησκευόμενους και αδαείς, να τα προσκυνήσουν και να προσφέρουν ένα στος, «ότι αν ευπορεί», πήραμε την απάντηση ότι ήλθαν σε επαφή με το Μεγάλο Θεό και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό και επομένως θα έχουν αποκτήσει και αυτά ιερές και θαυματουργικές ιδιότητες.

Άραγε είναι εκούσια ή ακούσια; Προέρχεται από εμπόρους της θρησκείας ή από θεοσεβόμενους που έχουν τέλεια άγνοια του Λόγου του Θεού. Αγαπητή μου, πλανάστε εσείς και πλανάτε και τον κόσμο όλο και αντί να κηρύξετε πίστη στο Χριστό και μετάνοια από την αμαρτία, κοιμίζετε τους ανθρώπους με παραμύθια πλαστής ευσεβείας και ψεύτικης θρησκείας. Αν θέλετε να γίνετε απόστολοι του Χριστού και η θρησκεία σας αποστολική, κάμετε την εντολή του Κυρίου. **«Υπάγετε εις όλον τον κόσμον, και κηρύξατε το Ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν. Όστις πιστεύσει και βαπτισθή, θέλει σωθή. Όστις άπιστήσῃ, θέλει κατακριθῆ».** Μάρκος ιστ:15,16

“ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ”

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΤΗΛ: 2105235066

e-mail

mail@christianity.gr

http://www.christianity.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΕΓΓΟΣ

Κειριαδών 35

118 54 ΑΘΗΝΑ



2103420511

2109886099

ΦΑΞ 2103420511