



“Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς και ιδού, Εγώ είμαι μεθ' ύμών πάσας τας ημέρας, εως της συντελείας του αιώνος” (Ματθαίος κη' 19,20)

ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ

«Εάν τις πέση δεν σηκώνεται και εάν τις πλανηθή δεν γυρίζει πίσω;» Έτσι γράφει ο προφήτης Ιερεμίας και ζητάει να επιστρέψουν οι Ισραηλίτες από εκεί που ξεκίνησαν. Εμείς οι Έλληνες ξεκινήσαμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου το οποίο κανονικά έπρεπε να δεχθούν και να το κηρύξουν οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο. Όμως οι Εβραίοι δε δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία, τον απέρριψαν και τότε ανατέθηκε το κήρυγμα του Ευαγγελίου στους Έλληνες. Συμμετεί-

Του Λεωνίδα Φέγγου

χαν δεδαίως και Εβραίοι στην αρχή με τους αποστόλους που ο Ίδιος ο Κύριος εξέλεξε. Τελικά όμως το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα και η Παλαιά Διαθήκη επίσης μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα, 300 χρόνια περίπου προ Χριστού.

Έτσι οι Έλληνες με την Παλαιά Διαθήκη μεταφρασμένη στη γλώσσα τους και με την Καινή Διαθήκη γραμμένη απ' ευθείας στη γλώσσα τους, ανέλαβαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Ο Λουκάς, «ο ιατρός ο αγαπητός», όπως τον ονομάζει ο απόστολος Παύλος, έγραψε το Ευαγγέλιο και τις Πράξεις των Αποστόλων, αφού συνόδευσε τον απόστολο Παύλο στις περιοδείες του. Ο Λουκάς ήταν Έλληνας. Ο

Τίτος ήταν Έλληνας, ο δε Τιμόθεος ήταν από μητέρα Εβραία και από πατέρα Έλληνα.

Το έργο του Θεού προχωρούσε πολύ καλά τους πρώτους τέσσερις αιώνες. Η σύνοδος της Καρθαγένης καθόρισε το 37 θεόπνευστα βιβλία της Καινής Διαθήκης και οι τριακόσιοι δεκαοκτώ πατέρες συνέταξαν το σύμβολο της Πίστεως με το οποίο μπορούν να διαχωριστούν οι πραγματικοί χριστιανοί από τους αιρετικούς. Όσο οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι φρόντιζαν την εκκλησία, η εκκλησία πήγαινε πολύ καλά. Αργότερα μπόκαν οι αυτοκράτορες και για λόγους πολιτικούς θέλησαν να στρέψουν το λαό στο πρόσωπό τους, μια που η εκκλησία είχε πολύ λαό και οι χριστιανοί έγιναν πλειοψηφία μέσα στον κόσμο.

Πρώτος ο Κωνσταντίνος άρχισε να κάνει ευεργετικά διατάγματα υπέρ της εκκλησίας των χριστιανών και να αδικεί τους ειδωλολάτρες και στη συνέχεια το αποκορύφωμα της πλάνης το έκανε ο Θεοδόσιος, ο οποίος έκανε το χειρότερο διάταγμα για την εκκλησία του Χριστού. Διέταξε όλους να γίνουν χριστιανοί, είτε πιστεύουν, είτε δεν πιστεύουν και όλοι ήσαν υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στην εκκλησία κάθε Κυριακή.

Το κήρυγμα του Ευαγγελίου εξουδετερώθηκε. «Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή», όπως είπε ο Κύριος στους αποστόλους να κηρύξουν. Ο Θεοδόσιος όμως ακύρωσε το Λόγο του Θεού και τους

έκανε όλους χριστιανούς με ένα διάταγμα. Συνακολούθησαν και αποστατημένοι ιερείς και έκαναν το νηπιοβαπτισμό, με τον οποίο ονόμαζαν χριστιανούς όλους τους ανθρώπους. Το αποτέλεσμα ήταν αμετανόητοι και ασεβείς άνθρωποι να λέγονται χριστιανοί χωρίς να έχουν πιστέψει και μετανοήσει από τις αμαρτίες τους και τα πάθη τους και χωρίς να ξέρουμε τι γράφει το Ευαγγέλιο.

Σήμερα όλοι είναι χριστιανοί και όλοι είναι έξω από την εκκλησία και από τη ζωή του Χριστού. Η εκκλησία αγωνίζεται να μαζέψει τα ερίφιά της, αλλά τα ερίφια δεν μαζεύονται. Δεν είναι πρόδοατα. Δεν πιστεύουν στο Χριστό και στο Ευαγγέλιό Του. Είναι κατωίκια. Χρειάζονται πίστη, μετάνοια και αναγέννηση. Το Ευαγγέλιο δεν κηρύττεται. Οι λειτουργοί απλώς λιβανίζουν και ψέλνουν αρχαία τροπάρια. Να επιστρέψουμε πίσω στις ρίζες μας. Να αναλάβουμε πρωτοβουλία και να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο που γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Οι ρίζες μας δεν είναι στους δώδεκα αρχαίους θεούς, ούτε στους φιλοσόφους που καθόρισαν τον πολιτισμό της ανθρωπότητας. Αυτό περιμένει όλος ο κόσμος από τους Έλληνες. Να ακούσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου και τις διευκρινίσεις που δίνει το αρχαίο ελληνικό κείμενο.

ΠΑΝΤΩΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΛΗΣΙΑΣΕ

του Κώστα Κονδύλη

Σε λίγο όλα θα έχουν τελειώσει. Ακόμη και αυτοί που δε γνωρίζουν το Λόγο του Θεού, βλέπουν ότι η ανθρωπότητα δεν έχει πλέον μέλλον. Πολύ περισσότερο οι άνθρωποι του Θεού, αυτοί που γνωρίζουν το Χριστό και την αλήθεια, καταλαβαίνουν ότι τα περιθώρια πλέον έχουν στενέψει. Σήμερα εκπληρώνεται ο λόγος του Ιησού Χριστού ο οποίος έλεγε: «Οι άνθρωποι θέλουνσι αποψυχεί εκ του φόβου και της προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην», (Λουκάς κα' 26). Και βέβαια ο Ιησούς Χριστός αναφερόταν στις έσχατες ημέρες, τις οποίες εμείς σήμερα διερχόμαστε.

Από παντού τα μηνύματα είναι απαισιόδοξα. Η κατάσταση του κόσμου συνεχώς επιδεινώνεται και θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχει πλέον καμία ελπίδα για τον άνθρωπο. Οι ανθρωπίνες φωνές για καλύτερο μέλλον δεν πείθουν πλέον και τούτο κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια. Όμως το βέβαιο είναι ότι για τους ανθρώπους του Θεού τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, οι οποίοι γνωρίζουν μεν ότι το τέλος επλησίασε αλλά παράλληλα γνωρίζουν ότι το τέλος των ανθρώπων του Θεού είναι ένδοξο και θαυμαστό. Οι χριστιανοί δεν περιμένουν την καταστροφή αλλά την απολύτρωση καθώς και ο Ιησούς Χριστός έλεγε στους μαθητές του: «Όταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τας κεφαλάς σας διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας», (Λουκάς κα' 28).

Αυτό είναι βέβαια και το μοναδικό χαρμόσυνο μήνυμα το οποίο ακούγεται στις ημέρες μας. Ένα μήνυμα το οποίο έρχεται απ' ευθείας από τον ουρανό γι' αυτό και μπορεί να το εμπιστευθεί ο άνθρωπος. Τούτο σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα για τον κάθε άνθρωπο αρχει να προσέξει σε αυτά τα οποία αναφέρει ο Λόγος του Θεού και να ζητήσει βοήθεια απ' αυτόν που τον αγαπά και είναι πρόθυμος να τον βοηθήσει. Ο Δαβίδ έλεγε: «Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη, πόθεν θέλει έλθει η βοήθειά μου; Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανόν

και την γην», (Ψαλμός ρκα' 1). Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός καλεί τον άνθρωπο να ζητήσει από τον Θεό και μάλιστα τον διαβεβαιώνει ότι θα λάβει οπωδήποτε, διότι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο είναι δεδομένη και η θυσία του Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά μαρτυρεί τη μεγάλη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός: «Αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Διότι πας ο αιτών λαμβάνει, και ο ζητών ευρίσκει, και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Η τις άνθρωπος είναι από εσάς όστις, εάν ο υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν λίθον; Και αν ζητήσει οψάριον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν όφιν; Εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρητε να δίδετε καλās δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς θέλει δώσει αγαθά εις τους ζητούντας παρ' αυτού;», (Ματθαίος ζ' 7).

Ο άνθρωπος ο οποίος αναζητά επιμόνως αυτόν που θα τον σώσει από τα δεινά του κόσμου αυτού και θα τον οδηγήσει με ασφάλεια σε έναν κόσμο δικαιοσύνης, πρέπει να επικαλεσθεί το όνομα του Κυρίου και μόνο αυτό. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Διότι πας όστις επικαλεσθεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί», (Ρωμ. ι' 13). Ο δε Απόστολος Πέτρος έλεγε απευθυνόμενος τους Ιουδαίους: «Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν», (Πράξεις δ' 12).

Η σωτηρία μας λοιπόν εξαρτάται από την επιλογή μας. Εάν επιλέξουμε το κατάλληλο πρόσωπο και επικαλεσθώμε αυτό, τότε η σωτηρία μας θα είναι γεγονός. Και το κατάλληλο πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτός ο οποίος πέθανε για τις αμαρτίες μας και ανέστη για τη δικαίωσή μας.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

Συνάντηση Νέων Πελοποννήσου

Το Σάββατο, 22 Ιουλίου 2006, νέοι και νέες από διάφορες εκκλησίες της Πελοποννήσου, συναντήθηκαν σε έναν όμορφο υπαίθριο χώρο, δίπλα στο ποτάμι, στην Κανδήλα Αρκαδίας. Πάνω από 70 νέοι και νέες από Σπάρτη, Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Ναύπλιο, Μονεμβάσια, Πάτρα, Κόρινθο και Μεσσήνη απολαύσαμε μία ευλογημένη κοινωνία μετ' αλλήλων, ψάλλαμε με την καρδιά μας ύμνους δοξολογίας στον Κύριο, συζητήσαμε ενδιαφέροντα θέματα, φάγαμε όλοι μαζί και στο τέλος ευχαριστήσαμε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό για αυτήν την όμορφη ημέρα που μας χάρισε. Μαζί μας παρευρέθησαν και αδελφια μας από τις εκκλησίες του Περιστερίου και των Βαγίων. Προσευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει και να αυξήσει όλες τις νεολαίες των εκκλησιών της Πελοποννήσου, και να τις διατηρήσει ενωμένες, αγνές και δυνατές κόντρα στο ρεύμα της αμαρτίας.

ΣΑΝΤΟΒΕΤΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ο αδελφός Κώστας Σκλιάμης, διάκονος της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Ν. Ιωνίας, που είναι υπεύθυνος στην Εκκλησία των Γαργαλιάνων και ο αδελφός Νίκος Κραουνάκης, διάκονος της Εκκλησίας του Χαλανδρίου και ο αδελφός Νάκης Παπαδόπουλος, πήγαν στη Βουλγαρία στην πόλη Σάντοβετς για να μιλήσουν το Λόγο του Θεού και να έχουν κοινωνία με τους αδελφούς. Η επίσκεψη έγινε μετά από πρόσκληση του αδελφού Κράση, που δέχθηκε την αλήθεια του Ευαγγελίου, όπως και 14 ψυχές στις οποίες τους κήρυττε και γυναίκα, αλλά ο Λόγος του Θεού λείει «εις γυναίκα όμως

σελίδα 3

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
“ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ”

ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

www.christianity.gr

«Μ' ελευθέρωσε από τα ναρκωτικά»



Γεννήθηκα στη Δράμα σε μια φτωχή οικογένεια. Δε γνώρισα πατέρα, αλλά στην πορεία της ζωής μου γνώρισα τον αληθινό μας Πατέρα και Πλάστη μας.

Τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα πολύ έντονα. Ήμουν ζωηρός, μου συνέβησαν πολλά ατυχήματα, αλλά το χέρι του Θεού φάνηκε δυνατό σε όλα αυτά. Κάποια στιγμή βρέθηκα στο ορφανοτροφείο της Δράμας σε ηλικία αθώα. Γρήγορα έγινα πολύ ατίθασος με συνέπεια να με χτυπούν οι μεγαλύτεροι κι εγώ να χτυπάω τους μικρότερους μου. Ο νόμος της ζούγκλας του ισχυρού.

Μεγάλωσα λίγο και σε ηλικία περίπου πέμπτης δημοτικού με πήρε η μητέρα μου και μείναμε μαζί στην Καβάλα κι εκεί έκανα νέες παρέες και νέα ζωή.

Τα χρόνια μέχρι την εφηβεία μου ήταν καλά κι ανέμελα. Ασχολήθηκα με τον αθλητισμό αρκετά χρόνια, πράγμα που μου άρεσε πολύ, μέχρι που παρασύρθηκα από παρέες κι έμπλεξα στη νύχτα. Το πρωί εργαζόμουν σε πρωινή δουλειά και τη νύχτα σε δουλειές νυχτερινές. Η ζωή μου ήταν έντονη και ζούσα για να βρω κάτι. Ψαχνόμουν με διάφορα πράγματα και διάβαζα πολλά βιβλία για να 'χω κάποια γνώση.

Τα επόμενα χρόνια ήταν πιο δύσκολα. Από περιέργεια μπλέχτηκα και με τα ναρκωτικά και οι καταστάσεις με έκαναν χρήστη κι έμπορο μαζί, πράγματα για τα οποία δικάστηκα και φυλακίστηκα.

φυλακίστηκα.

Για πρώτη φορά γνώρισα το Λόγο του Θεού μέσα στη φυλακή από ένα συγκρατούμενό μου που τον γνώριζε καλά και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γρήγορα πήγα στη βιβλιοθήκη της φυλακής και πήρα μια Αγία Γραφή. Άρχισα να τη διαβάζω αλλά δεν καταλάβαινα και πολλά πράγματα.

Πέρασε ο καιρός της φυλάκισής μου, αποφυλακίστηκα κι άρχισα και πάλι να κάνω χρήση ναρκωτικών ουσιών. Όλα αυτά τα χρόνια ήμουν παντρεμένος με τη γυναίκα μου, Ντίνα, και είχαμε ένα κοριτσάκι, τη Χριστίνα. Τις αγαπούσα πολύ, αλλά ήμουν δεμένος γερά με την αμαρτία και τα πάθη μου κι όταν γύρισα κοντά τους, είχα πολλά προβλήματα και απαιτήσεις.

Εκείνον τον καιρό η Ντίνα μου είπε πως γνώρισε μια γυναίκα, την αδελφή Γιώτα και πως της μιλούσε για το Χριστό. Εγώ της έλεγα: «Αφού σου μιλάει για το Χριστό, είναι καλή γυναίκα».

Στο διάστημα εκείνο ήμασταν σε διάσταση, αλλά δρισακόμασταν συχνά και τα λέγαμε. Κάποια μέρα η γυναίκα μου μου έδωσε ν' ακούσω κάποιες κασέτες με ομολογίες και κηρύγματα. Ενδιαφερόταν για μένα και ήθελε να ελευθερωθώ από τα ναρκωτικά. Πήρα τις κασέτες, αλλά άκουσα μόνο μία γιατί ήμουν δεμένος κι ένωθα ταραχή.

Περνούσε ο καιρός, ήθελα να είμαστε μαζί, αλλά ο εγωισμός και το πείσμα δε με άφηναν. Ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου και για μας.

Μια μέρα ο αδελφός Γιάννης και η Γιώτα μας κάλεσαν οικογενειακά στο σπίτι τους. Μας μίλησαν για το Χριστό, για την αγάπη Του και το έλεός Του. Εγώ ήμουν δύσκολος σχετικά. Ήθελα να πιστέψω αμέσως, ν' αλλάξει η ζωή μου γρήγορα, αλλά όλη αυτή η διαδικασία μας πήρε 6 μήνες.

Ευτυχώς τα αδέρφια επέμεναν, δε μας άφηναν, μας επισκέπτονταν συχνά και μας μιλούσαν συνεχώς για τον Κύριο. Εμείς είχαμε αρχίσει να κουραζόμαστε και πήραμε την απόφαση να τους πούμε να σταματήσουν να μας μιλούν για το Χριστό. Νιώθαμε πως ήμασταν πολύ δρώμικοι απέναντί τους, ενώ αντιθέτως αυτούς τους βλέπαμε πολύ καθαρούς και άγιους.

Κι έτσι μια μέρα πήραμε την απόφαση να πάμε σπίτι τους και να τους πούμε: «Σας ευχαριστούμε πολύ για τον κόπο σας, για όλες αυτές τις προσπάθειες και τις συζητήσεις γύρω από το Λόγο του Θεού, αλλά εμείς δε σωζόμαστε». Πήγαμε λοιπόν στο σπίτι τους, αλλά δεν μπορούσαμε να το πούμε, κάποιος μας κρατούσε το στόμα κλειστό. Για μια στιγμή καθώς συζητούσαμε, χάθηκε το πνεύμα μου κι όταν ήρθα στον εαυτό μου, λέω στον αδελφό Γιάννη: «Όση ώρα μιλούσα με τη γυναίκα μου, εγώ μιλούσα με εασε με κάποια άλλη γλώσσα, ξένη για μένα», πιθανόν σεβδική απ' ότι έμαθα μετά. Ο αδελφός μου είπε να γονατίσουμε αμέσως, γονάτισα και μέσα σε λίγα λεπτά μ' επισκέφτηκε το Πνεύμα το Άγιο με δύναμη και μίλησα με διάφορες γλώσσες. Αμέσως έγινε η αναγέννησή μου, μ' ελευθέρωσε ο Κύριος απ' όλα τα δεσμά μου και κυρίως από αυτά των ναρκωτικών. Την επόμενη μέρα ο Κύριος βάπτισε τη γυναίκα μου. Αργότερα επισκέφθηκε την κόρη μας και τη βάπτισε κι αυτή.

Τώρα που γράφω την ομολογία μου περιμένουμε και το δεύτερο παιδί μας. Ήταν αίτημα πολλών χρόνων, δώδεκα.

Ευχαριστώ το Θεό για όλα, για ό,τι έχει κάνει στη ζωή μου, που μ' ελευθέρωσε από τα ναρκωτικά, τα ποτά, τα τσιγάρα, τις κακές παρέες κι εύχομαι ο Κύριος να ελευθερώσει κι άλλους πολλούς νέους από τα δεσμά του διαβόλου.

Τον παρακαλώ να μας κρατήσει κοντά Του, μέσα στην Αγία Του παρουσία μέχρι να τεματίσουμε αυτόν τον αγώνα και να μας αξιώσει να ζήσουμε αιώνια μαζί Του μέσα στη χαρά και τη δόξα Του.

Γερμανός Γεωργιάδης

«Ξαφνικά κατάλαβα τον προορισμό μου στη γη»



Γεννήθηκα στο Καζακστάν της πρώην Σοβιετικής Ένωσης το 1972. Έχω άλλες δύο αδελφές. Μας μεγάλωσε η μητέρα μας γιατί ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν πέντε χρονών.

Τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα χωρίς ιδιαίτερες στερήσεις. Η μητέρα μου δούλευε νύχτα μέρα για να μη μας λείπει τίποτα. Από μικρή, θυμάμαι πολύ καλά, είχα έντονη την αίσθηση μέσα μου ότι δε θα πεθάνω ποτέ, αλλά αναρωτιόμουν πώς μπορεί να γίνει αυτό.

Σαν παιδί είχα αρρωστήσει αρκετές φορές. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά πως ξαφνικά μου δίαζε ολόκληρο το κεφάλι μου, έχανα την όρασή μου και παρέλυναν τα άκρα του σώματός μου. Η μητέρα μου δεν είχε το χρόνο να με πάει στους γιατρούς. Η ασθένεια αυτή εξαφανίστηκε από μόνη της και στην πορεία κατάλαβα πως ο Κύριος είχε ενεργήσει δυναμικά και με θεράπευσε. «Ο Κύριος υπερασπίζεται τον ορφανό και την χήρα». Ψαλμός ρμς'9

Αφού τελείωσα το δημοτικό και το γυμνάσιο, πήγα σε μια σχολή ραπτικής που στη συνέχεια διέκοψα για να συνεχίσω τις σπουδές μου σε μια σχολή αισθητικής. Ύστερα άρχισα να δουλεύω σε ένα κομμωτήριο.

Τότε ήταν που μπήκα σε παρέες της νύχτας κι άρχισα να ζω έντονα την αμαρτία. Όμως πάντα αισθανόμουν ότι κάτι μου λείπει, είχα μόνιμα ένα κενό μέσα μου. Για Θεό δεν είχα ακούσει ποτέ μου, όμως πολλές φορές γονάτιζα στο δωμάτιό μου κι ό,τι ζητούσα από το Θεό, το λάμβανα. Ένωθα πως κάποιος υπάρχει και μπορεί να μ' ακούσει. Κι ό,τι δε μου είχε χαρίσει τότε ο Θεός, γιατί έκρινε πως ήμουν μικρή, μου το χάρισε τώρα που Τον γνώρισα.

Με τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις που συνέβησαν στη χώρα μου, αναγκάστηκα να 'ρθω στην Ελλάδα για να βρω μια καλύτερη δουλειά. Έτσι άρχισα να δουλεύω σ' ένα κλαμπ κι εκεί γνώρισα τον άνδρα μου, το Μάκη, αγαπηθήκαμε, αποφασίσαμε να μένουμε μαζί κι αργότερα παντρευτήκαμε.

Ο Μάκης ήταν χρήστης κι έμπορος ναρκωτικών και γι' αυτό το λόγο μπήκε στη φυλακή για δυο χρόνια περίπου. Από εκεί και μετά χάλασαν οι σχέσεις μας. Όταν βγήκε, ήμασταν σαν ξένοι και προχωρήσαμε στο διαζύγιο. Εγώ ήδη είχα μάθει το ποτό και σιγά σιγά κατάλαβα πως δε μπορούσα χωρίς αυτό. Η ζωή μου πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Ατέλειωτες νύχτες χωρίς ύπνο, με άγχος, φόβο, ήμουν πολύ δυστυχισμένη.

Για τον Κύριο άκουσα από μια κομμώτρια που με χτένιζε κάθε δυο μέρες για τη δουλειά μου. Έτσι μου είπε ότι ο Χριστός με αγαπά και τα δάκρυά μου άρχισα να τρέχουν από τα μάτια μου. Μου σύστησε την Αγία Γραφή, λέγοντάς μου πως ο Θεός δε θέλει το διαζύγιο. Μου χάρισε μια Αγία Γραφή στα ρωσικά και μόλις πήγα να την ανοίξω, αισθάνθηκα έναν ιερό φόβο μέσα μου, πως ό,τι λέει, είναι αλήθεια και πως θα κριθώ κάποια μέρα σύμφωνα με αυτό. Φυσικά ο εχθρός της ψυχής με πολέμησε λέγοντάς μου πως είναι αρετική για να μην την ακούω, αλλά η αγάπη του Θεού νίκησε. Κάθε μέρα προσευχόμουν: «αν υπάρχεις, δόθησέ με». Ο Κύριος δεν άργησε να έρθει. Έτσι μια μέρα ξαφνικά τα παράτησα όλα και γύρισα στο σύζυγό μου. Ο εχθρός, δέβαια, δε μας άφησε ούτε λεπτό, μας πολεμούσε και πάλι κάνοντας τη σχέση μας πιο δύσκολη από ποτέ. Από την άλλη μεριά, τ' αδέρφια που μας ομολογούσαν τον Κύριο έρχονταν πολύ συχνά, διαβάσαμε τη Γραφή, μας έφεραν κασέτες με ομολογίες χριστιανών και γενικά μας στάθηκαν με πολλή υπομονή και αγάπη.

Ένα πρωινό είπα στο σύζυγό μου: «Φτάνει, τόσο. Εμείς μάλλον δε σωζόμαστε. Πάμε να πούμε στους ανθρώπους να μην ξαναόρθουν και χάνουν το χρόνο τους μαζί μας. Καλά τα λέει η Γραφή, αλλά εμείς δε μπορούμε να τα εκτελέσουμε».

Όμως ο Κύριος είχε άλλο σχέδιο για μας. Δεν προλάβαμε να μπούμε στο σπίτι τους κι ο Κύριος βάπτισε με Πνεύμα Άγιο το Μάκη. Όλα γύρω μου χάθηκαν κι αισθάνθηκα ότι έμεινα μόνη. Ο Μάκης ξαφνικά έγινε άλλος άνθρωπος, τελείως διαφορετικός σε όλα του, στη συμπεριφορά του, στην εμφάνισή του. Το πρόσωπό του έλαμπε. Έτρεξα κι εγώ από ζήλια στα γόνατα να παρακαλέσω το Θεό να μου δώσει ό,τι έδωσε και στο Μάκη. Κι έτσι έγινε.

Την επόμενη βραδιά Τον παρακάλεσα κλαίγοντας να με συγχωρέσει για τις αμαρτίες μου. Τότε ξαφνικά ένιωσα ν' ανοίγει ο ουρανός, μια αόρατη δύναμη ήρθε πάνω μου, κύματα αγάπης, χαράς, ειρήνης, πλημμύριαν την καρδιά μου. Ήταν η ολοζώντανη παρουσία του Θεού. Πρώτη φορά στη ζωή μου δεν ήθελα τίποτα, μόνο τον Ιησού μου, που μου φανερώθηκε Ζωντανός. Άρχισα να λαλώ ξένες γλώσσες, είχα λάβει το Πνεύμα το Άγιο μαζί με την αναγέννησή μου. Γεννήθηκα μέσα μου μια μεγάλη ελπίδα, το κενό έφυγε και γέμισα από ευτυχία. Ξαφνικά κατάλαβα τον προορισμό μου στη γη, έλαβα το νόημα της ζωής, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Πήρα μια μαρτυρία μέσα μου ότι όλες οι αμαρτίες μου είναι στο Σταυρό του Γολγοθά. Δυο φορές είδα τον Κύριο στην κουζίνα μου με τα μάτια της ψυχής μου. Μας έδωσε πολλές επαγγελίες, τις περισσότερες από αυτές τις λάβαμε ήδη. Τον ευχαριστούμε πολύ.

Από τη στιγμή που μ' επισκέφθηκε ο Κύριος, όλες οι κακές συνήθειές μου εξαφανίστηκαν. Μου πήρε το ποτό, το τσιγάρο, κάθε βράδυ μου χαρίζει έναν γλυκό ύπνο. Μας ευλόγησε πολύ, μας ένωσε με το Μάκη κι ώρες ώρες νομίζω ότι ποτέ δε χωρίσαμε ούτε για ένα λεπτό.

Πήρα την απόφαση κι έβαψα τον παλιό άνθρωπο εκτελώντας το βάπτισμα εν ύδατι. Έτσι μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, μας χάρισε ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ, μας χάρισε αδέρφια που μας έλειπαν πάντοτε. Τον βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας, δε μας αφήνει, Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

Τον παρακαλώ να μας κρατήσει για τη δόξα Του μέχρι το τέλος κοντά Του. Θέλω πολύ να δω το πρόσωπό του Ευεργέτη μου μια μέρα, για να Τον δοξάζω ΑΙΩΝΙΑ.

Όσα και να πω είναι αδύνατον να περιγράψω με τα φτωχά μου λόγια τις ενέργειές Του στη ζωή μου.

Ντίνα Γεωργιάδου

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ:

721/703698-12

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ

ΣΤΑΘΜΟ:

721-296005-23

**ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ**

ΑΘΗΝΑ 2 107222393

ΒΟΛΟΣ 242 1039920

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2 109757035

ΘΗΒΑ 226202 1956

ΚΟΖΑΝΗ 246 10253 17

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 225 1045428

ΝΙΚΑΙΑ 2 1049 15393

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2 10577 1974

ΡΕΝΤΗΣ 2 104823237

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

δε συγχωρώ να διδάσκω». Ευχαριστούμε το Θεό, γιατί δέχθηκαν την αλήθεια και βαπτίστηκαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος έξι ψυχές και οι τρεις και με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος να ευλογήσει το έργο στο Σάντοβets και να το αυξήσει

ΡΕΝΤΗΣ

Εφαρμόζοντας το πρόγραμμά του ο αδελφός Λεωνίδας Φέγγος τη δεύτερη Πέμπτη του μηνός Ιουλίου, επισκέφθηκε την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία του Ρέντη, στην οποία είναι ποιμένας ο αδελφός Γιώργος Μαντζουράνης και δρίσεται στην οδό Θεμιστοκλέους 14 και Νάξου. Μεγάλη χαρά και ευλογημένη βραδιά πέρασαν όλα τα παιδιά του Θεού που δρέθηκαν στην εκκλησία του Ρέντη την Πέμπτη το δρόδυ. Αυτό θα γίνεται κάθε δεύτερη Πέμπτη κάθε μηνός. Προσευ-

χόμαστε για την εκκλησία του Ρέντη, ο Κύριος να την ευλογήσει περισσότερο.

ΟΙ ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Στην οδό Σοφοκλέους δίπλα στην κεντρική Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία, έγινε ένα κέντρο ΟΚΑΝΑ, (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών). Εκεί συγκεντρώνονται πολλοί ναρκωμανείς, οι οποίοι περιμένουν να μπουν στο πρόγραμμα απεξάρτησης. Πολλοί είναι αυτοί που θορυβήθηκαν για την τύχη της εκκλησίας και μας συμβούλεψαν να κάνουμε αναφορές και αγωγές για να φύγει αυτό το κέντρο από κει. Όμως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήταν φίλος των τελωνών και αμαρτωλών. Πώς να διώξουμε αυτά τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα των ναρκωτικών και επιζητούν να ελευθερωθούν; Πιστέψαμε ότι ο Κύριος μάς τους έφερε για να τους δοθηθούμε, όπως μπορούμε. Πραγματικά μια φορά που οι νέοι μοίραζαν εφημερίδες, δρθηκαν μια κοπέλα σκελετωμένη από την πείνα, η οποία φώναξε: «πεινάω, φαγητό θέλω και όχι εφημερίδα». Όλοι ξύπνησαν και αμέσως επιστρατεύτηκαν

και έκαναν ένα τραπέζι μέσα στη στοά με τσάι, σούπα και φαγητά και έτρεξαν όλοι οι ναρκωμανείς και απόλαυσαν λίγη ζεστασιά και φροντίδα. Έκτοτε κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ο αδελφός Παύλος Κοροδέσης με μια ομάδα από τη Ν. Ιωνία και άλλοι αδελφοί από την κεντρική και άλλες εκκλησίες οργάνωσαν ένα ωραίο και αξιοπρεπές συσσίτιο, στο οποίο λαβαίνουν μέρος όχι μόνο οι ναρκωμανείς, αλλά και πολλοί μετανάστες άποροι και πεινασμένοι ανεξαρτήτως θρησκείματος. Ο Κύριος να ευλογήσει το έργο αυτό και να το επεκτείνει σε όλη την Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Στην Κεφαλονιά ανέλαβαν να πηγαίνουν αδελφοί προεσβύ-τεροι από την εκκλησία των Αχαρνών (Μενιδίου), διότι οι αδελφοί στην Κεφαλονιά έχουν μεγάλη δίψα και αγάπη για τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Προσευχόμαστε για την Κεφαλονιά. Είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. «Ο μεν θερισμός πολὺς, οὖν δε ἐργάται ὀλίγοι, παρακαλέσατε τὸν Κύριον τοῦ θερισμοῦ να ἀποστείλει ἐργάτας εἰς τὸν ἀγρὸν Αὐτοῦ».

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Χίου 40 και Κάλθου (Παλαιό Ταχυδρομείο), Δ Τρ Πα 8-9μμ Κ 10:30-12:30πμ & 7-9μμ ηη 0106004512

ΑΘΗΝΑ: Σοφοκλέους 52 και Με- νάνδρου, κάθε μέρα 8-9μμ Κ 9:30-11:30πμ & 7-9μμ ηη 2105235066

ΑΙΓΑΛΕΩ: Ιερά Οδός 187 και Ραι- δεστού (πλησίον πλατείας Εσταυρωμένου), Δ Πε Σ 8-9μμ Κ 10:00-12:00πμ & 8-9μμ ηη 2105900042

ΑΙΓΙΝΑ: Αγ. Νεκταρίου 5, Τε Πα 7-8μμ Κ 10-12πμ ηη 2297025979

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Θεμιστοκλέους 8 (συνέχεια της οδού Αρκαδίας έναντι τσμ. Χάλυψ), Τρ Πε Σ 8-9μμ Κ 10:30 - 12:00πμ & 8-9μμ ηη 2105577529

ΒΟΥΛΑ: Μικράς Ασίας 3 κοντά στο τέρμα λεωφορείων, Τε 11-12πμ Δ Πε Σ 8:30-9:30μμ Κ 10:30-11:30 ηη 2108955690

ΓΑΛΑΤΣΙ: Πρωτοπαπαδάκη 56, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ και 7-9μμ ηη 2102138885

ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΝΩ): Αττικής 6 & Γούναρη, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-11πμ και 8-9μμ ηη 2109647402

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ερμού 73, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-12:00πμ ηη 2105987469

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Λεωφ. Δημοκρατίας 38 (Αγία Μαρίνα), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ & 8-9μμ ηη 2109757035

ΙΛΙΟΝ: Λ. Πετρούπολης & Αγ.Γεωργίου 1, Δ Τε Σ 8-9μμ Πα 8-10μμ Κ 10:30-11:30πμ & 8-9μμ ηη 2102619067

ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Παναγή Τσαλδάρη 377 (1ος ορ.), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30 ηη 2109417383 & 2109412963

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Λεωφ. Δημοκρατίας 137 & Κοιμητών 4, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ ηη 2104015035-6

ΚΗΦΙΣΙΑ: Δρύμωνος 7, Δ Πε Πα 8:30-9:30μμ Κ 11-1πμ & 7:30-9:30μμ ηη 2106253095

ΛΟΥΤΣΑ: Λ. Βραυρώνος 18 (πα- ραλία), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ ηη 2294081595

ΜΕΓΑΡΑ: Σηλυβρίας 38, Τε Πε Σ 8-9μμ Κ 10-11πμ ηη 6972-443569

ΜΕΝΙΔΙ: Ξενοφάνους & Χαιρώνειας 1 (Αγ. Πέτρος), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ & 8-9μμ ηη 2102442210.

Ν. ΙΩΝΙΑ: Ελ. Βενιζέλου 30-32 (3ος ορ), Δ Τε Πα Σ 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ & 8-9μμ ηη 2102759167

ΝΙΚΑΙΑ: Αδραμυτίου 53, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ & 8-9μμ ηη 2104922371

ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου 166, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-12:30πμ ηη 2107521408

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ: Κοραή 6, Τρ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ ηη 2109817277

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Θερμοπυλών 30Α, Άγιος Διονύσιος - Ακτή Κονδύλη, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-12:30πμ & 8-9μμ ηη 2104635087

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Δωδεκανήσου 1 & Πελασγίας, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ ηη 2105771974

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (ΚΑΤΩ): Θεσσαλο- νίκης 136 (1ος όροφος), Δ Τε Πα Κ 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ ηη 2103422518

ΡΕΝΤΗΣ: Θεμιστοκλέους 14 & Νάξου, Δ Πε 8-9μμ Κ 10-12πμ ηη 2104823237

ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Ιπποκράτους 15 Συ- νοικισμός, Τρ Πε Κ 8-9μμ Κ 11-12πμ ηη 2104675884

ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΑΤΩ): Ηρώων Πο- λυτεχνείου & Τριπόλεως 24, Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 11πμ-1μ & 8-9μμ ηη 2106726876 & 2106748036

ΧΟΛΑΡΓΟΣ: Μεσογείων 331 (7η στάση), Δ Τε Πε 8-9μμ Κ 10:30-12:30πμ & 8-9μμ ηη 2106713138

ΩΡΩΠΟΣ: Οικία Καθίδα Βασίλη, Ειρήνης 8, Οικισμός Λάκκα Λιοντά- ρι, Τρ Πα 8-9μμ ηη 6944-694640 2810322554

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Αλ. Παπάγου 28, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ ηη 2310465094

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Προμηθέως και Αφροδίτης 12 (όπισθεν ξενοδοχείου "ΚΑ- ΨΗΣ"), κάθε μέρα 8-9μμ Κ 10-12πμ & 8-9μμ ηη 2310566362

ΚΑΛΟΧΩΡΙ: Ελ. Βενιζέλου 79, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ ηη 2310753575

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΓΓΛΙΑ: Ελευθέρα Αποστολική Εκ- κλησία Πεντηκοστής, Bowes & Palmerston Rd., Palmers Green, North London N22 4RA, Τετάρτη 7:30-8:30μμ & Κυριακή 1-3μμ, ηη: 0044(0)7790138484

ΑΛΒΑΝΙΑ: Ελμπασάν, οδός Γκουρα- μπάρντι, κτίριο Σοσιαλιστικού Κόμμα- τος (2ος όρ.), Τε Πα 5-7μμ Κ 10-12πμ ηη 00355-692163751 & 00355-5453562 & 00355-692121171

ΑΛΒΑΝΙΑ: Πολιτσάν (Σκραπάρ), Λά- για Προνοϊκ, Τε 2-3μμ Κ 10-12πμ ηη 00355-682287163

ΑΛΒΑΝΙΑ: Τίρανα, οδός Καθάγιας (Μπογκντάνι), Samsung, 12όροφο κτίριο, 2ος όροφος Τετάρτη Παρα- σκευή 3-5μμ Κυριακή 11-1πμ ηη 00355-682205537

ΒΕΛΓΙΟ (CHARLEROI): Pontikos St- elios, 55 Rue Du Gouffre, 6200 CH-

ATELINEAU, Τρ 7-8μμ Πα 7-9μμ Κ 6-8μμ ηη: 0032-071-392895 & 0032- (0)494488238

ΒΕΛΓΙΟ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ): Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, Rue Des Palais 343, 1000 Laeken, Τετάρτη 8-9 μμ.-Παρασκευή 8-9 μμ. & Κυριακή 12-1μμ. ηη. 0032-2-5207510

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΣΑΝΤΟΒΕΤΣ, Ρόζα 3, ΠΛΕΒΕΝ, Σάββατο 7-8μμ, Κυριακή 4-6μμ 00359-6521-2513

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΓΙΑΜΠΟΛ, Πλ Ζάχαρη Στοιάνοβ 2, Τετάρτη Παρασκευή 6-8μμ Κυριακή 10-12πμ, ηη 04632030 Βέσελην Στοιάνοβ & 04635456 Ράικο Ράκοβ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΜΙΚΡΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, οδός IBAN TENEB 7, ηη. 00359-4727425 Γιάντσο Ίλιεβ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (LEONBERG): Ελευθέρα

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΗΛΕΙΑΣ: ηη 2621093240

ΑΓΡΙΝΙΟ: Ζωοδόχου Πηγής 32, Τε 7-8μμ Σ 8-9μμ Κ 10-12πμ ηη 2641059275 & 2641039725

ΑΙΓΑΝΗ ΔΑΡΙΑΣ: Σ Κ 8-9μμ

ΑΙΓΙΟ: πάροδος Κορινθού 146-148 (πίσω από πρατήριο AVIN), Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ ηη 2691026427

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Παπάγου 11, Τρ Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ ηη 2333026510

ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πλάτωνος 4, Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12:30πμ ηη 2622021617

ΒΑΓΙΑ: Τρ Πε 8-9μμ Κ 9:30-11:30πμ 7:30-9μμ ηη 2262061679

ΒΕΡΟΙΑ: Θεάνος Ζωγιοπούλου 3 (2ος ορ), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ ηη 2331065092

ΒΟΛΟΣ: Κουταρέλια 57 & 28ης Οκτωβρίου, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ & 8-9μμ ηη 2421039920

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ: Σ 7-8μμ Κ 11-12πμ ηη 6937-258669

ΓΑΣΤΟΥΝΗ: Σμύρνης 15, Δ Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Ελευθερίου Βενιζέλου 56, Δ Τε Πε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ ηη 2421039920

ΓΡΕΒΕΝΑ: Μακεδονομάχων 12, Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ

ΔΡΑΜΑ: Δήμητρας 15 (δίπλα Αμα- ραντίδη), Δ Τρ Πε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ ηη 2521027597

ΕΛΑΣΣΟΝΑ: οικία Μέγκκου Δημη- τρίου, Χριστ. Περαιθού 18, Τε 8-9μμ Κ 10-12πμ ηη 2493023265

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ: Μπουζίνιας 4, Τρ Πε 8-9 μμ Κ 10-12 πμ ηη 2592023283

ΕΛΛΟΠΙΑ ΘΗΒΩΝ: Πα 8-9μμ Κ 10:30-12:00πμ ηη 2262080781

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Μπόχαλη 43, Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ ηη 2695055093 & 2104819429

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Αγ. Αποστόλων 145 (έναντι εισόδου νέου λιμένα), Τε 8-9μμ Κ 10-12:30πμ ηη. 6944-742244

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Κακρίδη 5 (Λεωφ. Κνωσού - δίπλα SATO), Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ ηη 2810322554

ΘΑΣΟΣ (ΠΡΙΝΟΣ): Τρ Πε 8-9μμ Κ 12-2 μμ ηη 2593071881

ΘΗΒΑ: Αμφίωνος 19, Τε Σα 8-9μμ Κ 10:30-12πμ ηη 2262021956

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Επικόπου Αμβροσίου Σφρακιανάκη 10, όπισθεν Αγροτικής Τράπεζας, Πε Κ 8-9μμ ηη 2810761066

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Πυριανέλλα 6, (4ος ορ) όπισθεν Νομαρχίας, Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ ηη 2651032931

ΚΑΒΑΛΑ: Φιλώτα 2 (πρώην κινημα- τογράφος Αττικής), Δ Τε Πα Σ 8-9μμ Κ 10-12:30πμ ηη 2510836529

Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, Eitingerstr. 61, 71229, Τρίτη Πέμπτη Σάββατο 8-9 μμ. Κυριακή 11-12:30 πμ. ηη. 07152-75939.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (PFUNGSTADT): Ελευ- θέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκο- στής, Robert-Boschstrasse 4b, Τρίτη - Παρασκευή 7:00-9:00 μμ. Κυρια- κή 10:30-12:30 πμ., ηη: 06155-65227 & 06157-989270

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (BIETIGHEIM): Ελευθέ- ρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκο- στής 74321 Bietigheim - Bissingen Gustav Rau Str 20 (έναντι PEUGEOT), Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή - Σάββατο 7:00-9:00 μμ., Κυριακή 10:00-

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Νέδοντος & Θεμιστο- κλέους (πλησίον ΣΕΗΜ), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ ηη 2721069316

ΚΑΛΥΜΝΟΣ (ΠΟΘΙΑ): Ενορία Χρι- στού, Κ 11-12πμ ηη 6932-908915, 6932-662570

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Υψηλάντου & Χατζημή- τρου (3ος ορ), Τρ Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ ηη 2441075379

ΚΑΣΤΟΡΙΑ: Μοσχοπόλεως 27 (πα- ράλληλη της Μητροπόλεως), Πε 8-9μμ Κ 10-12πμ ηη 2467084862 & 2467022473

ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Κλεισούρας 2Α (πλησίον πάρκινγκ Ευκαρπίδη), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ ηη 2351078146

ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΚΑΒΑΛΑΣ: παραπλεύ- ρως οικίας Γιώργου Αυγερινάκη, Τρ Πε 8-9μμ Κ 10-12πμ ηη 2591051785

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΠΟΛΗ): Εθνική Λευκιμ- μης 1 (πλησίον αεροδρομίου), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ & 8-9μμ ηη 2661046798

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ): Κεντρική οδός, Τρ Σ 7-9μμ Κ 10-12:30πμ ηη. 2661076024 6976-731725

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ): Αντιό- χου Ευαγγελάτου 5 (έναντι Δημοτι- κού Θεάτρου), Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ

ΚΙΛΚΙΣ: Εθν. Αντίστασης 21, Τε 8-9μμ Κ 10-12πμ ηη 2341024971.

ΚΙΡΡΑ ΙΤΕΑΣ: οικία Γαρυφαλιάς Τρι- κούγια, Αγ. Ιωάννου 89, Κ 7-8μμ ηη 2265032684.

ΚΟΖΑΝΗ: 1ο χλμ Κοζάνης-Κρόκου, Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ ηη 2461025317

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Αγ. Γεωργίου 3 (2ος ορ), Δε Τε 8-9μμ Κ 11-12πμ ηη 2531034463

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Ευποίας 39 (πάροδος Εθνικής οδού Κορινθού-Πατρών στο ύψος του ΔΙΑ), Τε Πα 8-9μμ Κ 10:00-12:00πμ ηη 2741023854

ΚΥΛΛΗΝΗ: Κάτω Παναγιά, οικία Κων/ νου Μηνιδή, Τε Πα 8-9μμ ηη 2623092323

ΚΩΣ: Θεοφράστου 15 (έναντι σχο- λής χορού Πνευματικού Κέντρου), Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ ηη 6937-426425 & 2242028813

ΛΑΜΙΑ: Γραβιάς 16, Τε 8-9μμ Κ 11-12πμ ηη 2231034565

ΛΑΟΔΙΚΗΝΟΝ ΚΙΛΙΚΙΣ: Κ 1-1:30 μμ

ΛΑΡΙΣΑ: Ελ. Βενιζέλου και Λαμπθάν 6 (πεζόδρομο), Τρ Πε 8-9μμ Κ 10-12:30πμ ηη 2410549246

ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ ΔΩΡΙΔΟΣ: Κεντρική ο- δός, Τε Πα 7-8μμ Κ 10:30-12πμ & 7-8μμ

ΛΗΜΝΟΣ: ηη 2108955690, 2108959470, 6946-901702

Η.Π.Α.-ΟΧΑΪΟ: Free Apostolic Church of Pentecost, 4888 Pearl Rd, Cleveland, Ohio 44109 Τετάρτη 8:00-9:00 μμ. Κυριακή 7:00-8:00 μμ.

Η.Π.Α.-Ν.ΥΟΡΚΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 20-47 Seinyway Street, Astoria, Queens 11105 N. York, Τρίτη Παρασκευή 8-9 μμ., Σάββατο 7-8μμ., Κυριακή 11:00-12:30 μμ., ηη: 001-718-728-6208

ΛΑΡΝΑΚΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Γεωργίου Βιζυηνού 17Α, δίπλα στην είσοδο του λιμανιού, Τετ. 7-9 μμ. Κυρ. 10:30-12:00πμ, ηη. 00357-24665418

ΛΙΒΑΔΕΙΑ: Δημ. Παπασπύρου 46, Τε Κ 8-9μμ ηη 2261022337

ΜΑΡΤΙΝΟ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ: Οικία Σωτη- ρίου Τσουλουχά, Τρ Κ 8-9μμ ηη 2233061572

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ: Παν. Κεφάλα 43, Πε 8:30-9:30μμ Κ 8-9μμ ηη 2710227316

ΜΕΣΣΗΝΗ: Μακεδονομάχου Σπυρό- πουλου 10, Δ Τε Πα 8:30-9:30μμ Κ 11-12πμ ηη 2721092765

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ: Αγία Κυριακή, Σ 8-9μμ Κ 11-12:30πμ ηη 2732061405 & 2732061604 & 6942-200643

ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΧΩΡΑ): Παπαδιαμάντη και Βαλαωρίτου 35 (Χρυσομαλλού- σα



ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ, Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Τα τελευταία χρόνια, όπως είχε προφητευθεί από το Λόγο του Θεού, είμαστε μάρτυρες μιας εκπληκτικής έκρηξης γνώσης: **“Και συ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον, έως του εσχάτου καιρού* τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει και η γνώσις θέλει πληθυνθή”**. (Δανιήλ 12:4). Οπλισμένος ο άνθρωπος με υπερσύγχρονα μέσα εξερευνά το μακρόκοσμο, δηλαδή το Σύμπαν γύρω του, αλλά και το μικρόκοσμο, τη δομή της ύλης που τον περιβάλλει.

Μεγάλα τηλεσκόπια, μερικά από τα οποία είναι σε τροχιά γύρω από τη γη, εξερευνούν τα βάθη του Σύμπαντος σε εκπληκτικές αποστάσεις, ασύλληπτες για την ανθρώπινη εμπειρία. Μας ενημερώνουν ότι στο Σύμπαν πρέπει να υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες και ότι κάθε γαλαξίας έχει περίπου 100 δισεκατομμύρια ήλιους. Ένα σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι πλέον η σύγχρονη επιστήμη αναγνωρίζει ότι το σύμπαν όσο μεγάλο πράγματι και αν είναι, εν τούτοις δεν είναι άπειρο και ότι υπήρξε μία αρχή στη δημιουργία του. Είναι ακριβώς αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού από το πρώτο μάλιστα εδάφιο της Γένεσης (Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην.)

Καθώς απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια της γης στα 100 εκατομμύρια χιλιόμετρα (10^9 m) συναντάμε την τροχιά της σελήνης, ενώ στα 100 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα (10^{14} m) το ηλιακό μας σύστημα αχνοφαίνεται. Για μεγαλύτερες αποστάσεις χρησιμοποιείται σαν μέτρηση το έτος φωτός, δηλαδή η απόσταση που θα διάνυε ένα όχημα αν έτρεχε με

την ταχύτητα του φωτός (300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο) σε ένα χρόνο και είναι ίση με δέκα τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα ή 10^{16} m. Από τέτοια απόσταση δεν διακρίνεται πλέον ο ήλιος του ηλιακού μας συστήματος. Τεράστιες αποστάσεις και αυτή είναι ακόμη η αρχή! Στα 100.000 έτη φωτός (10^{21} m) μόλις διακρίνεται ο δικός μας γαλαξίας, ενώ στο ένα εκατομμύριο έτη φωτός (10^{22} m) αρχίζει να φαίνεται η σπείρα του συσσωματώματος γαλαξιών μέσα στο οποίο ανήκει και ο δικός μας γαλαξίας. Στα 10 εκατομμύρια έτη φωτός (10^{23} m) και αυτό ακόμη χάνεται, μέσα στον ωκεανό του σύμπαντος.

Ναι είναι πολύ μικρή η γη μας μέσα στο σύμπαν αλλά είναι ο σημαντικός πλανήτης αυτού, διότι εδώ κατοικεί ο άνθρωπος, η κορωνίδα της δημιουργίας και το αντικείμενο της αγάπης του Θεού. Επάνω σε αυτόν τον πλανήτη στήθηκε ο σταυρός και χύθηκε το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Μονογενούς Υιού του Θεού, δια του Οποίου όλο το σύμπαν δημιουργήθηκε αλλά και συντηρείται, για να γίνει εξαγορά από την αμαρτία. Δια της πίστεως στη θυσία και την Ανάσταση του Χριστού, ο άνθρωπος εισέρχεται στην αιώνια ζωή. (Ιωάννης 3:16).

Τι γίνεται όμως και με το μικρόκοσμο που μας περιβάλλει; Ας πάρουμε στα χέρια μας ένα φύλλο δένδρου. Αν το πλησιάσουμε με ένα μικροσκόπιο, στα 100 μικρά (10^{-4} m) διακρίνουμε τα κύτταρά του. Στο ένα μικρό (10^{-6} m) φαίνεται καθαρά ο πυρήνας του και στα 1000 άγγκρομ (10^{-7} m) τα χρωματοσώματα του κυττάρου, όπου όλη η

γενετική πληροφορία είναι αποταμιευμένη. Στο ένα άγγκρομ (10^{-10} m) φαίνεται το νέφος ηλεκτρονίων του ατόμου, που ο συμπατριώτης μας Δημόκριτος θεωρούσε ότι δεν μπορεί πλέον να διασπασθεί. Όμως η σύγχρονη επιστήμη έχει φτάσει πολύ βαθύτερα. Στο ένα πικόμετρο (10^{-12} m) βλέπουμε το τεράστιο κενό μεταξύ του πυρήνα και των τροχιών των ηλεκτρονίων. Στο ένα φερμί (10^{-15} m) φτάνουμε στην επιφάνεια των πρωτονίων και νετρονίων ενώ ακόμη βαθύτερα στα 100 ατομόμετρα (10^{-16} m) “δλέπουμε” τα επιμέρους “κονάρκ”. Μα αν πάμε ακόμη βαθύτερα τι μένει τελικά; Μα αυτό που με τόση απλότητα μας λέει η Αγία Γραφή: **“επειδή δι’ αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχαί είτε εξουσίαι* τα πάντα δι’ αυτού και εις αυτόν εκτίσθησαν* και αυτός είναι προ πάντων, και τα πάντα συντηρούνται δι’ αυτού”** (Κολοσσαείς 2:16-17). και Εβραίους 1:3: **“επιστάζων τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού”**.

Ας αφήσουμε αυτές τις διαπιστώσεις της σύγχρονης επιστήμης που τόσο πολύ συμφωνούν με τον αψευδή Λόγο του Θεού να κατέβουν στο νου και την καρδιά μας και ας δεχθούμε με ευγνωμοσύνη το δώρο της αιώνιας ζωής γονατίζοντας ευλαδικά και με δέος μπροστά στον Εσταυρωμένο, δια του Οποίου τα πάντα εκτίσθησαν και συντηρούνται!

Α. ΠΕΡΑΚΗΣ

ΤΙ ΔΕ ΛΕΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΑΓΙΑΣΕ

Αγιάζει ο άνθρωπος; Βεβαίως και αγιάζει όταν πιστέψει στο Χριστό το Σωτήρα και μετανοήσει. Όλοι οι άγιοι που θαυμάζουμε και προσπαθούμε να μιμηθούμε ήσαν αμαρτωλοί που αγίασαν με τη χάρη του Ιησού Χριστού. Ο απόστολος Πέτρος, όταν είδε το θαύμα της συγκομιδής των ψαριών, που ο Κύριος υπέδειξε στον Πέτρο να ρίξει το δίχτυ εκεί που όλη μέρα ψάρευε και δεν έπιασε ουδέν, έπεσε γονατιστός και είπε: **«Εξελθε, Κύριε, εκ του πλοίου μου, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός»**. Μετά όμως την Πεντηκοστή γράφει στην Επιστολή του: **«Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όστις κατά το πολύ έλεος Αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν δια της αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών»**. Α' Πέτρου α:3

Ο απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο: **«Και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντά με Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών, όστις ενέκρινε πιστόν και έταξεν εις την διακονίαν εμέ τον πρότερον όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν, ηλειθήν όμως διότι αγνοών έπραξα εν απιστία»**, Α' Τιμοθέου α:12-13. Όλοι οι άγιοι είχαν την ίδια ομολογία. Άλλοι ήσαν μάγοι, όπως ο άγιος Κυπριανός, άλλοι ήσαν ιερείς των ειδωλολατρών, όπως ο άγιος Πολύκαρπος, άλλοι πίστεψαν στον Ιησού Χριστό και μετανόησαν και έγιναν δούλοι του Ιησού Χριστού.

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός δε γεννήθηκε αμαρτωλός και έγινε άγιος, αλλά ήταν ο Υιός και Λόγος του Θεού που ενανθρωπίστηκε. Γεννήθηκε δια της Παρθένου Μαρίας χωρίς τη μεσολάβηση ανδρός αλλά δια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι γεννήθηκε αναμάρτητος και έμεινε αναμάρτητος σε όλη την επίγεια ζωή Του που διήρκεσε 33 χρόνια. Είχε την παρηγοσία να προκαλεί τους πάντες: **«Τις με ελέγχει περί αμαρτίας;» «Έρχεται ο πονηρός και δεν ευρίσκει ουδέν εν εμοί»**. «Δεν ευρέθη δόλος εν τω στόματι Αυτού;»

Απεσταλμένος από τον ουρανό, ήλθε για να μας φέρει τη μεγάλη διδασκαλία του Ουράνιου Πατέρα, το Λόγο του Θεού, που πρώτη φορά ακούστηκε στη γη και να πληρώσει ακόμη τις αμαρτίες όλων των αμαρτωλών, όλων των αιώνων και όλων των εποχών, ικανοποιώντας τη δικαιοσύνη του Θεού με τη σταυρική Του θυσία. Με τη θυσία Του κατάργησε όλες τις ζωοθυσίες του Ιουδαϊσμού που δεν μπορούσαν να σώσουν κανέναν.

Η ανάστασή Του απέδειξε ότι ο θάνατος δεν είναι ο ανίκητος εχθρός, αλλά είναι εχθρός νικημένος. Κήρυξε την αιώνια ζωή και υποσχέθηκε μια αιώνια βασιλεία γεμάτη αγάπη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. Στην επίγεια διακονία Του, τίποτα δε στάθηκε αδύνατο μπροστά Του. Όλες οι αρρώστιες θεραπεύτηκαν, όλοι οι νεκροί αναστήθηκαν, όλες οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν. Στην έρημο πολλαπλασίασε τους πέντε άρτους και έφαγαν πέντε χιλιάδες άνδρες εκτός των γυναικών και παιδιών. Στο γάμο της Κανά έκανε το νερό κρασί και στην τρικυμία, επετίμησε τη θάλασσα και τα κύματα και έγινε γαλήνη μεγάλη.

Ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Θεός που ενανθρώπησε. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟ 106.6	ΒΕΡΟΙΑ 105.2
ΘΗΒΑ 95.3	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 105.2
ΘΗΒΑ 106.5	ΓΡΕΒΕΝΑ 107.5
ΛΑΜΙΑ 90.0	ΔΡΑΜΑ 104.3
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 106.5	ΕΔΕΣΣΑ 105.2
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 107.2	ΘΑΣΟΣ 104.3
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 106.5	ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 105.2
ΧΑΛΚΙΔΑ 106.5	ΚΑΒΑΛΑ 104.3
	ΚΑΣΤΟΡΙΑ 107.3
	ΚΑΤΕΡΙΝΗ 105.2
	ΚΙΛΚΙΣ 105.2
	ΚΟΖΑΝΗ 107.5
	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 107.3
	ΣΕΡΡΕΣ 106.9
	ΘΡΑΚΗ
	ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 107.2
	ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103.5
	ΞΑΝΘΗ 107.4
	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 103.0
	ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ
	ΖΑΚΥΝΘΟΣ ... 107.2
	ΚΕΡΚΥΡΑ 103.5
	ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑ 92.3
	ΛΕΥΚΑΔΑ 107.2
	ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
	ΚΑΛΥΜΝΟΣ 106.9
	ΚΥΚΛΑΔΕΣ 93.9
	ΚΩΣ 90.0
	ΜΥΤΙΛΗΝΗ 106.8
	ΡΟΔΟΣ 90.0
	ΧΙΟΣ 99.9
	ΚΡΗΤΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 91.6	
ΡΕΘΥΜΝΟ 92.1	
ΣΗΤΕΙΑ 91.6	
ΧΑΝΙΑ 92.1	

ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΚΑΙ CD Κηρύγματα μέσα από το Ευαγγέλιο

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ

Τ.Θ. 620 40

152 10 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΗΛ.: 210-6818442

ΦΑΞ: 210-6818273

e-mail:

cassetes2002@yahoo.gr

mp3@christianity.gr

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

ΜΙΑ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΩΡΕΑΝ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Κωδικός Υπ. Τύπου: 3276, Ενδεικτική τιμή 0,10 €

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΕΓΓΟΣ

Κεiriαδών 35, 118 54 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ: 210-3420511

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ"

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΤΗΛ: 210-5235044

mail@christianity.gr

www.christianity.gr

Για να γραφτείτε συνδρομητής στην
εφημερίδα, γράψτε στον εκδότη.