



“Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς και ιδού, Εγώ είμαι μεθ' ύμών πάσας τας ημέρας, εως της συντελείας του αιώνος” (Ματθαίος κη' 19,20)

Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΗΛΘΕ

Οι Ισραηλίτες περίμεναν πάντοτε και περιμένουν ακόμη τον Μεσσία για να τους σώσει και να τους ανορθώσει και να τους υψώσει ανάμεσα στα έθνη.

Ο Μεσσίας ήλθε και ήταν ο Ιησούς Χριστός. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά που σημείωσαν οι προφίτες και φανέρωσε όλα τα σημεία ενός απεσταλμένου από το Θεό και Πατέρα, με αποστολή να καλέσει κάθε άνθρωπο να δεχθεί την αλήθεια και να ακολουθήσει τον αληθινό Λόγο του Θεού.

Ο Νικόδημος όταν πήγε νύχτα να Τον συναντήσει, του είπε: “Ραβδί, εξεύρομεν ότι από θεού ήλθες Διδάσκαλος, διότι ουδείς δύναται να κάμνη τα σημεία ταύτα τα οποία συ κάμνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μετ' αυτού”. Ιωάννης γ:2

Του Λεωνίδα Φέγγου

Τα σημεία που έκανε ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν ταχυδακτυλουργίες που κάνουν διάφοροι για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά ήταν πραγματικά θαύματα και μάλιστα θεραπείες ασθενών από ανίατες αρρώστιες. Σήκωνε παραλυτικούς, καθάριζε λεπρούς, έδινε μάτια στους τυφλούς και ακοή στους κουφούς. Ανάστανε νεκρούς και διέταζε τους ανέμους να ηρεμήσουν και τη θάλασσα να γαληνέψει.

Κήρυξε ζωή και σύστησε στους ανθρώπους να ζητούν ζωή και αυτή εν αφθονία. Δεν έλεγε ποτέ ότι καλός είναι και ο θάνατος. Το θάνατο το θεωρούσε εχθρό και υποσχέθηκε να τον καταργήσει τελείως. “Εσχάτος εχθρός καταργείται ο θάνατος”. Α' Κορινθίους ιε':16.

Η ανάστασή Του απέδειξε ότι ο άνθρωπος δε χάνεται

ποτέ, διότι είναι “ψυχή ζώσα” και έχει ένα αιώνιο μέλλον. Απεκάλυψε ότι υπάρχει και άλλη ζωή στην οποία θα λάβουν μέρος όλοι εκείνοι που πίστεψαν στο Χριστό, μετανόησαν για την άστατη ζωή τους και ακολούθησαν το Ευαγγέλιο σαν κανόνα της ζωής τους.

Κάλεσε όλους τους ανθρώπους να έλθουν κοντά Του και να λάβουν άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιο. Ανέλαβε ο Ίδιος να πληρώσει το χρέος των αμαρτιών απέναντι στη δικαιοσύνη του Παντοκράτορα Θεού. Κατάργησε όλες τις θυσίες των ζώων που έκαναν οι άνθρωποι για να εξιλασθούν μπροστά στο Δίκαιο Θεό για τις ανομιές τους και την ανυπακοή τους στο δίκαιο θέλημά Του και τις αντικατέστησε με μια θυσία που ο Ίδιος πρόσφερε με τη σταύρωσή Του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά.

Αναστήθηκε και φανερώθηκε στους δικούς Του, οι οποίοι ήσαν πεντακόσιοι και περισσότεροι, όπως μας φανερώνει ο απόστολος Παύλος, αφού πρώτα τους είχε εξηγήσει: “Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον και πάλι έρχομαι να σας παραλάβω, δια να είσθε και σεις όπου είμαι εγώ”. Ιωάννης ιδ':1

Ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός στην ελληνική γλώσσα, δεν ήλθε να υψώσει κάποιο έθνος υπεράνω όλων των εθνών και να το μεγαλύνει, αλλά ήλθε να καλέσει ψυχές από όλα τα έθνη, να τις σώσει, να τις ελευθερώσει από τα πάθη και τις κακές συνήθειες που έχουν αποκτήσει στον κόσμο αυτό της αμαρτίας και να αποτελέσουν το λαό Του που θα ζήσει στην αιώνια βασιλεία και θα γίνει ο κληρονόμος Του.

Όλοι όσοι οραματίστηκαν να κάνουν το έθνος τους κυρίαρχο, υπεράνω όλων των εθνών τσακίστηκαν και γκρεμίστηκαν.

Πρόσφατο παράδειγμα είναι ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι. Παλαιότερα ο Ναπολεόν, ο Ιούλιος Καίσαρ, ο Κάιζερ και άλλοι.

Αλίμονο αν γινόταν μια αυτοκρατορία με κυρίαρχο έθνος την Γερμανία και αρχηγό το Χίτλερ. Όλους θα μας έβαζε στους φούρνους και θα κράταγε μόνο τους Γερμανούς και από τους Γερμανούς μόνο τους σκληρούς εγκληματίες.

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός όμως ξεχώρισε τους ανθρώπους σε μετανοημένους και αμετανόητους. Σε αγίους και αμαρτωλούς, σε πιστούς και απίστους. Δεν Τον ενδιαφέρει καθόλου η εθνικότητα, ούτε το χρώμα του δέρματος, ούτε η μόρφωση, ούτε η κοινωνική κατάσταση. Διέλυσε τελείως τις φυλετικές διακρίσεις και κατάργησε τον ρατσισμό.

Ο Ιωάννης βλέπει στην Αποκάλυψη το λαό του Θεού: “Μετά ταύτα είδον και ιδού όγλος πολύς τον οποίον ουδείς ήδύνατο να αριθμήση, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, οίτινες ήσαντο ενώπιον του Αρνίου, ενδεδυμένοι στολάς λευκάς, έχοντες φοινίκας εν ταις χειράσιν αυτών και κράζοντες μετά φωνής μεγάλης έλεγον, Η Σωτηρία είναι του Θεού ημών του καθημένου επί του θρόνου και του Αρνίου”. Αποκάλυψη ζ:9-10

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Άρχισε να λειτουργεί στο Κερατσίνι η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, με υπεύθυνο τον αδελφό Μπάμπη Τορομανίδη. Η αίθουσα βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 137 και Κομνηνών 4 γωνία, και λειτουργεί κάθε Δευτέρα- Τετάρτη, Πέμπτη 7-9 μ.μ. και Κυριακή πρωί 10-12 π.μ. Προσευχόμαστε για το Κερατσίνι ο Κύριος να το ευλογήσει.

ΑΙΓΑΛΕΩ

Κυριακή απόγευμα στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής του Αιγάλεω, στην οποία είναι ποιμένες ο αδελφός Νίκος Τζίκας, έγινε χειροτονία πέντε διακόνων για να υπηρετήσουν την εκκλησία. Χειροτονήθηκαν διάκονοι, οι αδελφοί: 1) Βοϊδονικόλας Γεώργιος, 2) Γιαννιώτης Παναγιώτης, 3) Μπράμης Αθανάσιος, 4) Παρασκευόπουλος Μιχάλης και 5) Στεφάνου Παντελής. Στη χειροτονία παρεστάθησαν πολλοί ποιμένες των εκκλησιών της Αττικής και πλήθος λαού. Μίλησαν αρκετοί αμιλητές και το τέλος ο αδελφός Νικολακόπουλος και ο αδελφός Λεωνίδα Φέγγος. Η σύναξη ήταν πανηγυρική και έφτυσαν όλοι δοξάζοντας το Θεό και Πατέρα δια Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Ετοιμάζονται αδελφοί για τη Ρουμανία κουβαλώντας διάφορα εφόδια για τους αδελφούς που επλήγησαν από τις πλημμύρες. Την πρωτοβουλία πήραν οι αδελφοί Κογκάκης από την Κέρκυρα και ο αδελφός Παναγιωτίδης από την Καβάλα. Μαζί θα πάει και ο αδελφός Παύλος Κοροβέσης σε συνεννόηση με τον αδελφό Φράνκο, ο οποίος είναι στη Ρουμανία.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Στις 22 Οκτωβρίου 2005, ένα φορτηγό μεγάλο με φορτίο πάνω από έξι τόνους σε χαρτοκιβώτια γεμάτα από ρούχα μεταχειρισμένα, αλλά σε άριστη κατάσταση καθώς και σε άλλα είδη, όπως παπλώματα, κουβέρτες, σεντόνια κ.λ.π., μαζί με διάφορα παιχνίδια για παιδιά, αναχώρησε από τους Φίλιππους (Κρηνίδες), για το Γιάμπολ της Βουλγαρίας, όπου εκεί εδρεύει μια ευλογημένη και ορθοτομημένη εκκλησία μας. Συνολικά δεκαπέντε εκκλησίες της Βόρειας Ελλάδας συνεργάστηκαν για τη θαυμαστή αποστολή αυτή συμμετέχοντας με μια καρδιά όχι μόνο στη συγκέντρωση των αγαθών

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ, Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ

του Κώστα Κονδύλη

Ποτέ άλλοτε τα σημεία των καιρών δεν ήταν τόσο έντονα όσο στις ημέρες μας. Συγκλονιστικά γεγονότα μας πείθουν μέρα με την ημέρα ότι ο Λόγος του Θεού είναι η μοναδική αλήθεια. Διαπιστώνουμε πλέον ότι το συμφέρον μας είναι να τακτοποιήσουμε τις σχέσεις μας με τον Κύριο. Φοβερές καταστροφές γίνονται πλέον σε όλο τον κόσμο. Χιλιάδες άνθρωποι χάνονται, περιουσίες καταστρέφονται και ο άνθρωπος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με απρόδλεπτες καταστάσεις.

Είναι φανερό πλέον ότι η μοναδική διέξοδος σωτηρίας για τον άνθρωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο μόνος που μπορεί να χαρίσει στον άνθρωπο ασφάλεια. Σήμερα το μήνυμα του ευαγγελίου είναι περισσότερο επίκαιρο από κάθε άλλη εποχή. «Σώθητε από της διεστραμμένης ταύτης γενεάς» (Πράξεις β':40). Τίποτα καλό πλέον δεν υπάρχει εις τον κόσμο αυτόν. Η αμαρτία φθάνει στο πλήρες. Οι άνθρωποι διεφθάρησαν και η ανομία κυριαρχεί εις τον κόσμο αυτόν. Ο απόστολος Παύλος φανερώνει την κατάσταση των ανθρώπων τις τελευταίες αυτές ημέρες. Απευθυνόμενος προς τον Τιμόθεο λέγει: «Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ημέρες θέλουσιν έλθει καιροί κακοί, διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαντοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, δόλοφθοροι, απειθείς εις τους γονείς, αγράριστοι, ανόσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλλακτοι, σκωφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλόγαθοι, προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρηνημένοι δε την δύναμιν αυτής, και τούτους φεύγε» (Α Τιμοθέου γ':1-6).

Ο απόστολος Παύλος έγραψε δια Πνεύματος Αγίου αυτά τα οποία εμείς βλέπουμε σήμερα. Σ' αυτούς λοιπόν τους καιρούς τους κακούς τους οποίους διερχόμεθα, ο Κύριος μας δίνει την ευκαιρία

να εκφύγουμε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να συμβώσι. Ο Ιησούς Χριστός φώναζε: «Μετανοείτε και πιστεύετε εις το ευαγγέλιον» (Μάρκος α':15). Σε λίγο όλα θα έχουν τελειώσει. Σημασία έχει που θα θρηθεί ο καθένας από εμάς.

Ο Ιησούς Χριστός μας καλεί να απεύσουμε σ' αυτόν, διότι μόνο Αυτός σώζει τον άνθρωπο. Η θυσία του Χριστού μας, επάνω στον Σταυρό του Γολγοθά, μαρτυρεί την μεγάλη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και την επιθυμία του να σώσει τον άνθρωπο δια του Υιού αυτού. Ο ίδιος ο Ιησούς έλεγε: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον δια να κρίνει τον κόσμον, αλλά δια να σωθή ο κόσμος δι' αυτού» (Ιωάννης γ':16). Αυτή λοιπόν την αγάπη του Θεού δεν πρέπει να την αγνοήσουμε, αλλά να την εκτιμήσουμε ώστε να προσκολληθούμε σ' Αυτόν και να υπακούσουμε στον Λόγο Του και δι' Αυτόν να σωθούμε.

Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωήν αιώνιον. Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν δεν θέλει ιδεί ζωήν, αλλ' η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού» (Ιωάννης γ':36). Είναι σαφές ο Λόγος του Θεού και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δια τούτο καλό είναι ο άνθρωπος να υπακούσει εις την φωνή του ευαγγελίου, διότι την σωτηρία την χαρίζει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού και μόνο δι' Αυτόν. Ο απόστολος Παύλος λέγει: «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών» (Ρωμαίους ζ':23). Αλλά και ο απόστολος Πέτρος έλεγε: «Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πράξεις δ':12).

Λίγο πριν τον ερχομό του Χριστού μας δίνεται η ευκαιρία να ζητήσουμε το Χριστό και δι' αυτού να σωθούμε. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου θέλει σωθή» (Ρωμαίους ι':13). Χωρίς τον Χριστό είναι βέβαιον ότι είμεθα καταδικασμένοι σε θάνατο.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

“ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ”

ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

www.christianity.gr

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

αυτών, αλλά και δίνοντας ένα σημαντικό ποσό για την αγορά τροφίμων, ώστε να βοηθηθούν οι φτωχές οικογένειες των αδελφών μας που είναι σε μεγάλη ανάγκη και στερούνται πολύ αυτά που εμείς τόσο άφθονα απολαμβάνουμε στην Ελλάδα.

Με θαυμαστό τρόπο ο Κύριος προπορεύθηκε και ενήργησε, ώστε οι τελωνειακοί των συνόρων και της πόλης του Γιάμπολ να δεχθούν και να επιβεβαιώσουν την αγνότητα των προθέσεων της εκκλησίας μας και να αφήσουν τη διέλευση από τα σύνορα αλλά και το ξεφόρτωμα των αγαθών στους χώρους της εκκλησίας των Βουλγάρων αδελφών μας. Ευχαριστήσαμε το Θεό γι' αυτή την ενέργειά Του, γιατί ξεκίνησαν δια πίστεως, διότι δεν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία για να βγουν χρειάζονταν πολλές διατυπώσεις και χρήματα.

Η αποστολή που αποτελείται από δεκατρείς αδελφούς από την Ελλάδα με υπεύθυνο τον αδελφό Αλέκο Καραγιάννη, έφερε τη χαρά και την ευλογία στα αδέρφια κατ' αρχάς της εκκλησίας του Γιάμπολ, όπου η κατάμεστη αίθουσα δέχθηκε τα μηνύματα της αγάπης και της ενότητας από τα στόματα των αδελφών επισκόπων, Γιάννη Παναγιωτίδη και Αντώνη Μαθέα της εκκλησίας των Φιλίππων. Ακολούθως ο ποιμένας της εκκλησίας, αδελφός Βέσκο, αφού ευχαρίστησε το Θεό για την επίσκεψη των αδελφών από την Ελλάδα, ζήτησε από όλους τους αδελφούς να συνεχίσουν τον αγώνα των νησιών και των προσευχών και με μια καρδιά και ψυχή ενωμένη κατά πάντα με την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Ελλάδας να μένουν στην καθαρότητα του Λόγου του Θεού. Η Θεία Κοινωνία δόθηκε όλους τους αδελφούς ενωμένους εις εν, όπως ο Κύριός μας το θέλει και το ζήτησε από τον Ουράνιο Πατέρα μας. Το τέλος της συνάθροισης δόθηκε όλους τους αδελφούς συγκινημένους και χαρούμενους. Οι νέοι της εκκλησίας δέχθηκαν την πρόσκληση να περάσουν μερικές μέρες σαν φιλοξενούμενοι κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων στην Ελλάδα.

Την ίδια ημέρα (Κυριακή), όλοι οι αδελφοί από την Ελλάδα επισκέφθηκαν το Μικρό Μοναστήρι, όπου η ζωντανή εκκλησία του Χριστού ήταν σε άνθιση και αποτελείτο από πλήθος πιστών περισσότερο από κάθε άλλο χωριό στη δεκαετία του 1920! Και τώρα το έργο συνεχίζεται να γίνεται σε καλές ψυχές που μέσα στην απλότητά τους έδειξαν ένθερμα την αγάπη του Χριστού στους αδελφούς που τους επισκέφθηκαν, ιδιαίτερα ο αδελφός Γιάννης, ο ποιμένας της εκκλησίας, ήταν πολύ χαρούμενος και εγκάρδιος. Με χαρά όλοι άκουσαν το μήνυμα ότι ο Χριστός ήλθε στον κόσμο αυτό για να ευαγγελιστεί τους φτωχούς και να τους χαρίσει τον πλούτο της βασιλείας των ουρανών.

Η αγάπη και η φιλοξενία των αδελφών θα μείνει αξέχαστη. Η συντροφιά από την Ελλάδα επέστρεψε χαρούμενη κι ευλογημένη την ίδια ημέρα. Ο αδελφός Αλέκος Καραγιάννης, με οδηγό τον αδελφό Γιάννη Πολυμερούδη, συνέχισε τις επισκέψεις στους αδελφούς στην Μπαρμπίτσα, Σόφια και αλλού. Οι πολλοί καλοί μεταφραστές, αδελφοί, Τοδέσκο Γιώργος και Μαριάννα, έπαιξαν σημαίνοντα ρόλο σ' αυτή τη μεγάλη ευλογία. Είθε ο Κύριος να μας χαρίσει κι άλλες τέτοιες ευλογίες και να ενισχύει πάντα τα αδέρφια μας στη Βουλγαρία.

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Την 28η Οκτωβρίου 2005, συνήλθε το σώμα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής της Ελλάδος και του εξωτερικού, στην κεντρική εκκλησία της Θεσσαλονίκης, στην οδό Προμηθέως και Αφροδίτης, αποτελούμενη από τους ποιμένες, τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους και τους αναγνωρισμένους εργάτες της Εκκλησίας, σύνολο περίπου εξακόσιοι. Είναι ένα πραγματικό θαύμα η ενότητα και η αγάπη όλων των δούλων του Θεού και ο ζήλος για την εκκλησία που ίδρυσε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στην πατρίδα μας, για να κηρύξει το Χριστό και το Ευαγγέλιο ορθοτομημένο και με ορθοπόδηση. Η ενότητα έμεινε πραγματικά αρραγής και όλοι οι δούλοι του Θεού με μεγάλο ζήλο ανησυχούν για το έργο και προσεύχονται να αυξηθεί σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Ο αδελφός Βουβλάκος μας έφερε τα καλά νέα από την κεντρική Αφρική και έδωσε οπτικό υλικό, για να δουν όλοι το έργο που γίνεται. Στην Ουγκάντα άνοιξε η πρώτη εκκλησία Ελευθέρα της Πεντηκοστής και στο Κονγκό ετοιμάζονται πολλές. Ο αδελφός Μάρτιν χειροτονήθηκε ποιμένας της Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής που άνοιξε και λειτουργεί στη Σλοβακία.

Την 26η Νοεμβρίου 2005, συνήλθε στην Αθήνα στην κεντρική αίθουσα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας η Σύνοδος των Ελευθέρων Αποστολικών Εκκλησιών της Ελλάδας, αποτελούμενη από τους ποιμένες, πρεσβυτέρους και αναγνωρισμένους εργάτες. Ο σκοπός της Συνόδου ήταν

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΑΠΙΣΤΟΥ

«Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας, και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών»

(Πράξεις 6':39)

Ευχαριστώ τον Κύριο για την αναπάντερη τιμή που έκαμε προς εμένα τον πολύ «μακράν», χωρίς καν να Του ζητήσω, εγχειρίζοντας μου την ατομική πρόσκληση, να έρθω προς το θαυμαστό του φως. Γιατί Αυτός «**Ητο το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον.**» (Ιωάννης 1':9)

Γεννήθηκα στο Κριεκούκι (Ερυθρές σήμερα) στα τέλη του 1942, σε μια οικογένεια χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και που δλαστήμα ποτέ δεν ακούστηκε. Τα παιδικά μου χρόνια ήσαν πολύ ομαλά και άνετα, μια και η οικογένεια μας δεν εστερείτο τα υλικά αγαθά.

Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι το σπίτι μας ήταν πλησιέστερα προς τους γονείς της μητέρας μου (Παππούς, γιαγιά), οι οποίοι ήσαν περισσότερο πιστοί και θρησκευόμενοι, απ' ό,τι οι γονείς του πατέρα μου.

Έτσι ο επηρεασμός μου ήταν άμεσος ως προς την πίστη, στα παιδικά μου χρόνια, κατά τα οποία η γιαγιά μου με έπαιρνε στις εκκλησίες και μοναστήρια που εκείνη πήγαινε.

Αυτή η θέρμη ως προς την πίστη κράτησε μέχρι την ηλικία που τελείωσα το Δημοτικό σχολείο. Πηγαίνοντας στο γυμνάσιο άρχισε σιγά σιγά η πίστη να ξεθωριάζει, μέχρις που εξαφανίστηκε τελείως στην εφηβική ηλικία. Ιδιαίτερα, δε, όταν μετακόμισα στην Αθήνα μόνος για να ετοιμαστώ για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο.

Την περίοδο αυτή, και κατά την διάρκεια της πανεπιστημιακής μου εκπαίδευσης ριζοσπαστικοποιήθηκα, εναντιούμενος προς κάθε εξουσία, θεωρώντας τις υποκριτικές (εξουσίες). Έτσι κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, κατέληξα να γίνω τελείως άθεος θιασώτης του υλισμού και συνάμα υποστηρικτής των επαναστατικών κινήσεων.

Η μόνη σχέση με την εκκλησία τότε, ήταν μόνο τυπική. Κηδείες και γάμοι συγγενών και φιλικών προσώπων.

Σπούδασα Φυσικές Επιστήμες στο πανεπιστήμιο της Αθήνας, αλλά παράλληλα είχα ανησυχίες και προσπαθούσα να εξηγήσω την δημιουργία και ύπαρξη του σύμπαντος και των υαρχόντων σ' αυτό, συμπεριλαμβανόμενου και του ανθρώπου, μέσα από τις θεωρίες της εξέλιξης, παρόλο που κατά βάθος δεν με ικανοποιούσαν.

Εντρυφούσα σε φιλοσοφικά διβλία μήπως βρω κάποια λογική εξήγηση, αλλά κάθε προσπάθεια κατέληγε σε αδιέξοδο.

Στην ουσία γινόταν μια πάλη μέσα μου, γιατί από τη μια προσπαθούσα να συμβιβαστώ με την εξελικτική θεωρία, γιατί αυτός ήταν ο μοντερνισμός της εποχής, ενώ απ' την άλλη η συνείδηση μου δεν δεχόταν σαν επαρκείς τις εξηγήσεις της θεωρίας αυτής. Τελικά σταμάτησα να διαβάζω φιλοσοφικά διβλία για το θέμα αυτό. Αργετά αργότερα Ο Κύριος μου αποκάλυψε την αλήθεια, όπως θα δούμε στην εξέλιξη της ομολογίας αυτής.

Όλα αυτά τα χρόνια των συνειδησιακών μου συγκρούσεων, ο Κύριος ήταν δίπλα μου, «**προπορευέτο εν στύλω νεφέλης**» (Εξοδος 17':21) επί 50 χρόνια στην περιπλάνηση στη δική μου έρημο, χωρίς εγώ να το έχω αντιληφθεί.

Σαν άτομο, ήμουν κλειστός χαρακτήρας, χωρίς φίλους και παρέες. Επίσης ήμουν αυτοπειθαρχημένο άτομο και αυτό με κράτησε μακριά από εθισμός, όπως κάπνισμα οινοποισίες και τη λεγόμενη «ζωή» της νύχτας. Μετά 60 χρόνια μακριά από τον Λόγο του Θεού, μπορώ με δεδιαιότητα να πω, ότι όλη αυτή την αυτοσυγκράτηση και αυτοπειθαρχία, ο Κύριος και

λυτρωτής μου την είχε προμηθεύσει, όπως μου αποκάλυψε αργότερα με προφητείες, ότι «ήταν πάντα δίπλα μου, με «**περίμενε χρόνια και ότι κατέβαλε πολλή προσπάθεια να με εντάξει στο σώμα της εκκλησίας Του.**»

Κατά την εποχή της αποφοίτησής μου από το πανεπιστήμιο, είχε επιβληθεί η δικτατορία στην Ελλάδα. Την ίδια περίοδο δρέθηκα στο Στράτο, απ' όπου απολύθηκα αρχές 1971, ύστερα από περιπέτειες που είχαν να κάνουν με τα φρονήματά μου.

Μετά 4-5 μήνες αρνήσεων, κατάφερα να πάρω διαβατήριο και να γίνει δεκτή αίτηση μου μετανάστευσης στον Καναδά, όπου κατέληξα το καλοκαίρι του ίδιου έτους.

Στο μεταξύ ο ριζοσπαστισμός και η αθεΐα είχαν ήδη βαθιά ριζώσει στην καρδιά μου.

Στον Καναδά έτυχε να γνωριστώ, με τον πρύτανη των οικονομικών τότε, του πανεπιστημίου «York» του Τορόντο, Ανδρέα Παπανδρέου, μετέπειτα πρωθυπουργού της Ελλάδας.

Η γνωριμία αυτή στάθηκε αρχική συγκεκριμενοποίησης της πολιτικής μου πορείας, που μέχρι τότε ήταν «αναρχομένη». Η πτώση της δικτατορίας με δρόμισε στην Ελλάδα και το 1974 εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ, ξεκινώντας έτσι το πολιτικό μου ταξίδι, κτίζοντας ένα οικοδόμημα που απεδείχθη σαθρό, όπως όλα τα ανθρώπινα οικοδομήματα. Παρενθετικά παραθέτω, ότι πήρε αρκετά χρόνια η «πολιτική» αποτοξίνωση, μέχρι την πλήρη απεξάρτησή μου. Αυτό συνέβη όταν πλέον είχα ενταχτεί στο σώμα του Κυρίου, την εκκλησία Του. Μάλιστα το ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ μου έδωσε και πιστοποιητικό πλήρους απεξάρτησης, μέσω μιας προφητείας που χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Υιέ μου αυτή τη στιγμή πατάς στα συντρίμια του πολιτικού σου οικοδομήματος που επιμελώς τόσα χρόνια έκτιζες. Τώρα ήρθε η ώρα να οικοδομήσεις νέο δόμημα με θεμέλιο τον ΒΡΑΧΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ.»

Το ζενίθ της πολιτικής μου ανέλιξης ήταν το 1982, όταν εκλέχθηκα δήμαρχος των Ερυθρών και παρέμεινα στη θέση αυτή μέχρι το τέλος του 1990, μετά την επανεκλογή μου το 1986.

Αυτή την εποχή είχα τη δίψα να συνεισφέρω με τις δυνάμεις μου, μέσα από τις συλλογικές προσπάθειες με άλλους που και αυτοί είχαν τον ίδιο ζήλο και ιδέες με μένα, για κοινωνική δικαιοσύνη. Περί τα μέσα της δεύτερης δημοτικής θητείας μου, συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά που είχα ονειρευτεί σαν νέος δεν οδηγούσαν προς την εκπλήρωση των επαναστατικών μου ιδεών.

Μετά από βασανιστικές σκέψεις, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω, αρχικά από την ενεργό πολιτική. Ήμουν εκ φύσεως άτομο ασυμβίβαστο ως προς θέματα αρχών, ενώ τριγύρω μου οι πολιτικές σκοπιμότητες επέβαλλαν τους συμβιβασμούς σε καθημερινή βάση.

Η αποσύνδεση από την ενεργό πολιτική, είχε σαν αποτέλεσμα τον ξενιτεμό μου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Στα τέλη του καλοκαιριού του 1993 ξεκίνησε μια μαραθώνια πορεία προς στο άγνωστο, παρέα με τη σύζυγό μου, που κατάγεται από τις ΗΠΑ, τα δυο παιδιά μας και «δυο δαλίτσες». Γύρω στα 50 μου άρχιζα μια νέα μα δύσκολη βιοποριστικά ζωή.

Ο Κύριος μας όμως εργαζόταν τα δικά του σχέδια για μένα. Ετοίμαζε την προσωπική μου πρόσκληση και προσπαθούσε να

σελίδα 3

να συζητήσει την παραίτηση του αδελφού Λεωνίδα Φέγγου από την ηγεσία της Συνόδου και η εκλογή μιας επταμελούς επιτροπής η οποία θα επιμεληθεί το έργο της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μετά μακρά συζήτηση η Σύνοδος απέρριψε και τις δύο αυτές προτάσεις.

1) Η παραίτηση του αδελφού Λεωνίδα Φέγγου δεν γίνεται δεκτή διότι ο Κύριος αυτόν έθεσε και δι' αυτού εργάστηκε και έφταξε το έργο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και δεν συντρέχει κανένας λόγος, ούτε υγείας ακόμη, που να δικαιολογεί αυτήν την παραίτηση.

2) Επιτροπή ή πρεσβυτέριο που να επιβλέπει ή να βοηθάει τους άλλους ποιμένες ή πρεσβυτέρους, δεν προβλέπει ο Λόγος του Θεού, η δε εκλογή τους με οποιονδήποτε τρόπο, εκρίθη εντελώς απαράδεκτος. Η κάθε εκκλησία έχει την διοίκησή της, με τον ποιμένα της, τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους της και δεν έχει καμία ανάγκη για καμία εξωτερική βοήθεια. Αν εκτάκτως χρειάζεται κάποια βοήθεια μπορεί να απευθύνεται στον φυσικό προϊστάμενο της Συνόδου, ο οποίος θα ειδοποιεί όλες τις εκκλησίες περί της ανάγκης, στην οποία θα συντρέχουν όλοι. Τα τοπικά προβλήματα μπορούν να συζητούν και να λύνουν οι τοπικές σίνοδοι.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ:

721/703698-12

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ:

721-296005-23

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΑΘΗΝΑ	2 107222393
ΒΟΛΟΣ	242 1039920
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	2 109757035
ΘΗΒΑ	226202 1956
ΜΥΤΙΛΗΝΗ	225 1045428
ΝΙΚΑΙΑ	2 104915393
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	2 10577 1974
ΡΕΝΤΗΣ	2 104823237

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΑΠΙΣΤΟΥ

ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΚΑΙ CD
Κηρύγματα μέσα από
το Ευαγγέλιο

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ
Τ.Θ. 620 40

152 10 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ.: 210-6818442
ΦΑΞ: 210-6818273

e-mail:
cassetes2002@yahoo.gr
mp3@christianity.gr

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΙΑ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΩΡΕΑΝ

Συνέχεια από τη σελίδα 2

δρει τρόπους να μου την εγχειρίσει. Όλα τα επόμενα συμβάντα συνηγορούν σ' αυτό.

Αφού περιπλανήθηκα σε διάφορες δουλειές, το φθινόπωρο του 1996 έπιασα δουλειά σε μια εταιρία που τα γραφεία της είναι κοντά στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Στην περιοχή αυτή βρίσκεται η Αγγλικανική εκκλησία της Αγίας Τριάδας μια από τις πρώτες ιστορικές εκκλησίες που έκτισαν οι έποικοι. Την εκκλησία αυτή επισκέπτονται πολλοί για διάφορους λόγους ο καθένας. (τουριστικούς, πνευματικούς, κλπ.).


Την εκκλησία αυτή ανακάλυψα και εγώ και την επισκεπτόμουν για να ξεποστάσω στα μεσημεριανά μου διαλείμματα. Στα έδρανα της, υπήρχαν Άγιες Γραφές, διάφορα άλλα τελε-

τουργικά βιβλία και υμνολόγια. Κάποια στιγμή από περιέργεια, άρχισα να διαβάω από τη Βίβλο διάφορα αποσπάσματα. Έτσι άρχισε ένας εθισμός ο οποίος συνεχίστηκε για αρκετό χρόνο. Η Βίβλος που χρόνια τώρα αγνοούσα, άρχισε να γίνεται σύντροφός μου, μελετώντας την, σαν ένα ιστορικό βιβλίο.

Τα Χριστούγεννα του 1999 μας επισκέφτηκε ο σημερινός σύζυγος της κόρης μου για να γνωριστούμε και κατά σύμπτωση, (αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί σύμπτωση), μου δώρισε ένα επιστημονικό βιβλίο με τίτλο: «**Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ**».

Το βιβλίο αυτό διαπραγματευόταν τη δημιουργία του κόσμου με επιστημονικούς όρους φυσικής, σε αντιπαράθεση με τη θεωρία της εξέλιξης. Μου έφερε στη θύμησή τα φοιτητικά μου χρόνια που απέρριπτα το ένα μετά το άλλο

τα φιλοσοφικά βιβλία, που έδρισα ανεπαρκή στις εξηγήσεις τους. Με τράβηξε αμέσως και άρχισα να το μελετώ. Παράλληλα με παρέπεμπε στη Αγία Γραφή για να δείξει την αγαπή συμφωνία των νέων επιστημονικών ανακαλύψεων, με τα γραφόμενα της βίβλου η οποία είχε γραφτεί χιλιάδες χρόνια πριν. Επόμενο βήμα μου ήταν η **ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΟΥ** και η παράλληλη **μελέτη της**, για πρώτη φορά στη ζωή μου. Είχαν περάσει 59 χρόνια από τη γέννηση μου, όταν άρχισα ν' ανακαλύπτω τη Βίβλο. Τότε συνειδητοποίησα, γιατί αντέχει αυτό το βιβλίο τόσες χιλιάδες χρόνια. Ανακάλυψα την «δημιουργούσα σοφία», που περιλαμβάνεται μέσα στα εδάφια της. «**Ότε επέβαλε τον νόμον αυτού εις την θάλασσαν, να μη παραβώσι τα ύδατα το**

σελίδα 4 

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Χίου 40 και Κάλδου (Παλιό Ταχυδρομείο), Δ Τρ Πα 8-9μμ Κ 10:30-12:30πμ & 7-9μμ τηλ 0106004512

ΑΘΗΝΑ: Σοφοκλέους 52 και Με- νάνδρου, κάθε μέρα 8-9μμ Κ 9:30-11:30πμ & 7-9μμ τηλ 2105235066

ΑΙΓΑΛΕΩ: Ιερά Οδός 187 και Ραι- δεστού (πλησίον πλατείας Εσταυ- ρωμένων), Δ Πε Σ 8-9μμ Κ 10:00-12:00πμ & 8-9μμ τηλ 2105900042

ΑΙΓΙΝΑ: Αγ. Νεκταρίου 5, Τε Πα 7-8μμ Κ 10-12πμ τηλ 2297025979

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Θεμιστοκλέους 8 (συνέχεια της οδού Αρκαδίας έναντι ταιμ. Χάλυψ), Τρ Πε Σ 8-9μμ Κ 10:30 - 12:00πμ & 8-9μμ τηλ 2105577529

ΒΟΥΛΑ: Μικράς Ασίας 3 κοντά στο τέarma Λεωφορείων, Τε 11-12πμ Δ Πε Σ 8:30-9:30μμ Κ 10:30-11:30 τηλ 2108955690

ΓΑΛΑΤΣΙ: Πρωτοπαπαδάκη 56, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ και 7-9μμ τηλ 2102138885

ΓΛΥΦΑΔΑ (ΑΝΩ): Αττικής 6 & Γούναρη, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-11πμ και 8-9μμ τηλ 2109647402

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ερμού 73, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-12:00πμ τηλ 2105050165

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Λεωφ. Δημοκρατίας 38 (Αγία Μαρίνα), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ & 8-9μμ τηλ 2109757035

ΙΛΙΟΝ: Α. Πετρούπολης & Αγ.Γεω- ργίου 1, Δ Τε Σ 8-9μμ Πα 8-10μμ Κ 10:30-11:30πμ & 8-9μμ τηλ 2102619067

ΚΑΛΙΘΕΑ: Παναγή Τσαλδάρη 377 (1ος ορ.), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30 τηλ 2109417383 & 2109412963

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Λεωφ. Δημοκρατίας 137 & Κομνηνών 4, Δ Τε Πε 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2104015135-6

ΚΗΦΙΣΙΑ: Δρύμωνος 7, Δ Πε Πα 8:30-9:30μμ Κ 11-1πμ & 7:30-9:30μμ τηλ 2106253095

ΛΟΥΤΣΑ: Λ. Βραυρώνος 18 (πα- ραλία), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ τηλ 2294081595

ΜΕΓΑΡΑ: Σηλυβρίας 38, Τε Πε Σ 8-9μμ Κ 10-11πμ τηλ 6972-443569

ΜΕΝΙΔΙ: Ξενοφάνους & Χαϊρώ- νειας 1 (Αγ. Πέτρος), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ & 8-9μμ τηλ 2102442210.

Ν. ΙΩΝΙΑ: Ελ. Βενιζέλου 30-32 (3ος ορ), Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ & 8-9μμ τηλ 2102759167

ΝΙΚΑΙΑ: Αδραμντιού 53, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ & 8-9μμ τηλ 2104922371

ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου 166, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-12:30πμ τηλ 2107521408

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ: Κοραή 6, Τρ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ τηλ 2109817277

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Θερμοπυλών 30Α, Άγιος Διονύσιος - Ακτι Κονδύλη, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-12:30πμ & 8-9μμ τηλ 2104623330 & 2104233303

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Δωδεκανήσου 1 & Πε- λασγίας, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ τηλ 2105771974

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (ΚΑΤΩ): Θεσσαλο- νίκης 136 (1ος όροφος), Δ Τε Πα Κ 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ τηλ 2103422518

ΡΕΝΤΗΣ: Θεμιστοκλέους 14 & Νάξου, Δ Πε 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2104823237

ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Ιπποκράτους 15 Συ- νοικισμός, Τρ Πε Κ 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2104675884

ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΑΤΩ): Ηρώων Πολυτεχνείου & Τριπόλεως 24, Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 11πμ-1μμ & 8-9μμ τηλ 2106726876 & 2106748036

ΧΟΛΑΡΓΟΣ: Μεσογείων 331 (7η στάση), Δ Τε Πε 8-9μμ Κ 10:30-12:30πμ & 8-9μμ τηλ 2106713138

ΩΡΩΠΟΣ: Οικία Καθίδα Βασιλή, Ερήςνης 8, Οικισμός Λάκκα Λιοντά- ρι, Τρ Πα 8-9μμ τηλ 6944-694640

ΑΓΙΑ ANNA ΗΛΕΙΑΣ: τηλ 2621093240

ΑΓΡΙΝΙΟ: Ζωοδόχου Πηγής 32, Τε 7-8μμ Σ 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2641059275 & 2641039725

ΑΙΓΑΝΗ ΛΑΡΙΣΣΑΣ: Σ Κ 8-9μμ

ΑΙΓΙΟ: πάροδος Κορίνθου 146-148 (πίσω από πρατήριο AVIN), Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2691026427

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Παπάγου 11, Τρ Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2333026510

ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πλάτωνος 4, Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12:30πμ τηλ 2622021617

ΒΑΓΙΑ: Τρ Πε 7:30-8:30μμ Κ 9:30-10:30πμ 6-7μμ τηλ 2262061679

ΒΕΡΟΙΑ: Θεανός Ζωυγιοπούλου 3 (2ος ορ), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2331065092

ΒΟΛΟΣ: Κουταρέλια 57 & 28ης Οκτωβρίου, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ & 8-9μμ τηλ 2421039920

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ: Σ 7-8μμ Κ 11-12πμ τηλ 6937-258669

ΓΑΣΤΟΥΝΗ: Σμύρνης 15, Δ Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2623035584

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Ελευθερίου Βενιζέλου 56, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ

ΓΡΕΒΕΝΑ: Μακεδονομάχων 12, Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ

ΔΡΑΜΑ: Δήμητρας 15 (δίπλα Αμα- ραντίδη), Δ Τρ Πε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2521027597

ΕΛΑΣΣΟΝΑ: οικία Μέγκου Δημη- τρίου, Χριστ. Περαϊβού 18, Τε 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2493023265

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ: Μπουζινας 4, Τρ Πε 8-9 μμ Κ 10-12 πμ τηλ 2592023283

ΕΛΛΟΠΙΑ ΘΗΒΩΝ: Πα 8-9μμ Κ 10:30-12:00πμ τηλ 2262080781

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Μπόχαλη 43, Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2695055093 & 2104819429

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Αγ. Αποστόλων 145 (έναντι εισόδου νέου λιμένα), Τε 8-9μμ Κ 10-12:30πμ τηλ 6944-742244

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Κακριδίη 5 (Λεωφ. Κνωσσού - δίπλα SATO), Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2810322554

ΘΑΣΟΣ (ΠΡΙΝΟΣ): Τρ Πε 8-9μμ Κ 12-2 μμ τηλ 2593071881

ΘΗΒΑ: Αμφίωνος 19, Τε Σα 8-9μμ Κ 10:30-12πμ τηλ 2262021956

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Νέδοντος & Θεμιστο- κλέους (πλησίον ΣΕΗΜ), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2721069316

ΚΑΛΥΜΝΟΣ (ΠΟΘΙΑ): Ενορία Χρι- στού, Κ 11-12πμ τηλ 6932-908915, 6932-662570

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Υψηλάντου & Χατζημή- τρου (3ος ορ), Τρ Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2441075379

ΚΑΣΤΟΡΙΑ: Μοσχοπόλεως 27 (πα- ράλληλη της Μητροπόλεως), Πε 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2467084862 & 2467022473

ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Κλεισουράς 2Α (πλησίον πάρκινγκ Ευκαρπίδη), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2351078146

ΚΕΡΑΜΩΤΗ ΚΑΒΑΛΑΣ: παραπλεύ- ρως οικίας Γιώργου Αυγερινάκη, Τρ Πε 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2591051785

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΠΟΛΗ): Εθνική Λευκιμ- ης 1 (πλησίον αεροδρομίου), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ & 8-9μμ τηλ 2661046798

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ): Κεντρική οδός, Τρ Σ 7-9μμ Κ 10-12:30πμ τηλ 2661076024 6976-731725

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ): Αντιό- χου Ευαγγελάτου 5 (έναντι Δημοτι- κού Θεάτρου), Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ

ΚΙΛΙΚΙΣ: Εθν. Αντίστασης 21, Τε 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2341024971.

ΚΙΡΡΑ ΙΤΕΑΣ: οικία Γαρυφαλιάς Τρι- κούγια, Αγ. Ιωάννου 89, Κ 7-8μμ τηλ 2265032684.

ΚΟΖΑΝΗ: 1ο χλμ Κοζάνης-Κρόκου, Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2461025317

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Αγ. Γεωργίου 3 (2ος ορ), Δε Τε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2531034463

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Ευποίας 39 (πάροδος Εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών στο ύψος του ΔΙΑ), Τε Πα 8-9μμ Κ 10:00-12:00πμ τηλ 2741023854

ΚΥΛΛΗΝΗ: Κάτω Παναγιά, οικία Κων/ νου Μηνιωτή, Τε Πα 8-9μμ τηλ 2623092323

ΚΩΣ: Θεοφράστου 15 (έναντι οχο- λής χορού Πνευματικού Κέντρου), Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 6937-426425 & 2242028813

ΛΑΜΙΑ: Γραβιάς 16, Τε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2231034565

ΛΑΟΔΙΚΗΝΟΣ ΚΙΛΙΚΙΣ: Κ 1-1:30 μμ

ΛΑΡΙΣΣΑ: Ελ. Βενιζέλου και Λατφθών 6 (πεζόδρομο), Τρ Πε 8-9μμ Κ 10-12:30πμ τηλ 2410549246

ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ ΔΩΡΙΔΟΣ: Κεντρική ο- δός, Τε Πα 7-8μμ Κ 10:30-12πμ & 7-8μμ

ΛΗΜΝΟΣ: τηλ 2108955690, 2108959470, 6946-901702

ΛΙΒΑΔΕΙΑ: Δημ. Παπασιπούρου 46, Τε Κ 8-9μμ τηλ 2261022337

ΜΑΡΤΙΝΟ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ: Οικία Σωτη- ρίου Τσουλουχά, Τρ Κ 8-9μμ τηλ 2233061572

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ: Παν. Κεφάλα 43, Πε 8:30-9:30μμ Κ 8-9μμ τηλ 2710227316

ΜΕΣΣΗΝΗ: Μακεδονομάχου Σπυρό- πουλου 10, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2721092765

ΜΗΛΟΣ: οικία Μουρίκη Παναγιώτη, Πλάκες, Τε 8-9μμ Κ 10:45-12πμ τηλ 22870-21062

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ: Αγία Κυριακή, Σ 8-9μμ Κ 11-12:30πμ τηλ 2732061405 & 2732061604 & 6942-200643

ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΧΩΡΑ): Παπαδιαμάντη και Βαλαωρίτου 35 (Χρυσομαλλού- σα), Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 10-11πμ τηλ 2251045428

ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΠΗΓΗ): Κ 7-9μμ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟ): Οικία Καλδή Γεωργίου, Πε 8-9μμ τηλ 2252092420

Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: 28ης Οκτω- θρίου (συγκρότημα Σεϊτίδη), Τρ Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2594023088

ΝΑΕΟΣ (ΧΩΡΑ): Περιφερειακή οδός (Περιοχή Γρόττα - Παλαιά Σφαγεία), Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ τηλ 2285025171

ΝΑΟΥΣΑ: Χατζηγρηγοριάδου 14, Δ Τε Κ 8-9μμ τηλ 2332028491

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: Μεσολογγίου 64Α, Δ Τε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2634024421

ΝΑΥΠΛΙΟ: Καλαμάτας 19, Τρ Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2752021023 & 6936-518512

ΝΕΟΧΩΡΙ: Από το κίοςκι δεξιά, Τρ Πε 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 6976-892352

ΞΑΝΘΗ: Καπναποθηκών 28 (πλησίον Κωτσόβολου), Δ Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2541071933

ΟΡΕΣΤΙΔΑ: πάροδος Αναγεννήσεως 6 (δίπλα στο Μαρινόπουλο), Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2552027066

ΟΦΡΥΝΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: Κεντρική οδός, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2592041755

ΠΑΡΟΣ (ΠΑΡΟΙΚΙΑ): Περιφερική οδός (κάτωθεν ΙΚΑ), Τε 8-9μμ Κ 10-11πμ τηλ 2284023272 & 2284024985

ΠΑΤΡΑ: Αυστραλίας 100 (Έξω Αγιά), Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2610426700

ΠΛΑΤΑΜΟΝΑΣ: Νίκης 19 (απέναντι Ξυλίας Γραβάνη), Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2352044508

ΠΥΡΓΟΣ: 28ης Οκτωβρίου 1, Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2621036021

ΡΕΘΥΜΝΟ: Κρίαρη 42 (πλησίον νο- σοκομείου), Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2831025299

ΡΟΔΟΣ: Λεωφ. Ρόδου-Λίνδου 206, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ τηλ 2241061111

ΣΑΜΟΣ: Καρλόδασι (έναντι Δασονο- μείου - Καναπιτσαίκα) Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2273035843 & 2273033428

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: Μεγαλοχώρι (100 μέ- τρα από τη διασταύρωση Ακρωτη- ρίου, προς Ακρωτήρι) Κ 5-6μμ τηλ 2286081358 & 2286024994

ΣΕΡΙΦΟΣ: Οικία Γιώργου Γεροντίνη, Παραλία Λιθαδίου (δίπλα Ξαροπλα- στείου "ΜΕΛΙ"), Τρ Πε Κ 8:30-9:30μμ τηλ 2281051247 & 6972-836399

ΣΕΡΡΕΣ: Φλωρινής 1 (όπισθεν πυρο-βολικού προς ΚΤΕΟ), Τε Πα 7-9μμ Κ 10:00-12:00πμ τηλ 2321027189 & 2321023192

ΣΗΤΕΙΑ: Βουρλιδάκη 1 (πλησίον ΚΑΠΗ), Δ Τε 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2810243663 & 6944-106800

ΣΠΑΡΤΗ: Χαμαρέτου 74, Τε Πα 8-9μμ Κ 11:30-12:30πμ

ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ τηλ 2376022528

ΣΥΡΟΣ: Νικ. Μανδηλαρά 16 (2ος ορ.) έναντι Εθν.Τράπεζας, Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ τηλ 2281081942

ΤΡΙΚΑΛΑ: Λαρίσης 27 (2ος ορ), Τε



ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ο ΔΑΡΒΙΝΟΣ, Ο ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Είναι αλήθεια ότι ο χρόνος που πέρασε άφησε σκληρά σημάδια στον πλανήτη και στη ζωή των ανθρώπων. Φυσικές καταστροφές, επιδημίες, οικονομική ύφεση και ταραχές δημιουργούν ανασφάλεια και φόβο στην ψυχή. Όμως θα θέλαμε να κλείσουμε το χρόνο με δύο αισιόδοξα μηνύματα.

Το πρώτο έρχεται από το Κάνσας της Βορείου Αμερικής, όπου το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της πολιτείας ενέκρινε νέα επιστημονικά πρότυπα για τα δημόσια σχολεία, τα οποία θέτουν υπό αμφισβήτηση τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών, δηλαδή τη θεωρία του Δαρβίνου.

Η απόφαση, με έξι ψήφους υπέρ και τέσσερις κατά, θεωρείται σημαντική νίκη των υποστηρικτών του "ευφυούς σχεδιασμού", οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το Σύμπαν είναι τόσο περίπλοκο ώστε είναι αδύνατο να έγινε από μόνο του μέσω "τυχαίων φυσικών διεργασιών", αλλά είναι αποτέλεσμα δημιουργικού "ευφυούς σχεδιασμού", όπως περιγράφεται μέσα στην Αγία

Γραφή. Τα ευρήματα των απολιθωμάτων δεν συμφωνούν με τη θεωρία του Δαρβίνου και ιδιαίτερα η ανακάλυψη και ανάλυση του τόσο θαυμαστά περίπλοκου γενετικού κώδικα φωνάζει ότι όλα αυτά δεν μπορεί να έγιναν τυχαία αλλά ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει ο Δημιουργός. Στην εποχή του Δαρβίνου απ' ενός μεν υπήρχε μεγάλη επιστημονική άγνοια και απ' άλλου η γνώση και η διαχείριση της ήταν στα χέρια πολύ λίγων. Σήμερα και η γνώση έχει πληθύνει αλλά και η πρόοδος σε αυτή δεν είναι στα χέρια των ολίγων αλλά των πολλών. Είναι λοιπόν πλέον πολύ δύσκολο να συνεχίσει η εξαπάτηση του κόσμου, συνειδητή ή ασυνειδητή, καθώς όλο και περισσότερες φωνές ενώνονται και φωνάζουν δυνατά και τεκμηριωμένα ότι αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού.

Παρά την αύξηση όμως της γνώσης και της διάδοσής της, 860 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών παραμένουν αναλφάβη-

τοι και τα δύο τρίτα από αυτούς είναι γυναίκες! Η δεύτερη λοιπόν είδηση έρχεται από τη Νότιο Αμερική όπου οι γυναίκες είναι πρωτοπόρες στη μάχη εναντίον του αναλφαιτισμού. Με θέμα "Αλφαιτισμός και Ευαγγελισμός" διοργανώνονται εργαστήρια ανάγνωσης και γραφής σε όλη τη Νότιο Αμερική με θέματα μέσα από την Αγία Γραφή. Το πρόγραμμα έχει διπλό στόχο. Απ' ενός μεν να διακόψει το φαύλο κύκλο της φτώχειας που πολλές φορές είναι αποτέλεσμα αναλφαιτισμού και απ' άλλου να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Σε κάθε σπουδαστή που θα τελειώσει με επιτυχία το πρόγραμμα δίνεται δώρο μία Αγία Γραφή.

Προσευχόμαστε ο Κύριος να ευοδώσει τέτοιες προσπάθειες και να ακουστεί το μήνυμα της Βασιλείας των ουρανών σε όλο τον κόσμο, καθώς περιμένουμε την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Α. ΠΕΡΑΚΗΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΑΠΙΣΤΟΥ

Συνέχεια από τη σελίδα 3

πρόσταγμα αυτού, ότε διέταττε τα θεμέλια της γης, τότε ήμην πλησίον αυτού δημιουργούσα» (Παροιμίες η':29)

Στη διάρκεια της μελέτης αυτής μου δημιουργήθηκε έντονα η ιδέα, να επισκεφτώ, διάφορες θρησκευτικές συναθροίσεις, διαφόρων δογμάτων, (Εβραϊκές συναγωγές, τζαμιά και χριστιανικές εκκλησίες άλλων δογμάτων εκτός από την «ορθοδοξία», που από νέος γνώριζα), για να μάθω περισσότερα γύρω από την πίστη και τη θρησκευτική λατρεία.

Δεν πρόλαβα όμως γιατί ο ΚΥΡΙΟΣ κυριολεκτικά με περίμενε στη «γωνία» και με οδήγησε στην εκκλησία του. Εκεί που ιερουργεί το ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ.

Ήταν λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα του 2001, μετά την καταστροφή των διδύμων. Εδώ αρχίζει το ταξίδι μου με τον Κύριο και έχω ακράδαντη την ελπίδα, ότι θα είναι αιώνιο χωρίς τελειωμό. Άλλωστε ο Κύριος μου αποκάλυψε δια προφητείας:

«Σε κρατώ μέσα στα χέρια μου και δεν θα σε περάξει ούτε θα σε αποσπάσει κανείς μέχρις ότου έρθω και σε παραλάβω.»

Ήταν ένα Σάββατο πρωί. Είχα πάει το αυτοκίνητο του γιου μου για συνηθισμένη επισκευή. Άφησα το αυτοκίνητο στο συνεργείο και έφυγα για να επιστρέψω το απόγευμα να το παραλάβω. Στον δρόμο έπεσα επάνω σε μια εκκλησία που η επιγραφή της ήταν ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, (Στα Αγγλικά και Ελληνικά). Γι' αυτή την εκκλησία 2 χρόνια πριν στην Ελλάδα, μου είχε μιλήσει μια ξαδέρφη μου που είχε γνωρίσει τον Κύριο, αλλά δεν έδωσα σημασία τότε. Τώρα όμως που είχα την επιθυμία να επισκεφτώ διάφορες θρησκευτικές συναθροίσεις, ήταν ευκαιρία ν' αρχίσω απ' ετούτη την εκκλησία που βρέθηκε μπροστά μου.

Κατά το πρόγραμμα που ήταν αναρτημένο, οι συναθροίσεις γίνονταν Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή πρωί. Σκέφτηκα: «Το απόγευμα που θα γυρίσω να πάρω το αυτοκίνητο, είναι ευκαιρία να επισκεφτώ την εκκλησία.» Όταν όμως ήρθε η ώρα ανέδρασα την επίσκεψη για την επομένη, Κυριακή πρωί. Πάλι όμως το ανέδρασα.

Μετά 2-3 αναβολές, πήρα την σταθερή απόφαση, επιτέλους να επισκεφτώ την εκκλησία. Ήταν μια Κυριακή του Δεκεμβρίου του 2001 ώρα 11:00, όταν διάβηκα το κατώφλι εκκλησίας για πρώτη φορά, ύστερα από περίπου 50 χρόνια, με εξαίρεση κοινωνικές υποχρεώσεις, όπως προανέφερα.

Άκουσα τον ΛΟΓΟ του Θεού στα Ελληνικά και μετάφραση στ' Αγγλικά. Μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Άλλωστε από την μελέτη της βίβλου, ήμουν κατά κάποιον τρόπο δεκτικός, αφού καταλάβαινα αυτά που ελέγοντο. Επόμενο ήταν την ερχόμενη Κυριακή να ξαναπάω. Πήγα όμως 5-10 λεπτά νωρίτερα. Είδα τότε τους μελλοντικούς μου αδερφούς και αδερφές γονατισμένους να προσεύχονται. Ρώτησα κάποιον τι ώρα αρχίζουν, και μου είπε, ότι έρχονται μια ώρα πριν τις 11:00 για προσευχή. Μου δημιουργήθηκε η επιθυμία και η περιέργεια, να αποκτήσω και την εμπειρία της προσευχής, πριν επισκεφτώ εκκλησίες άλλων δογμάτων.

Κρίτων Γ. Γκιόζας
N. Υόρζη

(συνεχίζεται στο
επόμενο τεύχος)

ΤΙ ΔΕ ΛΕΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΟΤΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ

Σε κανένα σημείο του Λόγου του Θεού δεν αναφέρεται ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύσκολο να το καταλάβουμε και προ παντός δύσκολο να το εκτελέσουμε.

Για να είμαστε ειλικρινά εξηγημένοι, το Ευαγγέλιο του Χριστού περιέχει όλη τη διδασκαλία της χριστιανικής πίστης και συνιστά μια φυσιολογική ζωή του κάθε ανθρώπου για να ζήσει ευτυχημένος επάνω στη γη και να περιμένει μια ευλογημένη ζωή στην αιωνιότητα την οποία αποκαλύπτει.

Τα διάφορα χριστιανικά δόγματα εγκατέλειψαν την υγιή διδασκαλία του Ευαγγελίου, έφτιαξαν δικά τους καταστατικά και ανθρώπινα εντάλματα τα οποία είναι άσχετα προς το Ευαγγέλιο και πολλές φορές αντίθετα. Απαγορεύουν π.χ. ορισμένα φαγητά τελείως, βασίζόμενα στο νόμο του Μωυσή και δεν επιτρέπουν στα μέλη τους να τρώνε χοιρινό κρέας, ψάρια χωρίς λέπια, καλαμαράκια, κουνέλια, λαγούς και άλλα σύμφωνα με το νόμο του Μωυσή.

Το Ευαγγέλιο όμως του Ιησού Χριστού γράφει: «**Τα εισερχόμενα που τρώει ο άνθρωπος, δεν τον μολύνουν, διότι δεν περνούν στην καρδιά, αλλά στην κοιλιά**». Ο απόστολος Παύλος συνιστά: «**Παν ότι πωλείται εν τω μακαλείω τρώγεται, ουδέν εξετάζοντες δια την συνείδησαν**». Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν καταργείται τελείως η διάκριση των φαγητών.

Άλλες χριστιανικές εκκλησίες συνιστούν στα μέλη τους να βασανίζουν το σώμα τους για να εξαγισθούν και να κληρονομήσουν την αιώνια βασιλεία.

Ο Λόγος όμως του Θεού φανερώνει ότι το σώμα του αγίου και πιστού ανθρώπου είναι «**ναός του Θεού, διότι το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί σ' αυτό**» και καταλήγει: «**Όστις φθείρει το σώμα του, που είναι ναός του Θεού, θέλει φθείρει αυτόν ο Θεός**».

Ο εξαγνισμός του πιστού και η απαλλαγή του από το φρόνημα της σαρκός δεν γίνεται με βασανιστήρια, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου. «**Αν περιπατείτε κατά το Πνεύμα, θέλετε θανατώνει τας πράξεις της σαρκός**». Για να μην πολυλογούμε όμως, πρέπει να τονίσουμε ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού, η Καινή Διαθήκη, είναι πολύ απλό να το καταλάβουμε, διότι είναι γραμμένο με απλότητα και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός εξηγούσε όλες τις παραβολές και η διδασκαλία Του ήταν πολύ απλή και σαφής.

Η δε εκτέλεση του Ευαγγελίου δεν είναι καθόλου δύσκολη στη σύγχρονη ζωή, διότι δε συνιστά στον άνθρωπο άπιαστα πράγματα ούτε ακατόρθωτα, αλλά ανθρώπινα και απλά για μια ευτυχημένη επίγεια ζωή και μια ζωντανή ελπίδα για τον ουρανό.

Ο Κύριός μας τόνισε: «**Αι εντολαί αι ιδικαί μου βαρεία δεν είναι**». Ο Ιωάννης στην επιστολή του τονίζει: «**Διότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάττωμε τας εντολάς αυτού και αι εντολαί Αυτού βαρεία δεν είναι**». Α' Ιωάννου ε':3

Τι μας συνιστά το Ευαγγέλιο; Να γίνουμε ασκητές; Να φύγουμε από τον κόσμο και να ζήσουμε χωρίς να βλέπουμε ανθρώπους σε μια ερημιά ή σε ένα δουνό; Να μην τρώμε «κρέας και σφάριον» Τετάρτη και Παρασκευή; Να κάνουμε πενήντα μετάνοιες κάθε βράδυ; Να προσφέρουμε προσφορές και τάματα; Να κάνουμε παρακλήσεις και σαρανταλείτουργα για να σωθούν οι πεθαμένοι μας, να μείνουμε ανύπαντροι και άλλα τέτοια τα οποία είναι άσχετα προς το Ευαγγέλιο;

Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι ο ωραιότερος τρόπος ζωής και δημιουργεί ωραίες οικογένειες με πιστούς συζύγους και καλά παιδιά. Η οικογένεια προσοδεύει, κτίζει το σπίτι της, αγοράζουν, ότι χρειάζονται και παρακαλούν τον Κύριο να τους δώσει επιτυχία σε όλα.

Μια χριστιανική οικογένεια είναι ο καλύτερος τρόπος ζωής του Ευαγγελίου με τον πατέρα, την μητέρα και τα παιδιά να έχουν το ίδιο φρόνημα και να δημιουργούν πολλά στη ζωή τους, σε οποιοδήποτε τομέα και να ασχολούνται.

Με ρώτησε κάποιος γείτονας: «**Κανίσεις;**» Του απαντώ «**Όχι**». «**Πας στα νυχτερινά κέντρα να διασκεδάσεις;**» Του απαντώ «**Όχι**». «**Πίνεις ούισκι και σφηνάκια;**» Του απαντώ «**Όχι**». «**Παίξεις χαρτιά και τυχερά παιχνίδια;**» Του απαντώ «**Όχι**». «**Πώς ζεις χωρὲ αδελφέ μου;**» μου λέει. Και εγώ τον ερωτώ: «**Εσύ τα κάνεις αυτά;**» «**Βεβαίως**», μου λέει. Κι εγώ τον ερωτώ «**και ζεις ακόμη αδελφέ μου;**»

Η ζωή του χριστιανού είναι ευλογημένη, φυσιολογική και βεβαίως υγιεινή. Η κατάχρηση δεν είναι τίποτα άλλο από απομάκρυνση από το Ευαγγέλιο του Χριστού.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

“ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ”

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΓΡΙΝΙΟ	106.6
ΘΗΒΑ	95.3
ΘΗΒΑ	106.5
ΛΑΜΙΑ	90.0
ΛΙΒΑΔΕΙΑ	106.5
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	107.2
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ	106.5
ΧΑΛΚΙΔΑ	106.5

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΙΓΙΟ	107.1
ΚΑΛΑΜΑΤΑ	101.0
ΛΑΚΩΝΙΑ (ΝΟΤΙΟΣ) ...	95.8
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ...	91.2
ΝΑΥΠΛΙΟ	87.7
ΠΑΤΡΑ	107.2
ΠΥΡΓΟΣ	104.6
ΣΠΑΡΤΗ	92.7
ΤΡΙΠΟΛΗ	99.7

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΑΡΤΑ	106.6
ΙΩΑΝΝΙΝΑ	87.8
ΠΡΕΒΕΖΑ	106.6

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ	106.2
ΛΑΡΙΣΑ	106.2
ΤΡΙΚΑΛΑ	106.2

ΚΡΗΤΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ	91.6
ΡΕΘΥΜΝΟ	92.1
ΧΑΝΙΑ	92.1

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ	105.2
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	105.2
ΓΡΕΒΕΝΑ	107.5
ΔΡΑΜΑ	104.3
ΕΔΕΣΣΑ	105.2
ΘΑΣΟΣ	104.3
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ	105.2
ΚΑΒΑΛΑ	104.3
ΚΑΣΤΟΡΙΑ	107.3
ΚΑΤΕΡΙΝΗ	105.2
ΚΙΛΚΙΣ	105.2
ΚΟΖΑΝΗ	107.5
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	107.3
ΣΕΡΡΕΣ	106.9

ΘΡΑΚΗ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ	107.2
ΚΟΜΟΤΗΝΗ	103.5
ΞΑΝΘΗ	107.4
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	103.0

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ ...	107.2
ΚΕΡΚΥΡΑ	103.5
ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑ	92.3
ΛΕΥΚΑΔΑ	107.2

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ	106.9
ΚΥΚΛΑΔΕΣ	93.9
ΚΩΣ	90.0
ΜΥΤΙΛΗΝΗ	106.8
ΡΟΔΟΣ	90.0
ΧΙΟΣ	99.9

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Κωδικός Υπ. Τύπου: 3276
Ενδεικτική τιμή 0,10 €

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΕΓΓΟΣ

Κεσριάδων 35

118 54 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ: 210-3420511

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

"ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ" της

ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΤΗΛ: 210-5235044

mail@christianity.gr

www.christianity.gr

Για να γραφτείτε συνδρο-

μητής στην εφημερίδα,

γράψτε στον εκδότη.