



“Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς και ιδού, Εγώ είμαι μεθ’ υμών πάσας τας ημέρας, εως της συντελείας του αιώνος” (Ματθαίος κη’:19,20)

Αυτόν
το μήνα:

**Χριστιανικές
μαρτυρίες
Η συνέντευξη
του μήνα**

**Λάζαρος Ισαακίδης
σελ. 1**

**Τα νέα μας
Ευάγγελος Μενεξής
Κατασκήνωση
Ζάκυνθος
Σοφοκλέους
σελ. 1**

**Σχολιάζοντας την
επικαιρότητα
Είπεν ο άφρων εν τη
καρδιά αυτού...
Δανιήλ Γρίβας
σελ. 2**

**Αρχαία
Εκκλησιαστικά
Κείμενα
Δια να μη λυπήσθε
Ιωάννης Χρυσόστομος
σελ. 3**

**Χριστιανισμός και
Επιστήμη
Που πηγαίνεις άνθρωπε
του μέλλοντος;
Αλέκος Περάκης
σελ. 3**

**Τι λέει ο Λόγος
του Θεού
Εκδίκηση: σε ποιόν ανή-
κει και γιατί
Δημήτρης Μάστορης
σελ. 4**

**Ευφραίνου, νεανίσκε, εν
τη νεότητί σου
Μανόλης Καλοκαιρινός
σελ. 4**

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
“ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ”
ΖΩΝΤΑΝΑ
ΣΤΟ
INTERNET
www.christianity.gr

Έλα Κύριε Ιησού

Στην Αποκάλυψη στο τελευταίο κεφάλαιο Σο Ιησούς Χριστός κάνει μία έκκληση σε όλους. «**Και το Πνεύμα, και η νύμφη λέγουσιν, Ελθέ και όστις ακούει, ας είπη, Ελθέ και, όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής**», Αποκ. κβ’ :17. Αλήθεια είναι ότι όλος ο κόσμος υποφέρει και έχει απογοητευθεί από τους άρχοντες που εξουσιάζουν στον κόσμο αυτό.

Παλαιότερα τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα, αλλά και σήμερα που τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, σε ορισμένα πιο πολιτισμένα κράτη, οι αδικίες και οι βιαιότητες δεν έπαυσαν να υπάρχουν. Οι γυναίκες, ιδιαιτέρως, είναι θύματα της υπερεξουσίας των ανδρών και των συγγενών τους. Οι δυνατότεροι δέρνουν τους πιο αδύνατους, οι οποίοι δεν βρίσκουν πουθενά το δίκιο τους.

Παλαιότερα ήταν θύματα και τα παιδιά, τα οποία έδερναν ανηλεώς οι γονείς τους και ακόμη χειρότερα, οι δάσκαλοι του σχολείου τους. Όλοι είχαν συμφωνήσει. «Δώστε ξύλο στα παιδιά για να γίνουν άνθρωποι». Έτσι οι δάσκαλοι όλοι, εκτός από το μπλοκ και το μολύβι που είχαν πάντοτε επάνω τους, κρατούσαν και μια βέργα.

Ορισμένη κατηγορία παιδιών μαρτύρησαν στο σχολείο, με την σύμφωνη γνώμη των γονιών και κηδεμόνων, που συνέχαιραν τους δασκάλους που ήταν πολύ αυστηροί και έδερναν συνεχώς. Σαν ιατρός συνάντησα σ’ ένα σπίτι ένα αιμόφυρτο παιδί, όχι μεγαλύτερο των 10 ετών και τον πατέρα του έξαλλο να του φωνάζει: «**Η θα γίνεις άνθρωπος ή θα σε σκοτώσω**». Το παιδί ποτέ δεν έγινε άνθρωπος. Όταν έγινε 18 ετών έφυγε από το σπίτι του και δεν ξαναγύρισε ποτέ πίσω.

Σ’ όλο τον κόσμο βασιλεύει η βία και η αδικία. Αν έχεις μέσον στον κόσμο αυτό μπαί-

Του Λεωνίδα Φέγγου

νεις και προχωρείς, αν δεν έχεις δεν μπαίνεις, δεν προχωρείς. Το χρήμα εξαγοράζει τα πάντα. Όλες οι υπηρεσίες παρουσιάζονται δύσκολες και όταν τους δώσεις χρήματα γίνονται πολύ εύκολες. Αργεί να γίνει η δουλειά σου, αλλά όταν δώσεις χρήματα, όλα τακτοποιούνται.

Η βία, η αδικία και η σαρκολατρεία διαδίδονται όσο πάει και περισσότερο και πλήθος οικογενειών διαλύονται καθώς τα παιδιά τους πλανώνται αδέσποτα μέσα στην ταραγμένη

θάλασσα του κόσμου και κανείς δεν μπορεί να τα βοηθήσει. Στην τηλεόραση βγαίνουν διαστραμμένοι άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι σωστοί και διεκδικούν τα ίσα δικαιώματα με τους φυσιολογικούς ανθρώπους.

Ποιος θα μας σώσει από τον πονηρό αυτό κόσμο που ζούμε; Ποιος θα εξαφανίσει την βία, την διαφθορά, την αδικία και την κακία; Έλα Κύριε Ιησού Χριστέ, «**Ελθέτω η βασιλεία Σου**». Έτσι προσευχόμαστε. Έτσι μας δίδαξε ο Κύριος Ιησούς Χριστός να προσευχόμαστε. «**Ελθέτω η βασιλεία Σου**». Αλλά και το Πνεύμα το Άγιο λέει: «**Ελθέ, και όποιος ακούει ας λέει ελθέ**». Όλοι θέλουμε ένα δίκαιο άρχοντα και κυβερνήτη και ο μόνος αναμφισβήτητος είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ο οποίος ήλθε στη γη «**λαβών δούλου μορφή**» και έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και έζησε τους πόνους και τις θλίψεις των ανθρώπων και έδειξε την αληθινή ευσπλαχνία και την αγάπη του Θεού.

Έλα Κύριε Ιησού Χριστέ να σώσεις όλον τον κόσμο από την καταστροφή, και τους ανθρώπους που σε περιμένουν, για να κάνεις την αιώνια βασιλεία Σου.

Χριστιανικές Μαρτυρίες Η Συνέντευξη του Μήνα

Ο Λόγος του Θεού γράφει:
«... πας όστις πράττει την αμαρτίαν, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία ο υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είσθαι».
Αυτό τον μήνα ο **Λάζαρος Ισαακίδης** μαρτυρεί πώς ο Υιός του Θεού ο Ιησούς Χριστός τον ελευθέρωσε πραγματικά.

- **Λάζαρε πότε γεννήθηκες;**
- Γεννήθηκα το 1959 στον Πειραιά. Ήμασταν



πολύτεκνη οικογένεια. Έχω άλλες τρεις αδελφές μεγαλύτερες. Υπήρχε αγάπη από τους γονείς μου αλλά υπήρχε και αγώνας για την αποκατάσταση της οικογένειας, έτσι περνούσα πολύ χρόνο μόνος. Σκεπτόμουν πολύ, δεν ευχαριστιόμουν με πολλά πράγματα, πάντα κάτι μου έλειπε. Μου άρεσε όμως η μουσική. Στο γυμνάσιο πήρα όργανα και ξεκίνησα να παίζω με διάφορα συγκροτήματα.

- **Τι όργανα;**
- Ντραμς. Αργότερα άρχισα και μαθήματα με κάποιον συνθέτη. Είχα όνειρα για τη μουσική και πραγματικά πήγαινα καλά, όταν όμως ήρθε η ώρα να μπορώ να αποδώσω κατάλαβα ότι είμαι εξαρτημένος από την ηρωίνη.

- **Πως έφθασες εκεί;**
- Ξεκίνησα πίνοντας χάπια μαζί με ποτά στις ντισκοτέκ που πηγαίναμε τα βράδια. Μετά συνέχισα με χασίς, μαριχουάνα, LSD. Ήταν η εποχή που είχε έρθει στην Ελλάδα η μόδα των χίπηδων και η ροκ μουσική. Ένα βράδι ήμουν σε ένα σπίτι φίλων και ένα ξενύαρι Ισραηλίτες είχαν φέρει για πρώτη φορά όπιο. Έκαναν όλοι χρήση με ένεση αλλά εγώ δεν θέλησα. Είπα: «Είμαι μουσικός, τα χέρια μου δεν τα χαλάω». Όμως από το σπίτι αυτό περνούσα πάντα πριν πάω στο μάθημα της μουσικής και τελικά μια μέρα έκανα την πρώτη ένεση. Δυστυχώς επειδή ήμουν πολύ αδύνατος χαρακτήρας γρήγορα κατρακύλησα πολύ άσχημα.

- **Με τι μουσική τι έκανες;**
- Είχα ξεκινήσει να δουλεύω επαγγελματικά σε κέντρα, σε στούντιο, αλλά για λίγο. Κάποια στιγμή γύρισα από μια δουλειά στην επαρχία και είδα ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω άλλο. Είχε πειραχτεί από τα ναρκωτικά ο εσωτερικός μου κόσμος. Για να ξεφύγω βρήκα σαν διέξοδο ένα καράβι. Μπάρκαρα μαζί με έναν φίλο και φύγαμε στο εξωτερικό. Στην αρχή ήταν εντάξει τα πράγματα, μετά πήγαμε Ν. Αφρική και έμεινε το καράβι 40 μέρες για επισκευή. Κάθε βράδι έβγαινα έξω και έμπλεξα με ανθρώπους

του σιναφιού. Υπήρχε αφθονία από μαριχουάνα και παραισθησιογόνα. Φύγαμε για Ολλανδία. Εκεί βρήκα ηρωίνη. Μετά πήγαμε Παναμά και μετά Ταϊλάνδη που είναι χώρα παραγωγής ηρωίνης. Στην Ταϊλάνδη πραγματικά πήγα να πεθάνω πολλές φορές από υπερβολική δόση. Μας μαζεύανε από τους δρόμους σε άθλια κατάσταση. Όταν γύρισα στην Αθήνα ήμουν σε τέτοια κατάσταση και τόσο ανεβασμένος στη χρήση ώστε δεν πέρασαν ούτε 10 μέρες και με έπιασε η αστυνομία.

- **Πόσο είχες φθάσει να πίνεις;**
- Όσο είχα. Ο χρήστης πίνει όσο έχει. Μπορεί να

TA NEA MAS - TA NEA MAS ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΝΕΞΗΣ

“Πολύτιμος ενώπιον του Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού.” (Ψαλμός 116:15)
Ο αγαπητός αδελφός Ευάγγελος Μενεξής αναχώρησε για την ουράνια πατρίδα στις 14 Ιανουαρίου 2009, πλήρης ημερών και καρπών δικαιοσύνης. Μέχρι και το προηγούμενο βράδυ, ακμαίος και δυνατός στο σώμα και στο πνεύμα, ήταν στην εκκλησία της Ηλιούπολης, την οποία με πολύ χαρά και αφιέρωση υπηρετούσε ως ποιμένας.
Γεννήθηκε στην Καλλιόπολη του Πειραιά το 1935, όπου και σε ηλικία 18 ετών γνώρισε προσωπικά τον Κύριο Ιησού Χριστό, το πρόσωπο που άλλαξε εντελώς τη ζωή του. Μετά από λίγο καιρό με θαυμαστό τρόπο έλαβε το Πνεύμα το Άγιο και συνδέθηκε με την εκκλησία της Πεντηκοστής, αρχικά στα Κάτω Πετράλωνα με τον αδελφό Κωνσταντινίδη και λίγο μετά στην οδό Αιόλου 43 με τον αδελφό Λεωνίδα Φέγγο
Εργάστηκε ως μηχανικός πλοίων και αργότερα σαν τεχνικός και εκτιμητής στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Ο Κύριος του χάρισε για σύζυγο την αδελφή Χρυσάνθη που ανήκε σε μια πολύ πιστή οικογένεια. Παντρεύτηκαν το 1969 και ο Κύριος τους χάρισε τρία ευλογημένα παιδιά, νύφες, γαμπρό και εγγόνα. Αποτελέσαν πρότυπο χριστιανικής οικογένειας σκορπίζοντας παντού το άρωμα της αγάπης του Χριστού.
Ο αδελφός Ευάγγελος υπηρέτησε ως πρεσβύτερος στην κεντρική εκκλησία στην οδό Σωκράτους και αργότερα στην οδό Σοφοκλέους και Μενάνδρου. Από το 1990 υπηρέτησε ως ποιμένας της εκκλησίας στην Ηλιούπολη.
Από την αρχή της λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού “Χριστιανισμός”, ο αδελφός ακούραστα και με μεγάλη χαρά υπηρέτησε σε πάρα πολλές εκπομπές του. Η γνώριμη φωνή του μετέδιδε συνεχώς τον ανεξάντλητο πλούτο του Ευαγγελίου που πλημμύριζε την καρδιά του.
Συνέβαλε πολύ στο έργο στη Χαλκιδική, όπως και στο αποστολικό έργο της εκκλησίας στη Σλοβακία.



Σχοδιάζοντας την Επικαιρότητα

«Είπεν ο άφρων εν τη καρδιά αυτού, δεν υπάρχει Θεός»
Ψαλμός ιδ':1

Όχι μόνο το είπε, αλλά και το έγραψε. Διαβάζουμε στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 11/01/09, άρθρο με τίτλο «Διεθνής των άθεων». Στη Βρετανία τρέχει μια διαφημιστική καμπάνια στα λεωφορεία στις πόλεις Λονδίνο, Εδιμβούργο, Γλασκώβη, Μπρίστολ, Μάντσεστερ και Κάρντιφ. Τα λεωφορεία τρέχουν με αφίσες κολλημένες στο πλάι που έχουν μηνύματα όπως «Μάλλον δεν υπάρχει Θεός. Σταματήστε να ανησυχείτε λοιπόν και ζήστε τη ζωή σας.»

Την καμπάνια συντονίζει μια ανθρωπιστική οργάνωση, η British Humanist Association. Έχει συγκεντρωθεί το ποσόν των 135.000 λιρών και η διαφημιστική εκστρατεία, επεκτείνεται σύντομα στον υπόγειο του Λονδίνου, αλλά και σε άλλες χώρες όπως Ιταλία και Ισπανία (Βαρκελώνη). Δεν αποκλείεται σύντομα να την δούμε και στην Ελλάδα.

Και θα μου πείτε, πού είναι το πρόβλημα; Σε μια δημοκρατική κοινωνία, ο καθένας είναι ελεύθερος να λέει και να γράφει οτιδήποτε. Τα αποτελέσματα όμως της αθεΐας, της άρνησης του Θεού, είναι συγκεκριμένα. Η συνέχεια του εδαφίου «Είπεν ο άφρων εν τη καρδιά αυτού, δεν υπάρχει Θεός», είναι: «Διεφθάρησαν έγιναν βδελυροί εις τα έργα δεν υπάρχει πράττων αγαθόν... Πάντες εξέκλιναν, ομού εξηχρειώθησαν δεν υπάρχει ουδέ εις.» Ψαλ. ιδ':1,3

Και ο Κύριος σκύβει από τον ουρανό για να δει αν υπάρχει τις έχων σύνεσιν, εκζητών τον Θεόν (Ψαλ. ιδ':2).

Οι άνθρωποι είναι παραδομένοι στην πλεονεξία, στην σαρκολατρεία και στην καλο-

πέραση. Και συνεχώς αυξάνει το οικονομικό έγκλημα, οι απάτες (δες σκάνδαλο Madoff στην Αμερική), τα διαζύγια, η ομοφυλοφιλία.

«Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών... μεταξὺ αυτών», Ρωμ. α':24. Οι άνθρωποι δεν θέλουν το Θεό, δεν χρειάζονται το Θεό και εξαχρειώνονται. «Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας διότι και οι γυναίκες μετέλλαξαν την φυσική χρήση εις την παρά φύση και οι άνδρες άφισαν την φυσική χρήση της γυναικός, εξεκαύθησαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνην άρσενες προς άρσενας», (ομοφυλοφιλία), Ρωμ. α':26-27.

Το κοινωνικό και ηθικό κατρακύλισμα εξαιτίας της αθεΐας, δεν σταματά όμως εδώ. «Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχωσιν επίγνωσιν του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νούν, ώστε να πράττωσι τα μη πρόποντα πλήρεις όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστά, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβριστάι, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρέται κακών, απειθείς εις τους γονείς, ασύνετοι, παραβιάτες συνθηκών, άσπλαγχοι, αδιάλλακτοι, ανελεήμονες.» Ρωμ. α':28-31

Εντύπωση, επίσης, προκαλεί, ότι μια «ανθρωπιστική» οργάνωση, αντί να συγκεντρώνει χρήματα για την ανακούφιση της φτώχειας, της πείνας και της κοινωνικής αδικίας, σκορπάει χρήματα για διαφήμιση της αθεΐας.

«Και καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν ταις ημέραις ταις προ του κατακλισμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες...» Ματθ. κδ':37-38

«Τρώγοντες, πίνοντες»

Διαβάζουμε στο περιοδικό blue, της Aegean airlines, No 26: «Μόλις άνοιξε στο ξενοδοχείο fresh και αποτελεί το πρώτο bar της ΝΑ Ευρώπης. Έχει δύο τμήματα. Στο Lounge bar απολαμβάνετε παγωμένα κοκτέιλ με μουσική lounge και στη συνέχεια πιο upbeat dance ήχους. Στο Ice bar η διαδικασία είναι πιο περίπλοκη και πιο ενδιαφέρουσα. Θα μπειτε στους -5° C με ειδικό μπουφάν και γάντια για 25 λεπτά και θα απολαύσετε την βότκα σας σε ποτήρια από πάγο, ακούγοντας electrohouse»

Απίστευτο! Να πληρώνεις για να μεις σε ένα παγωμένο δωμάτιο για να απολαύσεις το ποτό σου σε αυθεντικό υποτίθεται περιβάλλον. Και όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σοφοκλέους, όπου παρακάτω μετανάστες και εξαρτημένα άτομα κοιμούνται σε χαρτόκουτα, σκεπασμένοι με κουρέλια και σειρήνες ασθενοφόρων. Το κρύο που για κάποιους αποτελεί απόλαυση, για κάποιους άλλους αποτελεί εφιάλτη.

Οι άνθρωποι τις τελευταίες ημέρες θα είναι «άσπλαγχοι... φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι...» Τιμ. Β' γ':3-4.

Και επαληθεύεται ο λόγος του Θεού. Στον ίδιο δρόμο ξαναβλέπουμε τον πλούσιο, και το φτωχό Λάζαρο που προσπαθεί να χορτάσει με τα ψίχουλα.

Και ευτυχώς στον ίδιο δρόμο, λίγο παρακάτω βλέπουμε τα παιδιά της εκκλησίας να μοιράζουν ένα πιάτο με ζεστή σούπα και ένα ποτήρι ζεστό τσάι στους άστεγους και τους εξαρτημένους. «Επεινάσα και μου δώσατε να φάω, εδίψασα και με ποτίσατε» Ματθ. κε':35

Αυτή είναι η εικόνα μιας κοινωνίας σε παρακμή. Ποιο θα είναι το τέλος; Η επίδειξη πλούτου και η αλαζονεία θα δώσει τη θέση στον οικονομικό μαρασμό και την κακοπάθεια. «Και τα οπωρικά της επιθυμίας της ψυχής σου έφυγον από σου, και πάντα τα παχέα και τα λαμπρά έφυγον από σου, και πλέον δεν θέλεις ευρεί αυτά», Αποκάλ. ιη':14.

Γρίβας Δανιήλ

TA NEA MAS - TA NEA MAS

συνέχεια από τη σελίδα 1

Ο αδελφός ήταν άνθρωπος προσευχής, προσφοράς και αφοσίωσης στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Είχε πνευματικά αποθέματα που ευλογούσαν κάθε ένα που ερχόταν σε επικοινωνία μαζί του. Αυτό φάνηκε και κατά την αναχώρησή του, καθώς ο αδελφός παρότι πονούσε από το διαχωριστικό ανεύρυσμα της αορτής, ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και χαράς. Είχε πλήρη επίγνωση ότι έφευγε για τον ουρανό. Χαίρετσε την αγαπημένη του γυναίκα και τα παιδιά του και μετά στράφηκε και άρχισε να μιλά στον αγαπημένο του Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Τον ευχαρίστησε για την αιώνια ζωή και για όλα τα αγαθά που του χάρισε και τον παρακάλεσε να τον δεχθεί κοντά Του. Κοιμήθηκε εν ειρήνη.

«Του Ουρανού το μονοπάτι»

Συνεχίζουμε και φέτος το έργο της κατασκηνωσης.

Η καινούρια κατασκηνωτική περίοδος θα διαρκέσει από την 1η έως και τη 12η Αυγούστου 2009 στις Αφίδνες Αττικής. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και θα γίνονται δεκτά τα παιδιά από 9-15 χρονών (έτος γέννησης από 1994 ως 2002). Για επικύρωση θέσεων παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα:

Αττική: 6986-706090

Επαρχία: 6986-706094

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τις αιτήσεις - πληροφορίες και από την ιστοσελίδα μας στο ίντερνετ: www.christiancamp.gr

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές (με σειρά προτεραιότητας προκαταβολής, μέχρι να συμπληρωθούν οι ανάλογες θέσεις (200 θέσεις). Παρακαλούμε οι προσευχές σας να μας συνοδεύουν και σε αυτή τη νέα κατασκηνωτική περίοδο.

συνέχεια στη σελ. 3



ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Δια να μη λυπήσθε

Ιωάννου Χρυσοστόμου

(Μέρος 1ο)

«Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, δια να μη λυπήσθε, καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα. Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μετ' αυτού» (Α' Θεσ. δ':13-14).

Ας δούμε λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτό: Γιατί δηλαδή, όταν μιλάει ο Απόστολος για τον Χριστό, χρησιμοποιεί τη λέξη «θάνατο», ενώ όταν μιλάει για το τέλος του ανθρώπου, ονομάζει το θάνατο «κοίμηση», και όχι θάνατο. Μιλάει για όσους έχουν «κοιμηθεί» και όχι για όσους έχουν «πεθάνει». Γιατί λέει: «Αυτούς που έχουν κοιμηθεί με πίστη στον Ιησού, θα τους πάρει Εκείνος κοντά Του».

Και στη συνέχεια λέει: «Εμείς οι ζωντανοί, που θα μείνουμε πίσω και θα είμαστε στη ζωή, όταν έρθει ο Κύριος, δεν θα προφθάσουμε όσους θα έχουν κοιμηθεί» (Α' Θεσ. 4:16)

Ούτε εδώ βέβαια είπε «αυτούς που θα έχουν πεθάνει», αλλά, μολονότι μιλάει τρίτη φορά για το ίδιο θέμα, πάλι ονόμασε το θάνατο «κοίμηση». Όταν όμως μιλάει για τον Χριστό, λέει: «Αν πιστεύουμε ότι ο Χριστός πέθανε». Δεν λέει «κοιμήθηκε», αλλά «πέθανε».

Γιατί λοιπόν, για το θάνατο του Χριστού, χρησιμοποίησε τη λέξη «θάνατο», ενώ το θάνατο του ανθρώπου τον ονόμασε «κοί-

μηση»; Δεν χρησιμοποίησε, ασφαλώς, ο Απόστολος άσκοπα και επιτόλαια αυτές τις λέξεις, αλλά θέλησε, με αυτή τη διάκριση, να διδάξει κάτι πολύ σπουδαίο και μεγάλο.

Για την περίπτωση του Χριστού, χρησιμοποίησε τη λέξη «θάνατο», για να βεβαιώσει το πάθος Του. Για μας τους ανθρώπους όμως χρησιμοποίησε τη λέξη «κοίμηση», για να παρηγορήσει τον πόνο μας. Ο Χριστός αναστήθηκε. Γι' αυτό και ο Απόστολος χρησιμοποιεί με άνεση τη λέξη «θάνατος». Για την περίπτωση όμως του ανθρώπου, ο οποίος στηρίζεται στην ελπίδα της ανάστασής του, χρησιμοποιεί ο Απόστολος τη λέξη «κοίμηση». Προσπαθεί έτσι, να παρηγορήσει τους συγγενείς για την στέριση του ανθρώπου που έφυγε και, ταυτόχρονα, να ενισχύσει το ηθικό τους, με την ελπίδα της ανάστασης του νεκρού. Γιατί, όποιος έχει κοιμηθεί, σίγουρα θα αναστηθεί.

...Μη στέκεσαι λοιπόν σ' εκείνον που έχει πια κλείσει τα μάτια του και κοιτάει βουβός και άφωνος, αλλά σκέψου εκείνον που θα αναστηθεί. Σκέψου εκείνον που θα απολαύσει δόξα ανέκφραστη, θαυμαστή και εξαίσια. Στρέψε τα μάτια σου απ' αυτό που βλέπεις, σ' εκείνο που θα γίνει. Οδύρεσαι βέβαια και θρηνείς, γιατί έχασες την συντροφιά ενός δικού σου ανθρώπου. Δεν είναι όμως λίγο παράλογο, αγαπητέ μου, να παντρεύεις την κόρη σου σε ξένο τόπο και να μη στενοχωριέσαι που αυτή θα είναι στο

εξής μακρία σου -εφόσον αυτή θα περνάει καλά και θα είναι εκεί ευτυχισμένη- κι εδώ που, όχι άνθρωπος, αλλά ο Ιδιος ο Κύριος πήρε κοντά Του τον άνθρωπό σου, να θρηνείς σπαρακτικά και να οδύρεσαι;

Θα μου πεις βέβαια: Πώς μπορώ να μην πονάω; Ανθρωπός μου είναι αυτός που έφυγε. Ούτε εγώ όμως σου λέω κάτι τέτοιο. Δεν σου μιλάω για τη λύπη, αλλά για την υπερβολή. Γιατί, το να λυπάται κανείς, είναι φυσικό. Το να χτυπιέται όμως, πάνω από το μέτρο, είναι δείγμα μανίας, παραφροσύνης και αδυναμίας.

Πόνεσε, κλάψε, αλλά μην απογοητεύεσαι, μη θυμώνεις και μην αγανακτείς. Ευχαρίστησε τον Θεό, που παίρνει κοντά Του τον άνθρωπό σου.

Δάκρυσε στο μέτρο που δάκρυσε κι ο Κύριός σου για τον Λάζαρο. Δάκρυσε και ο Κύριος, κι έτσι, με το παράδειγμά Του, έχει θέσει και σε μας μέτρα, κανόνα και όρια της λύπης. Αυτά τα όρια, δεν πρέπει ποτέ να τα υπερβαίνουμε.

...Εξήγησέ μου λίγο, για ποιο λόγο σπαράξεις και μοιρολογάς εκείνον που έφυγε; Αν ήταν κακός, πρέπει να ευχαριστείς τον Θεό, γιατί έδωσε τέλος στην κακία του. Αν πάλι ήταν καλόγνωμος, πρέπει να χαιρέσαι, γιατί τον πήρε έγκαιρα κοντά Του ο Θεός, πριν αλλάξει και χάσει τη σύνεσή του, εξαιτίας της κακίας. Έφυγε πια και βρίσκεται σε τόπο που είναι ασφαλισμένος: κι έτσι δεν κινδυνεύει να χάσει τη σωφροσύνη του.

...Ο θάνατος είναι ανάπαυση, είναι απαλλαγή από κόπους και μέριμνες βιολογικές. Γι' αυτό και, όταν δεις κάποιον δικό σου να φεύγει από αυτή τη ζωή, μην αγανακτείς, αλλά στρέψου με κατανύξη στον εαυτό σου. Εξέτασε τη συνείδησή σου. Αναλόγισον ότι, μετά από λίγο, το ίδιο τέλος περιμένει κι εσένα. Σοβαρέψου και κάνε το θάνατο του άλλου αφορμή για δική σου ανάνηψη. Σταμάτησε να ζεις αδιάφορα. Σκέψου, τι έχεις εσύ μέχρι τότε κάνει. Διόρθωσε τα λάθη σου, άλλαξε τη ζωή σου.

Κασσέτες CD Mp3
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: Στέλιος Χερουβείμ
Τ.Θ. 620 40 152 10 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
τηλ: 210 6818442 φαξ: 210 6818273
e-mail: cassetes2002@yahoo.gr
mp3@christianity.gr

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ με Κήρυγμα Ευαγγελίου

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ www.christianity.gr	ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΕΣ.....93.9 ΚΩΣ.....90.6 ΜΥΤΙΑΗΝΗ.....106.8 ΡΟΔΟΣ.....90.0 ΧΙΟΣ.....99.9
ΑΓΡΙΝΙΟ.....106.6 ΘΗΒΑ.....106.5 ΚΑΡΠΙΕΝΗΣΙ.....106.6 ΛΑΜΙΑ.....90.0 ΛΙΒΑΔΕΙΑ.....106.5 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ.....107.2 ΧΑΛΚΙΔΑ.....106.5	ΘΕΣΣΑΛΙΑ.....106.2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.....105.2 ΚΑΒΑΛΑ.....104.3 ΡΟΔΟΤΟΡΙΑ.....107.3 ΚΟΖΑΝΗ.....107.8 ΦΛΩΡΙΝΑ.....107.1
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΟ.....107.3 ΛΑΚΩΝΙΑ.....95.8 ΜΕΓ/ΠΟΛΗ.....95.0 ΜΕΣΣΗΝΙΑ.....101.0 ΝΑΥΠΑΓΙΟ.....87.7 ΠΑΤΡΑ.....107.2 ΠΥΡΓΟΣ.....95.0 ΤΡΙΠΟΛΗ.....99.7	ΘΡΑΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ.....107.2 ΚΟΜΟΤΗΝΗ.....103.5 ΞΑΝΘΗ.....107.4 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ.....107.3
ΑΡΤΑ.....106.6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ.....87.8	ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ.....107.2 ΚΕΡΚΥΡΑ.....103.5 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ.....92.3 ΛΕΥΚΑΔΑ.....106.6
ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ.....91.6 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ.....91.9 ΧΑΝΙΑ.....92.1	

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
Κωδ.Υπ. Τύπου 3276, Ενδεικτική Τιμή 0,1€
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ"
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΧΡ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΥΝΑΡΜΟΕΣ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΛ: 210-5910029 & 6930-858642
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70, 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ
email: newspaper@christianity.gr
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
IBAN: GR93 0110 7210 0000 7217 0369 812



Χριστιανισμός και Επιστήμη

ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΕ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ;
(μέρος 1ο)

«επλήρωθη ο καιρός και επλησίασεν η βασιλεία του Θεού· μετανοείτε και πιστεύετε εις το ευαγγέλιον»
(Μάρκος 1:15)

Το 2009 έχει ανακηρυχθεί από την επιστημονική κοινότητα σαν έτος του Δαρβίνου καθώς συμπληρώνονται 150 χρόνια από την έκδοση του βιβλίου του «Περί της καταγωγής των ειδών». Σε αυτό ο Δαρβίνος, ομολογούμενος με αρκετή δόση επιφυλακτικότητας, διατύπωσε την άποψη ότι όλα τα είδη των ζώων μέχρι και του ανθρώπου προέρχονται από ένα μονοκύτταρο οργανισμό, μέσω της διαδικασίας της φυσικής επιλογής.

Σήμερα με ένα πακτωλό γνώσεων από την αστρονομία και τη φυσική μέχρι τη μοριακή βιολογία και την παλαιοντολογία γνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η μακροεξέλιξη, δηλαδή η μετάπτωση του ενός είδους στο άλλο μέσω διαδοχικών αλλαγών δεν θα μπορούσε να γίνει και δεν υπήρξε ποτέ. Η αμοιβάδα ήταν πάντα αμοιβάδα, ο πίθηκος ήταν πάντα πίθηκος και ο άνθρωπος πάντα άνθρωπος. Κάθε ένα «κατά το είδος αυτού», όπως καθορίζεται από το γενετικό του υλικό, τα χρωματοσώματα και ακριβώς όπως μας ενημερώνει ο Λόγος του Θεού.

Εκείνο που ισχύει είναι η προσαρμογή των ειδών στο διαφορετικό φυσικό περιβάλλον, δηλαδή η μικροεξέλιξη. Επί παραδείγματι έχουμε άλογα μεγάλα και μικρά, σκύλους με και χωρίς τρίχωμα, πάντα όμως μέσα στα αυστηρά όρια του είδους.

Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Έχουμε μικρές αλλαγές σαν αποτέλεσμα προσαρμογών στο περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και το ανθρωπογενές. Το γεγονός ότι ελάχιστοι ενήλικες στην Κίνα και στην Αφρική μπορούν να χωνέψουν το φρέσκο γάλα, δεν τους διαφοροποιεί σαν ανθρώπους από τους Δανούς και Σουηδούς το σύνολο των οποίων διαθέτει αυτή την ικανότητα. Οι άνθρωποι από την Αφρική εμφανίζονται πιο ανθεκτικοί στον ιό του πυρετού Lassa (μία από τις μάστιγες της ηπειρώς), ενώ άλλοι αφρικανικοί πληθυσμοί εμφανίζονται κάπως πιο ικανοί να αντιπαλέψουν άλλες ασθένειες όπως π.χ. η ελονοσία. Στους Ασιάτες παρουσιάστηκαν αλλαγές στο χρώμα του δέρματος και στους αδένες των μαλλιών, ενώ στους Βορειοευρωπαίους εξαπλώνονται χαρακτηριστικά όπως το ανοιχτόχρωμο δέρμα και τα γαλάζια μάτια.

Όλα αυτά είναι προσαρμοστικοί μηχανισμοί και λαβαίνουν χώρα μέσα στα όρια του είδους. Δυστυχώς όμως η επιστημονική αυτή αλήθεια αποσιωπείται και παρουσιάζεται η στρεβλή αντίληψη ότι αποτελούν μηχανισμούς μετάβασης προς ένα άλλο είδος. Από την ώρα που θα δεχθεί αυτό το ψέμα ο άνθρωπος ανοίγει ο δρόμος για το μεγάλο κατήφορο.

Εφόσον δεχόμαστε ότι αποτελούμε εξελικτικό στάδιο προς ένα άλλο είδος τίθεται το ερώτημα ποιο είναι αυτό το «μετά τον άνθρωπο είδος». Από την άλλη μεριά, τα τελευταία χρόνια με τη μετακίνηση των πληθυσμών η γενετική δεξαμενή των ανθρώπων έχει εν πολλοίς ομογενοποιηθεί και έτσι δεν περιμένουμε περαιτέρω αλλαγές μέσω φυσικών διαδικασιών. Μήπως λοιπόν ο άνθρωπος, πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και μέσω της νέας ευγονικής να διαμορφώσει εκείνους τον άνθρωπο του μέλλοντος;

Και εν πρώτοις ποια είναι τα χαρακτηριστικά του μετα-ανθρώπου; Όσο πιο βαθιά κανείς αναδιψά στο πρόγραμμα του μετα-ανθρωπισμού τόσο πιο πολύ συνειδητοποιεί ότι στο κέντρο του βρίσκεται μια ουσιαδώς δυσάρεσκεια ως προς την φυσιολογική ανθρώπινη φύση. Όλο αυτό το εγχείρημα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια απερίσκεπτη προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί το τι είναι άνθρωπος.

Στην αρχή του καινούριου χρόνου η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σύνολο μεγάλων προκλήσεων που δικαιολογημένα της προκαλούν έντονη ανησυχία. Μοναδικό καταφύγιο ειρήνης και χαράς το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Εμμανουήλ, που τίμησε την ανθρώπινη φύση και σαν «Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός.» (Λουκάς 19:10).

(συνεχίζεται)

Αλ. Περάκης

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

συνέχεια από τη σελίδα 2

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Στην εκκλησία της Ζακύνθου χειροτονήθηκε ο αδελφός Μουρίκης Παπαγιώτης ως πρεσβύτερος. Ο αδελφός εργάζεται ως επιμελητής πνευμονολόγος στο νοσοκομείο της Ζακύνθου. Έχει τη θέληση να εργαστεί και να βοηθήσει το έργο του Θεού στην τοπική εκκλησία. Έχει μια ευλογημένη οικογένεια με τρία παιδιά και μια καλή σύζυγο.

Παραβρέθηκαν στη χειροτονία οι: Ν. Νικολακόπουλος, Γ. Κυριαννάκης, Τ. Πατέλης, Κ. Κονδύλης, Σ. Φέγγος και άλλοι προσκεκλημένοι.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Σε πολύ ζεστή ατμόσφαιρα ξεκίνησε η λειτουργία της αίθουσας στην οδό Σοφο-

κλέους, που προορίζεται για προσφορά φαγητού και όχι μόνο, σε αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας.

Η πρώτη συνεστίαση έγινε προς τιμήν των δεκάδων απλών χριστιανών που πάνω από 3 χρόνια 2-3 φορές τη βδομάδα προσφέρουν και προσφέρονται για το έργο αυτό. Χωρίς να τους ξέρει κανείς, εργάζονται απλά, ταπεινά, άνδρες γυναίκες και παιδιά, προσφέροντας συνεχώς αυτό που μπορούν να κάνουν. Εμείς απλά ευχαριστούμε το Θεό για τα αδελφια μας αυτά. Όπως τους εκατοστάδες υποστηρικτές του έργου αυτού που προσφέρουν τρόφιμα, ρουχισμό, χρήματα και ότι άλλο χρειάζεται. Μα πάνω απ' όλα προσφέρουν τις προσευχές τους την αγάπη τους και ένα καλό λόγο συμπαράστασης.

Συγκινητικά ήταν τα λίγα λόγια που ο αδ. Λούης ανέφερε για το έργο αυτό και η προσευχή που έκανε ο Κύριος να το ευδοκίσει και να το αυξήσει ακόμη περισσότερο λόγω των μεγάλων αναγκών σήμερα στον πλανήτη μας. Μεταξύ άλλων ήταν μαζί και μίλησαν (κατ' αλφαβητική σειρά) οι αδ. Κατσιγιάννης Χρήστος, Κοροβέσης Παύλος, Περιάλης Αντώνης, Τορομανίδης Χαράλαμπος και Φέγγος Σπύρος. Η πρόσκληση για συνεργασία είναι ανοικτή σε όλους ανεξαιρέτως.

Μετά το φαγητό ακολούθησε υμνωδία και μια βοήθησαν οι αδελφοί Βενιέρης Γιώργος, Γραβάνης Άρης, Τορομανίδης Χαράλαμπος, Κορδορούμπας Δημήτρης. Φύγαμε όλοι αργά το βράδυ με μια γλυκιά αίσθηση στις καρδιές μας. Η αίθουσα έχει ξεκινήσει κανονικά να λειτουργεί.

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ

- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Χίου 40, τηλ. 0106004512, Δ Τρ Πα 8-9μμ Κ 10:30-12:30πμ & 8-9μμ
- ΑΘΗΝΑ: Σοφοκλέους 52, τηλ. 2105235066, κάθε μέρα 8-9μμ Κ 9:30-11:30πμ
- ΑΙΓΑΛΕΩΣ: Ιερά Οδός 187, τηλ. 2105900042, Δ Πε Σ 8-9μμ Κ 10-12πμ & 8-9μμ
- ΑΣΠΡΟΠΥΡΙΟΣ: Θεμιστοκλέους 8, τηλ. 2105577529, Τρ Πε Σ 8-9μμ Κ 10:30-12πμ & 8-9μμ
- ΒΟΥΛΑ: Μικράς Ασίας 3, τηλ. 2108955690, Δ Πε Σ 8:30-9:30πμ Πα 9-10:30πμ Σ 8:30-10:30πμ Κ 10:30-11:30πμ Τη 11-12πμ & 8:30-9:30πμ
- ΓΑΛΑΤΣΙ: Πρωτοπατάδης 56, τηλ. 2102138885, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ & 7-9μμ
- ΓΥΦΑΔΑ: Αττικής 6, τηλ. 2109647402, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-11πμ & 8-9μμ
- ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Ερμού 73, τηλ. 2105544207, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-12πμ
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Λεωφ. Δημοκρατίας 38, 2109757035, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ & 8-9μμ
- ΙΛΙΟΝ: Αγ. Γεωργίου 1, τηλ. 2102619067, Δ Τε Σ 8-9μμ Πα 8-10μμ Κ 10:30-11:30πμ & 8-9μμ
- ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Παναγής Τσαλδάρη 377, τηλ. 2109417383 & 2109412963, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ
- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Λεωφ. Δημοκρατίας 137, τηλ. 2104015035-6, Δ Τε Πε 8-9μμ Κ 10-12πμ
- ΚΗΦΙΣΙΑ: Δρόμος 7, τηλ. 2106253095, Δ Πε Πα 8:30-9:30πμ Κ 11-1πμ & 7:30-9:30πμ
- ΔΟΥΣΣΑ: Γιοβέρτα 3, τηλ. 2294081595, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ
- ΜΕΓΑΡΑ: Σηλυβρίας 38, τηλ. 6972-443569, Τε Πε Σ 8-9μμ Κ 10-11πμ
- ΜΕΝΙΔΕΙ: Χαίρωνείας 1 & Ξενοφάνους (Αγ. Πέτρος), τηλ. 2102442210, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ & 8-9μμ
- Ν. ΙΩΝΙΑ: Ελ. Βενιζέλου 32, τηλ. 2102759167, Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ & 8-9μμ
- ΝΙΚΑΙΑ: Αδραμντιού 53, τηλ. 2104915393 & 2104922371, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ & 8-9μμ
- ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλοθέου 166, τηλ. 2107521408, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ
- ΠΑΛΑΙΟΦΑΛΗΡΟ: Κοραή 6, τηλ. 2109817277, Τρ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Θερμοπυλών 30Α, τηλ. 2104635087, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ & 8-9μμ
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Δωδεκανήσου 1, τηλ. 2105771974, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ
- ΠΕΤΡΑΔΩΝΑ: Θεσσαλονίκης 136, τηλ. 2103422518, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ & 8-9μμ
- ΡΕΝΤΗΣ: Νέου Φαλήρου 16, τηλ. 2104823237, Δ Πε 8-9μμ Κ 10-12πμ
- ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Ιπποκράτους 15, τηλ. 2104675884, Τρ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ & 8-9μμ
- ΧΑΛΑΝΔΡΙ: Ηρώων Πολυτεχνείου 14, τηλ. 2106726876 & 2106748036, Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 11-1πμ & 8-9μμ
- ΧΟΛΑΡΓΟΣ: Μεσογείων 331, τηλ. 2106713138, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-12:30πμ & 8-9μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

- ΘΕΡΜΗ: Αλ. Παπάγου 28, τηλ. 2310465094, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Προμηθέως και Αφροδίτης 12, τηλ. 2310566362, κάθε μέρα 8-9μμ Κ 11-12πμ & 8-9μμ
- ΚΑΛΟΧΩΡΙ: Ελ. Βενιζέλου 79, τηλ. 2310753575, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

- ΑΓΓΛΙΑ: Bowes & Palmerston Rd., Palmers Green, North London, τηλ. 0044(0)7790138484
- ΑΛΒΑΝΙΑ: (ΕΛΜΠΑΣΑΝ) οδός Γκουραμπάρντι, κτίριο Σοσιαλιστικού Κόμματος (2ος όρ.), τηλ. 00355-692163751 & 00355-5453562 & 00355-692121171
- ΑΛΒΑΝΙΑ: (ΠΟΛΙΤΣΑΝ) εργοστάσιο μύρας, τηλ. 00355-692257572 & 00355-3684041
- ΑΛΒΑΝΙΑ: (ΤΙΡΑΝΑ) οδός Καβάγιας (Μπογκντάνι), Samsung, 12όροφο κτίριο, 2ος όροφος, τηλ. 00355-682205537
- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: (Σίδνεϊ) Mittagong Community Centre, Queen Street, τηλ. 00614406647609
- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: (Αδελάιδα) 19 Kilkenny Rd. τηλ. 00618449063166 & 0061872251260
- ΒΕΛΓΙΟ: (ΣΑΡΑΕΡΟΥΑ) 55 Rue Du Gouffre, τηλ. 0032-071-392895 & 0032-(0)494488238
- ΒΕΛΓΙΟ: (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ) Rue Leopold 1er 117, τηλ. 0032-2-5207510 & 0478-395428
- ΒΕΛΓΙΟ: (ΓΚΕΝΚ) Risstraat 18, τηλ. 0032-494-140760
- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: (ΣΑΝΤΟΒΕΤΣ) Ρόζα 3, ΠΛΕΒΕΝ, τηλ. 00359-6521-2513
- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: (ΓΙΑΜΠΟΛ) Πλ Ζάχαρη, Στοιάνοβ 2, τηλ. 00359894666717 & 0035946635456
- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: (ΜΙΚΡΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) IBAN TENEB 7, τηλ. 00359-4727425

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

- ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΗΛΕΙΑΣ: τηλ. 2621093240
- ΔΙΠΡΙΝΙΟ: Ζωοδόχου Πηγής 32, τηλ. 2641059275 & 2641039725, Τε 7-8μμ Σ 8-9μμ Κ 10-12πμ
- ΑΙΘΑΝΗ ΔΑΡΙΑΣ: Δ 8-9μμ
- ΑΙΓΙΟ: πάροδος Κορίνθου 146-148, τηλ. 2691026427, Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Παπάγου 11, τηλ. 2333026510, Τρ Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Πλάτωνος 4, τηλ. 2622021617, Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12:30πμ
- ΒΑΓΙΑ: τηλ. 2262061679, Τρ Πε 8-9μμ Κ 9:30-11:30πμ & 7:30-9μμ
- ΒΕΡΟΙΑ: Θεανός Ζωγιοπούλου 3, τηλ. 2331065092, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΒΟΛΟΣ: Κουταρέλια 57 & 28ης Οκτωβρίου, τηλ. 2421039920, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ & 8-9μμ
- ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ: τηλ. 6937-258669, Σ 7-8μμ Κ 11-12πμ
- ΓΑΣΤΟΥΝΗ: Σμόρνης 15, Δ Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Ελευθερίου Βενιζέλου 56, Δ Τε Πε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΓΥΦΑ (ΦΙΛΟΤΙΔΑΣ): Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ, τηλ. 6944679618
- ΓΡΕΒΕΝΑ: Μακεδονομάχων 12, Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΔΡΑΜΑ: Δήμητρας 15, τηλ. 2521027597, Δ Τρ Πε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΕΛΛΑΣΣΟΝΑ: οικία Μέγκου Δημητρίου, Χριστ. Περαιβού 18, τηλ. 2493023265, Τε 8-9μμ Κ 10-12πμ
- ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΣ: Μπουζίνας 7, τηλ. 2592023283, Τρ Πε 8-9μμ Κ 10-12πμ
- ΕΛΛΟΠΙΑ ΘΗΒΩΝ: τηλ. 2262080781, Πα 8-9μμ Κ 10:30-12πμ
- ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Μπόγαλη 43, τηλ. 2695055093 & 2104819429, Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ
- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Αγ. Αποστόλου 145, 6944-742244 & 2665021148, Τε 8-9μμ Κ 10-12:30πμ
- ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Κακρίδη 5, τηλ. 2810322554, Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΘΑΣΟΣ (ΠΡΙΝΟΣ): τηλ. 2593071881, Τρ Πε 8-9μμ Κ 12-2μμ & 8-9μμ
- ΘΗΒΑ: Αμφιωνός 19, τηλ. 2262021956, Τε Σ 8-9μμ Κ 10:30-12πμ
- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Επισκόπου Αμβροσίου Σφακιανή 10, τηλ. 2810761066 & 6970881299, κάθε 2η Τε, Κ 8-9μμ
- ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Πυρσινέλλα 6, τηλ. 2651032931, Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ
- ΚΑΒΑΛΑ: Φιλότα 2, τηλ. 2510836529, Δ Τε Πα Σ 8-9μμ Κ 10-12:30πμ
- ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Νέοντος & Θεμιστοκλέους, τηλ. 2721021814, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ: Αγγέλος 6, τηλ. 6945853849, Πα 8-9μμ Κ 7-8μμ
- ΚΑΡΑΪΤΣΑ: Υψηλάντου & Χατζημήτρου, τηλ. 2441075379, Τρ Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΚΑΣΤΟΡΙΑ: Μοσχολέως 27, τηλ. 2467084862 & 2467022473, Πε 8-9μμ Κ 10-12πμ
- ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Κλεισούρας 2Α, τηλ. 2351078146, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ
- ΚΕΡΑΜΟΤΗ ΚΑΒΑΛΑΣ: παραπλεύρως οικίας Γιώργου Αυγερινάκη, τηλ. 2591051785, Δ Πε 8-9μμ Κ 10-12πμ
- ΚΕΡΚΥΡΑ (ΠΟΛΗ): Εθνική Λευκίμης 1, τηλ. 2661046798, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ & 8-9μμ
- ΚΕΡΚΥΡΑ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ): Κεντρική οδός, τηλ. 2661076024 & 6976-731725, Τρ 7-9μμ Κ 10-12:30πμ
- ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙ): Αντίχου Ευαγγελιάτου 5, Τε 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΚΙΑΚΙΣ: Εθν. Αντίστασης 21, τηλ. 2341024971, Τε 8-9μμ Κ 10-12πμ
- ΚΙΡΡΑΤΕΑΣ: οικία Γαρφαλάς Τρικούγια, Αγ. Ιωάννου 89, τηλ. 2265032684, Κ 7-8μμ
- ΚΟΖΑΝΗ: 1ο γλμ Κοζάνης-Κρόκου, τηλ. 2461025317, Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Αγ. Γεωργίου 3, τηλ. 2531034463, Δ Τε 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Ευποίας 39, τηλ. 2741023854, Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ
- ΚΥΔΛΛΗΝΗ: Κάτω Παναγιά, οικία Κων/νου Μηνιώτη, τηλ. 2623092323, Τρ Πε 8-9μμ
- ΚΩΣ: Θεοφράστου 15, τηλ. 6937-426425 & 2242028813, Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΛΑΜΙΑ: Γραβιάς 16, τηλ. 2231034565, Τε Σ 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ
- ΛΑΟΛΙΚΗΝΟΝ ΚΙΑΚΙΣ: Κ 1-1:30πμ
- ΔΑΡΙΑΣ: Ελ. Βενιζέλου και Λαμπρών 6, τηλ. 2410549246, Τρ Πε 8-9μμ Κ 10-12:30πμ
- ΔΕΥΚΑΛΙΠΤΙ ΔΟΡΙΑΣ: Κεντρική οδός, Τε Πα 7-8μμ Κ 10:30-12πμ & 7-8μμ
- ΔΗΜΝΟΣ: τηλ. 2108955690, 2108959470, 6946-

- 901702
- ΔΙΒΑΔΕΙΑ: Δημ. Παπασπύρου 46, τηλ. 2261022337, Τε Κ 8-9μμ
- ΜΑΡΤΙΝΟ ΦΙΛΙΩΤΙΔΟΣ: Χριστιανών 8, τηλ. 2233061572, Τρ 8-9μμ Κ 10-12πμ
- ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΚΑΡΑΪΤΣΑΣ: Βασίλη Ζαρκινού & Περισκέλους, τηλ. 2443041604, Τρ Πε 8-9μμ Κ 11-12:30πμ
- ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ: Παν. Κεράλα 43, τηλ. 2791023163 & 6972409901, Πε 8:30-9:30πμ Κ 6-8μμ
- ΜΕΣΣΗΝΗ: Μακεδονομάχων Σπυρόπουλου 47, τηλ. 2721092765, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ: Αγία Κυριακή, τηλ. 2732061405 & 2732061604 & 6942-200643, Σ 8-9μμ Κ 11-12:30πμ
- ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΧΩΡΑ): Παπαδιαμαντή και Βαλαωρίτου 35, τηλ. 2251045428, Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 10-11πμ
- ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΠΗΓΗ): Κ 7-9μμ
- ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟ): Οικία Καλδή Γεωργίου, τηλ. 2252092420, Πε 8-9μμ
- Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ: Καρωστακή 16, τηλ. 23730-22942, Τε 8-9μμ Κ 11-12πμ
- Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: 28ης Οκτωβρίου, τηλ. 2594023088, Τρ Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- Ν. ΠΥΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΞΥΒΟΙΑΣ: 19η οδός 33, τηλ. 2226071625, Τε 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΝΑΞΟΣ: Περιφερειακή οδός (Περιοχή Γρόττα - Παλαιά Σφαγεία), τηλ. 2285029200, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ
- ΝΑΟΥΣΑ: Χατζηγρηγοριάδου 14, τηλ. 2332028491, Δ Τε Κ 8-9μμ
- ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: Μεσολογγίου 64Α, τηλ. 2634024421, Δ Τε 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΝΑΥΠΛΙΟ: Καλαμάτας 19, τηλ. 2752021023 & 6936-518512, Τρ Τε 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΝΕΟΧΩΡΙ: Από το κτίσιό δεξιά, τηλ. 6955-066965, Τρ Πε 8-9μμ Κ 10-12πμ
- ΞΑΝΘΗ: Καπανοθηκών 28, τηλ. 2541071933, Δ Πε 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: πάροδος Αναγεννήσεως 6, τηλ. 2552027066, Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΟΡΦΥΝΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: Κεντρική οδός, τηλ. 2592041755, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΠΑΡΟΣ: Περιφερειακή οδός, ΙΚΑ, τηλ. 2284023272 & 2284024985, Τε 8-9μμ Κ 10-11πμ
- ΠΑΤΡΑ: Αυστραλίας 100, τηλ. 2610426700, Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΠΑΤΑΜΟΝΑΣ: Νίκης 19, τηλ. 2352044508, Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΠΛΑΤΥ ΗΜΑΘΙΑΣ: Παπασάββα 5, τηλ. 2333063346, Τρ Πε Κ 8-9μμ
- ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: Βασ. Σοφίας 58, τηλ. 2463081352, Τρ Πε Κ 8-9μμ
- ΠΥΡΓΟΣ: Αλαφίου 21 (έναντι LIDL), τηλ. 2621036021, Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΡΕΘΥΜΝΟ: Κρήνη 42, τηλ. 2831025299, Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΡΟΔΟΣ: Λεωφ. Ρόδου-Λίνδου 206, τηλ. 2241061111, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10-12πμ
- ΣΑΜΟΣ: Καρλόβασι, έναντι Δασονομείου, τηλ. 2273035843 & 2273033428, Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: Μεγαλοχώρι, τηλ. 2286081358 & 2286024994, Κ 5-6μμ
- ΣΕΡΦΙΔΟΣ: οδός Λιβαδιού Χώρας (πλησιών ΕΑΤΑ), 2281051247 & 6972-836399, Τρ Πε Κ 8:30-9:30πμ
- ΣΕΡΡΕΣ: Φλωρίνης 1, τηλ. 2321027189 & 2321023192, Τε Πα 7-9μμ Κ 10-12πμ
- ΣΗΤΕΙΑ: Θερσοσού 3Α, τηλ. 2810243663 & 6944-106800, Τε 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΣΠΑΡΤΗ: Θερμοπυλών 145, τηλ. 2731083517, Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: τηλ. 2376022528, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΣΥΡΟΣ: Νικ. Μανδηλαρά 16, τηλ. 2281081942, Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ
- ΤΡΙΚΑΛΑ: Λαρίσης 27, τηλ. 2421051755 & 6944-721283, Τε 8-9μμ Κ 10-12πμ
- ΤΡΗΦΟΛΗ: Λεωφ. ΟΗΕ 3, τηλ. 2710226002, Δ Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΤΥΡΝΑΒΟΣ: οικία Στέλιου Πατισσιούρα, πρόεδρου Χασιώτη 29, τηλ. 2492022203, Πα 8-9μμ
- ΦΙΛΙΠΠΟΙ (ΚΡΗΝΙΔΕΣ): τηλ. 2510517308, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΧΑΛΚΙΔΑ: 28ης Οκτωβρίου 11, τηλ. 2221085170, Δ Τε Πα 8-9μμ Κ 10:30-11:30πμ
- ΧΑΝΙΑ: Αλεξάνδρου Παναγούλη 38, τηλ. 2821076210 & 2821074818, Τε Πα 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΧΙΟΣ: Λεωφ. Ενώσεως 98, τηλ. 2271043655 & 2271028941, Τε Σ 8-9μμ Κ 11-12πμ
- ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ (ΚΑΒΑΛΑΣ): Πάροδος Ποντιάδος - Φαναρίου, τηλ. 2591023093, Τε Σ 8-9μμ Κ 10-12πμ

- ΓΕΡΜΑΝΙΑ: (ΜΟΝΑΧΟ) Emil-Geis Str 39, τηλ. 08969377889 & 015206511600
- ΕΛΒΕΤΙΑ: Im Obmann 4, Thalheim, τηλ. 0041522429844 & 0041792360037
- ΗΠΑ: (ΟΧΑΙΟ) 1734 North Rd. NE, Warren, τηλ. 330-3723524 & 330-3724967
- ΗΠΑ: (ΟΧΑΙΟ) 2422 Broadview Rd, Cleveland τηλ. 2163988517 & 4405902913
- ΗΠΑ: (Ν. ΥΟΡΚ) 20-47 Steinway Str., Astoria, τηλ. 001-718-728-6208
- ΛΑΡΝΑΚΑ: Γεωργίου Βιζυηνού 17Α, τηλ. 00357-25348889
- ΛΕΜΕΣΟΣ: Αρχ. Μακαρίου 3ου 86, τηλ. 00357-25348889
- ΔΕΥΚΩΣΙΑ: Ζήνας Κάνθηρ 16, τηλ.

Ευφραίνου, νεανίσκε, εν τη νεότητί σου

Προστάζει σε αυτό το σημείο ο Θεός του νέου να ευφραίνεται. **ΕΥΦΡΑΙΝΟΥ ΝΕΑΝΙΣΚΕ!** Να είσαι δηλαδή γεμάτος χαρά στα χρόνια της νεότητάς σου.

Βέβαια μετά την προσταγή αυτή, ο Θεός μας διδάσκει ότι θα μας αξιολογήσει βάση των επιλογών μας.

«Ευφραίνου, νεανίσκε, εν τη νεότητί σου· και η καρδιά σου ας σε χαροποιή εν ταις ημέραις της νεότητός σου· και περιπάτει κατά τας επιθυμίας της καρδιάς σου και κατά την όρασιν των οφθαλμών σου· πλην έξευρε, ότι διά πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν.» (Εκκλησιαστής 11:9)

Δεν μας θέλει ο Θεός στενοχωρημένους και κατηφείς. Δεν μας έφτιαξε ο Θεός για να είμαστε θλιμμένοι, σε απορία και απογοητευμένοι μέσα στον κόσμο όπου μεγαλώνουμε. Αντιθέτως όπως διαβάζουμε στο παραπάνω εδάφιο μας προστάζει ο Θεός η καρδιά μας να μας χαροποιεί. Και ο Θεός συνεχίζει και διαβάζουμε πως θέλει, όχι μόνο να περπατάμε σύμφωνα με τις επιθυμίες τις καρδιάς μας, αλλά και κατά την όραση των ματιών μας.

Μήπως λοιπόν στα χρόνια της νεότητάς του ανθρώπου ο Θεός τα επιτρέπει

όλα;

Μήπως ο Θεός κάνει τα στραβά μάτια για τους νέους;

Μήπως ο Θεός θα μας συγχωρέσει όλες τις αμαρτωλές επιθυμίες μας στην περίοδο της νεότητάς μας απλά επειδή διεπράχθησαν όταν ήμασταν νέοι;

Ασφαλώς και όχι! Ο Θεός με τα παραπάνω λόγια Του όχι μόνο δεν δικαιολογεί τις νεανικές επιθυμίες μας αλλά στην ουσία μας διδάσκει κάτι μοναδικό. Θέτει τα θεμέλια για την οικοδομή όλου του ανθρώπου για την μετέπειτα ζωή του.

Ποια είναι αυτά;

Η χαρά στην καρδιά του ανθρώπου από τη μία και οι επιθυμίες της καρδιάς από την άλλη.

Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να είναι χαρούμενος. Δεν θέλει ο Θεός ο άνθρωπος να στερείται χαράς μέσα στην καρδιά του. Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να είναι χαρούμενος από την πρώτη στιγμή που έρχεται στην ύπαρξη. Η χαρά να είναι πλήρης μέσα στην καρδιά και ποτέ να μην ελαττώνεται. Για να είναι υγιής η ψυχή του ανθρώπου θα πρέπει η καρδιά του να έχει χαρά.

Η χαρά όμως στην καρδιά του ανθρώπου εξαρτάται από τις επιθυμίες

της καρδιάς και των οφθαλμών. Το ξέρει αυτό ο Θεός. Γι' αυτό σε ένα άλλο σημείο λέει: **«Μετά πάσης φυλάξεως φύλαττε την καρδίαν σου· διότι εκ ταύτης προέρχονται αι εκβάσεις της ζωής.»** (Παροιμίες 4:23). Η χαρά της καρδιάς είναι μια έκβαση στη ζωή του ανθρώπου. Δοκιμάζοντας να βρούμε χαρά έξω από τις αγαθές επιθυμίες χρεοκοπήσαμε. Ο κόσμος και οι επιθυμίες του ανθρώπινου σώματος δεν προσφέρουν χαρά αλλά φθορά και θάνατο. Η αγάπη για τον Θεό, η εκζήτηση του Θεού μέσα στη ζωή, μας αποδείξει πως είναι ικανή να γεμίσει την καρδιά μας με αγάπη.

Μην ξεχνάμε πως το γέμισμα της καρδιάς μας με χαρά είναι προσταγή του Θεού για τον άνθρωπο. Ιδιαίτερα οι νέοι έχουν την ανάγκη να μάθουν στα χρόνια της νεότητάς τους, το πώς να έχουν χαρά για να συνεχίσουν μια καρποφόρα ζωή κοντά στο Θεό. Γι' αυτό και πρέπει από τα χρόνια της νεότητάς μας να μάθουμε να φυλάμε την καρδιά μας από λανθασμένες επιθυμίες και να αγαπήσουμε τον Θεό. Είναι το συμφέρον μας!

Καλοκαιρινός Μανόλης



Εκδίκηση: Σε ποιον ανήκει και γιατί; Μη εκδικήτε εαυτούς, αγαπητοί...

Το ρήμα «εκδικούμαι» σημαίνει «ανταποδίδω το κακό, την αδικία που μου έκαναν». Η επιθυμία για εκδίκηση είναι ένα «φυσιολογικό» συναίσθημα που γεννιέται στον («φυσικό») άνθρωπο επειδή με τον τρόπο αυτό νοιώθει ότι αποδίδει δικαιοσύνη και διορθώνει ένα κακό που έγινε. Ο Λόγος του Θεού όμως δίνει ξεκάθαρη οδηγία στο χριστιανό αναφορικά με το θέμα αυτό.

Διαβάζουμε σχετικά στην Καινή Διαθήκη, «Μη εκδικήτε εαυτούς, αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή· διότι είναι γεγραμμένον εις εμέ ανήκει η εκδίκησις, εγώ θέλω κάμει ανταπόδοσιν, λέγει Κύριος.» (Ρωμαίους 12:19, Εβραίους 10:30) αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, «Δεν θέλεις εκδικείσθαι ουδέ θέλεις μνησικακεί κατά των υιών του λαού σου» (Λευιτικόν 19:18α) και «Εις εμέ ανήκει η εκδίκησις και η ανταπόδοσις.» (Δευτερονόμιον 32:35)

Η προσπάθεια του χριστιανού να πάρει την εκδίκηση στα χέρια του, δεν είναι ποτέ σύμφωνη με το θέλημα του Θεού.

Πρώτα από όλα, είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος **δεν έχει δικαίωμα** να αποδώσει ο ίδιος δικαιοσύνη για το κακό που συμβαίνει. Ο λόγος είναι επειδή ο άνθρωπος είναι, πρώτος από όλους, ο ίδιος μέτοχος στο κακό που συμβαίνει γύρω του. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάνει και κάνουμε πολλά λάθη για τα οποία δεν έχουμε λάβει την ίση ανταπόδοσή, και για αυτό θεωρούμε ότι «δεν πιαστήκαμε». Ο Θεός όμως δεν τα ξεχνά. Γι' αυτό και φροντίζει να μας φέρνει στη θέση που έφερε και τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους όταν έσπευσαν με προθυμία να εκδικηθούν την «επ' αυτοφόρο μηγευομένη». Ο Ιησούς Χριστός, λέγοντάς τους, «Οστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψη τον λίθον επ' αυτήν.» (Ιωάννης 8:7β), **τους αφαιρεί κάθε δικαίωμα** για συμμετοχή στη διαδικασία απόδοσης δικαιοσύνης.

Έπειτα, είναι σαφές ότι ο άνθρωπος **δεν ξέρει πώς** να εκδικείται και αυτό είναι φανερό γιατί η προσπάθεια του ανθρώπου να εκδικηθεί, οδηγεί μόνο σε κλιμάκωση του κακού και της αδικίας και ποτέ σε αποκατάσταση.

Στα εδάφια που εξετάζουμε, η Γραφή μας αναφέρει δύο λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να εκδικούμαστε. «Μη εκδικήτε εαυτούς, αγαπητοί...» (Ρωμαίους 12:19α):

1) «...αλλά δότε τόπον τη οργή...» (Ρωμαίους 12:19β). Ο πρώτος λόγος είναι επειδή **ο Θεός έχει ήδη ξεκινήσει** τις διαδικασίες για απόδοση δικαιοσύνης και πρέπει να «αφήσουμε χώρο» στον Ίδιο να εκτελέσει το θέλημά Του. «Δίνω τόπο σε κάποιον ή σε κάτι», σημαίνει «επιτρέπω, δίνω δικαίωμα στον 'κάποιον' ή στο 'κάτι', να εμπλακεί και να έχει λόγο σε θέματα που με αφορούν. (Βλ. σχετικά και Εφεσίους 4:27). Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι ο ίδιος Θεός αναλαμβάνει να «...κάμει την εκδίκησιν των εκλεκτών αυτού... σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκησιν αυτών ταχέως» (Λουκάς 18:7-8). Στο βιβλίο του προφήτη Ησαΐα διαβάζουμε «Είπατε προς τους πεφοβισμένους την καρδίαν, Ισχύσατε, μη φοβείσθε ιδού, ο Θεός σας θέλει ελθεί μετ' εκδικήσεως, ο Θεός μετά ανταποδόσεως· αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει.» (Ησαΐας 35:4)

2) «...διότι είναι γεγραμμένον εις εμέ ανήκει η εκδίκησις, εγώ θέλω κάμει ανταπόδοσιν, λέγει Κύριος» (Ρωμαίους 12:19γ). Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να εκδικούμαστε είναι επειδή ο Θεός λέει **ότι η εκδίκηση ανήκει μόνο σε Εκείνον. Μόνο ο Θεός** είναι ικανός να εκδικηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η ανταπόδοση να γίνει σε όποιον και όπως πρέπει, με δικαιοσύνη. Ακόμη, **μόνο ο Θεός** ξέρει πώς ακριβώς να εκδικείται και να ανταποδίδει, με απώτερο σκοπό -αν είναι δυνατόν- τη λύτρωσή και τη διόρθωση αυτού που έκανε την αδικία και όχι την οριστική καταστροφή και απώλειά του. **Μόνο ο Θεός** είναι ικανός να συνυφάνει τη συγχώρηση με την εκδίκηση: «Κύριε Θεέ ημών, συ εισήκουες αυτών έγεινας εις αυτούς Θεός **συγχωρητικός**, πλην και **εκδικητής** διά τας πράξεις αυτών.» (Ψαλμοί 99:8)

Ο άνθρωπος συνήθως είναι απρόθυμος να αναθέσει την εκδίκηση στο Θεό, επειδή η κακία του ανθρώπου δεν επιθυμεί τη διόρθωση και την ευλογία αυτού που τον έβλαψε αλλά μόνο την άμεση και παραδειγματική τιμωρία του. Παράδειγμα έχουμε στη Γραφή τον Προφήτη Ιωνά, ο οποίος, σε μια στιγμή αδυναμίας του, δεν ήταν διατεθειμένος να συμμετάσχει στο σχέδιο του Θεού να δώσει μια τελευταία ευκαιρία για να μην καταστραφεί ολοσχερώς μια τελοκλήρη πόλη (Νινευή) και όλοι οι κατοικούντες σε αυτή· «...και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού, το οποίον είπε να κάμει εις αυτούς· και δεν έκαμεν αυτό. Και ελυπήθη ο Ιωνάς λύπην μεγάλην και ηγανάκτησε.» (Ιωνάς 3:10β-4:1)

Ο Θεός όμως λέει στους χριστιανούς, «Εις μηδένα μη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού· προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων.» (Ρωμαίους 12:17)

Δημήτρης Μάστορης



Η Συνέντευξη του Μήνα

συνέντευξη από τη σελίδα 1

κάνει ενέσεις όλη τη μέρα. Ένα μεσημέρι που είχα πάει να αγοράσω ηρωίνη με παρακολούθησαν και με πιάσανε. Πέρασα από ιατροδικαστή, με έβγαλαν άρρωστο τοξικομανή και φυλακίστηκα στο ψυχιατρείο του Κορυδαλλού. Εκεί έμεινα συνολικά 22 μήνες. 18 μήνες για μια δόση που μου βρήκαν όταν με πιάσανε και 4 υπόδικος για ένα αδικήμα που έκανα στην φυλακή.

- Τι αδικήμα;

- Βρέθηκε στο κελί μου ηρωίνη και σύριγγα. Θυμάμαι ο υπαστυνόμος που με ανέκρινε μου είπε: «Από αυτή τη φυλακή δεν θα ξαναβγείς. Στο υπόσχομαι». Ήμουν παιδί 20 χρονών και το πίστευα. Το βράδι 9 η ώρα που μας έκλεισαν στα κελιά αισθανόμουν μια τέλεια απογοήτευση. Όλα τα όνειρα μου είχαν κρεμιστεί. Ήμουν στο 79 κελί στον 3ο όροφο και από μακριά φαινόταν η Αθήνα, η Ακρόπολη, τα φώτα. Δάκρυα κύλησαν στα μαγουλά μου. Παραξενεύτηκα. Έπιασα τα δάκρυα και παραξενεύτηκα. Είχα ξεχάσει και να κλαίω, τόσο με είχε σκληρύνει η ζωή που ζούσα. Είπα: «Χριστέ μου μπορείς να με βοηθήσεις».

- Πίστευες στον Χριστό;

- Πίστευα τυπικά. Όμως μια μέρα με είχε επισκεφτεί ένας φίλος που τον είχε ελευθερώσει ο Χριστός από τα ναρκωτικά, μου είχε χαρίσει μια Καινή Διαθήκη και μου είχε μιλήσει. Βέβαια ήμουν τόσο παιδευμένος μέσα στη χρήση που δεν κατάλαβα πολλά πράγματα αλλά πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ίσως αυτό να έγινε η αιτία εκείνη την ώρα να θυμηθώ τον Χριστό. Τελικά δικάστηκα, ο Θεός έκανε χάρη, αθωώθηκα και αποφυλακίστηκα.

- Η φυλακή πως σε επηρέασε;

- Μέσα στη φυλακή ανοίχτηκαν τα μάτια μου και είδα την αλήθεια. Είδα ανθρώπους 50 χρονών με καμένες όλες τις φλέβες από τη χρήση να κάνουν ενέσεις στον λαιμό, στα γεννητικά όργανα, στην ελιά. Κατάλαβα καλά ότι όλα αυτά είναι μια παγίδα και αποφάσισα να αφήσω αυτή τη ζωή. Πήγα φαντάρος. Παρουσιάστηκα με το αποφυλακιστήριο (γιατί με είχαν ήδη καλέσει όσο ήμουνα μέσα) και θυμάμαι ο ναύτης του οπλονομείου μου είπε: «Περίμενε και σου φέρνω το απολυτήριο». Του λέω: «Δεν κατάλαβες, εγώ θέλω να υπηρετήσω, θέλω να

ελευθερωθώ». Πραγματικά υπηρέτησα 13 μήνες στο ναυτικό νοσοκομείο Σαλαμίνας, όμως ποτέ δεν ελευθερώθηκα. Αντίθετα δημιούργησα αρκετά προβλήματα, χωρίς όμως να το θέλω. Ήμουν δεσμιός. Όταν απολύθηκα μετά από λίγο είχα φθάσει πάλι στο ζενίθ της χρήσης. Ένα βράδυ χαράματα είχα ένα ατύχημα. Έπεσα και έσπασα την περόνη του δεξιού μου ποδιού. Με ένα σκουπόξυλο για δεκανίκι έφθασα πρωί στο σπίτι όπου μόλις είχε σηκωθεί ο πατέρας μου. Βλέποντας με σ' αυτή την κατάσταση και μετά από πολλά χτυπήματα στη ζωή δεν άντεξε. Πέθανε στα χέρια μου εκείνη την ημέρα. Καταλαβαίνεις πόσο χρέωσα τον εαυτό μου και πόσο χρεωμένος ήμουν απέναντι στους άλλους. Κατάδικα την ζωή που έκανα και πάλι πήρα την απόφαση να ξεφύγω.

- Τι έκανες;

- Πήγα στην θεραπευτική κοινότητα Ιθάκη για τρίτη φορά. Δυστυχώς γρήγορα έφυγα απογοητευμένος όπως και από όλες τις προηγούμενες προσπάθειες αποτοξίνωσης που έκανα. Ήμουν 28 χρονών και τα είχα χάσει πια όλα. Τα βράδια κοιμόμουν σε μια αποθήκη πάνω σε μια σπασμένη πολυθρόνα. Μια μέρα συνάντησα έναν παλιό φίλο και συνάδελφο μουσικό, τον Κώστα. Μόλις με είδε σταμάτησε το αυτοκίνητο, βγήκε και μου είπε: «Λάζαρε ο Χριστός μπορεί να σε ελευθερώσει». Δώσαμε ένα ραντεβού και πήγαμε στην εκκλησία του Πειραιά. Εκεί, είδα τους ανθρώπους να είναι διαφορετικοί. Πρόσωπα που έλαμπαν, μάτια καθαρά, πράγματα πρωτόγνωρα για μένα. Εμείς στη ζωή που ζούσαμε κανέναν δεν κοιτούσαμε στα μάτια, σε κανέναν δε γελάγαμε. Ζούσαμε πάντα με τον φόβο του θανάτου. Εδώ σε κοίταγαν και από μέσα τους ακτινοβολούσε η ζωή και η αγάπη που είχανε. Τέλειωσε το κήρυγμα και γονάτισα να προσευχηθώ. Είχα ακούσει πιο πριν ότι ο Κύριος ανέστησε τον Λάζαρο ενώ ήταν 4 μέρες πεθαμένος.

- Αυτό ήταν το κήρυγμα εκείνη τη μέρα;

- Αυτό. Και λέω: «Κύριε και εγώ Λάζαρος είμαι. Αν μπορείς και μένα να με αναστήσεις και σταθώ στα πόδια μου εγώ θα τα αφήσω όλα και θα σε ακολουθήσω». Αυτά τα έλεγα με ειλικρίνεια και μέσα από την καρδιά μου και αισθάνθηκα δάκρυα να με πλημμυρίζουν και μια ζεστασιά. Δίπλα μου είχανε καταλάβει ότι ο Κύριος με είχε επισκεφθεί και όλοι δόξαζαν, έκλαιγαν, προσευχόντουσαν για μένα, όλη η εκκλησία σαν ένα σώμα.

- Σε παραξένεψε αυτό;

- Διέκρινα φωνές, τα έβλεπα όλα, δεν καταλάβαινα όμως ότι όλα γίνονται για μένα. Δεν ήξερα καν ότι με είχε επισκεφθεί ο Κύριος. Το μόνο που καταλαβαίνα ήταν ότι ένα χέρι είχε μπει μέσα μου και ξερίζωνε μέσα από το σώμα μου, μέσα από την ψυχή μου ένα κομμάτι. Όπως κάποιος ξεφλουδίζει ένα πορτοκάλι. Φύγαμε με τον Κώστα, την άλλη μέρα ξαναπήγαμε εκκλησία, την άλλη μέρα ξαναπήγαμε και σε κάποια στιγμή μου λέει ο Κώστας: «Λάζαρε πως είσαι;». Του λέω: «Τώρα που το είπες μου θύμησες ότι είμαι καλά». Δύο μέρες αισθανόμουν σαν να είχα ξαναγεννηθεί, σαν μικρό παιδί. Βλέπω τώρα την μικρή μου κόρη που είναι 4 ετών και ήμουν έτσι. Γεμάτος ζωντάνια και δύναμη. Είχα ελευθερωθεί από την ηρωίνη χωρίς στερητικά. Ήταν σαν να μην είχα κάνει ποτέ αυτή την ζωή. Σε μια βδομάδα με βάπτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Μέσα στην εκκλησία, σε ώρα προσευχής ήρθε η δύναμη του Θεού, με γέμισε και άρχισα να μιλάω τα μεγαλεία του Θεού σε ξένες γλώσσες. Μια δύναμη που με συγκλόνισε. Η ίδια δύναμη που με είχε ελευθερώσει.

- Πόσα χρόνια έχουν περάσει;

- 21 χρόνια. Τα έζησα στην εκκλησία εκπληρώνοντας την υπόσχεση μου στον Χριστό εκείνη την μέρα. Σε ηλικία 30 χρονών παντρεύτηκα την γυναίκα μου Ευφροσύνη και ο Κύριος μας χάρισε 4 παιδιά. Ξέρω ποιος ήμουνα και ποιος είμαι και ομολογώ ότι όλα τα χρωστάω σ' Εκείνον.

- Οι συγγενείς σου πως είδαν την αλλαγή σου;

- Όταν ελευθερώθηκα ξεκίνησα να μιλάω σε όλους πρώτα πρώτα με τη ζωή μου. Και οι άνθρωποι βλέπανε αλλά είχανε περάσει τόσα μαζί μου που δεν με πιστεύανε. Η μητέρα μου έκανε 1,5 χρόνο να πιστέψει ότι είμαι καλά. Ένα βράδι που της είπα: «Μητέρα πάω στην εκκλησία», μου είπε: «Θέλω να έρθω και εγώ». Ακούσαμε το κήρυγμα και μετά όταν την ρώτησαν οι αδελφοί: «κυρία Ευγενία πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός ελευθέρωσε τον Λάζαρο;» είπε: «Αμήν, το πιστεύω». Μετά από λίγες μέρες πήρε την απόφαση να βαπτιστεί και μέχρι σήμερα που είναι 92 χρονών ακολουθεί τον Κύριο.

Προσεύχομαι όλοι όσοι ομολογούν ότι ο Χριστός με ελευθέρωσε να τον ζητήσουν, να τον δεχτούν και να λυτρωθούν από Εκείνον, αλλά και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν αυτή την μαρτυρία γιατί ότι αναφέραμε είναι αλήθεια.